



RK Parochies Geleen

Jaargang 6 **Parochieblad** nummer 7

Redactieadres: Bloemenmarkt 13 6163 CE Geleen parochiekantoorgeleen@gmail.com

19 september t/m 23 oktober 2020

De eerste liefde vergeet je nooit!

Ongeveer drie maanden geleden werd ik benaderd door de vicaris generaal van ons bisdom voor een gesprek. Op dat moment, zonder veel te zeggen zei hij, dat het ging om een nieuwe benoeming, maar de plaats en details van de benoeming gaf hij niet prijs. Na zijn telefoontje kwamen heel veel vragen bij me op: "Wat moet ik nu doen of zeggen? Een nieuwe benoeming? Wat voor benoeming is dat? Word ik kapelaan ergens anders? Word ik gevraagd om pastoor te worden? En als het zo is en wel buiten Geleen, is het wel verstandig om Geleen achter te laten, met een drukke tijd voor de boeg met fusie, parochievernieuwing, enzovoort? Wat staat me te wachten...?" Die nacht heb ik niet zo goed geslapen.

Het gesprek vond plaats de dag na het telefoontje van de vicaris. De vicaris vroeg naar mijn beschikbaarheid om in andere parochies te worden ingezet en wel als pastoor. De dag van tevoren had ik Harry (pastoor) gevraagd hoe zo'n gesprek zou gaan, en of je meteen een antwoord moest geven of dat je bedenktijd krijgt. Maar toen ik daar was en de vicaris vertelde dat het ging om een benoeming tot pastoor in de parochiecluster van Roermond-Oost heb ik ter plekke ja gezegd. Ik zei ja zonder bedenktijd te nemen, en zeker niet omdat ik van Geleen af wilde. Ook niet omdat ik misschien Roermond-Oost een betere werkplek zou vinden of een aantrekkelijker stad. Ik heb op dat moment ja gezegd vanwege mijn ervaring dat God altijd de juiste plek voor mij heeft uitgezocht.

Dat heb ik ervaren toen ik bijna 17 jaar geleden naar Italië ging voor een bijeenkomst waar ik mij beschikbaar stelde om overal naartoe te gaan. Daar, tijdens een soort retraite met meer dan tweehonderd jonge kandidaten voor het priesterschap, werden wij (werd ik) ingeloot om daar te gaan waar God zou willen. Mijn lot werd Nederland. Ik koos niet zelf om hier naartoe te komen, maar God wees deze plaats aan. Toen ik na de studies op het seminarie tot diaken zou worden gewijd, kreeg ik Geleen aangewezen als mijn eerste benoeming. Ik heb ook deze plek niet zelf gekozen! Geleen werd me gewoon gegeven, door God. Dus op de dag van het gesprek gaf ik mijn

ja-woord om als pastoor te werken daar waar God mij wilde hebben, in en voor Roermond-Oost. Maar eigenlijk kon het ook ergens anders zijn, mijn antwoord zou sowieso een "ja" zijn geweest. Nu het moment nadert dat ik Geleen moet verlaten, ben ik vervuld met gevoelens van grote dankbaarheid. Ten eerste tot God, omdat Hij mij altijd daar heeft opgewacht waar hij me stuurde. Ik heb nooit gevoeld dat Hij zich heeft vergist met de bestemmingen waar ik ben geweest of dat Hij mij in de steek heeft gelaten als er zich iets voordeed. Het is altijd goed gegaan: ik heb Zijn hand en voorzienigheid altijd ondervonden. Maar ik ben ook dankbaar voor Harry van wie ik zoveel heb geleerd, die me beetje bij beetje, meer en meer verantwoordelijkheid gaf en die niet aarzelde om me te corrigeren daar waar het nodig was. Ik heb met hem altijd heel goed kunnen samenwerken en als team vulden wij elkaar heel goed aan, denk ik.

Maar ook dankbaarheid jegens al mijn parochianen. Ik heb me niet alleen aanvaard gevoeld, maar ook bemind. En dit gevoel draag ik in mijn hart. Zelfs mijn moeder, toen zij terug ging naar Colombia, zei ze tegen me: "Ik ga terug naar huis met een gerust hart". "En waarom is dat, mam" zei ik. Ze zei: "Omdat ik heb gezien en gevoeld dat deze mensen van je houden". Wat heeft ze dat goed ingezien. Zo heb ik me ook gevoeld. Dit is waarschijnlijk de laatste keer die ik schrijf voor ons parochieblad en ik zou jullie allen, parochianen van Geleen, willen bedanken voor jullie geduld (als ik te lang en te snel preekte), jullie gebed, jullie steun, jullie vriendschap. Ik vraag jullie ook vergeving als ik ooit iemand gekwetst heb, als ik mijn geduld verloor en zeker als ik niet de aandacht en zorg heb verleend die jullie verdienden.

Ik ga straks weg, maar ik draag jullie in mijn hart. Ik zal de *eerste liefde* (ik bedoel uiteraard deze parochies) nooit vergeten. Nogmaals bedankt en bidt voor me. Tot ziens!

Kapelaan Carlos Ivan Martinez Celis

Per 1 oktober: veranderingen in de mistijden

Vanaf 1 oktober veranderen er enkele mistijden. Onze nieuwe kapelaan wordt pas medio 2021 tot priester gewijd. Tot die tijd moeten we het dus zoveel mogelijk met één priester zien te redden. Voor de missen op zondagmorgen is het makkelijker een vervanger te vinden om 11.00 uur dan om 9.30 uur.

Daarom schuift de mis op zondagmorgen in Oud-Geleen naar 11.00 uur. De doordeweekse mis op dinsdag schuift van de ochtend naar 19.00 uur 's avonds. Even weken in de Christus Koning, oneven weken in OLAB. De familiemis schuift voorlopig naar de Christus Koningkerk, één keer in de maand om 11 uur. Voor de gezinnen worden plaatsen gereserveerd vóór in de kerk. We vragen daarvoor begrip van de andere kerkgangers.

Familieberichten

Dopelingen

2 augustus	Jourdin Penders	Christus Koning
9 augustus	Nina Janssen	OLAB
16 augustus	Coen Thomas	St. Augustinus

'Mogen zij naar voorbeeld van hun ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap opgroeien tot goede christenen.'

Overledenen

2 augustus	Annie Tongos – Ciechorski, 78 jr	OLAB
5 augustus	Tiny De Pont - van Outheusden, 90 jr	St. Augustinus
7 augustus	Pie Renkens, 99 jaar	Christus Koning
21 augustus	Annie Bronneberg – Widdershoven, 86 jr	St. Augustinus
29 augustus	Johan Velders, 82 jaar	M&P Oud-Geleen
30 augustus	Margriet Charpentier – Vanderbroeck, 84 jr	Sweikhuizen

'Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.'

Nieuw kerkbestuurslid en verschuivingen

Met veel plezier laten wij u weten dat ons kerkbestuur is uitgebreid! Nele Houben-Bollen is door de bisschop per 1 september benoemd tot kerkbestuurslid van onze parochies. Zij krijgt binnen het kerkbestuur de pastorale portefeuille catechese. Die neemt ze over van Lien Hoofs. Lien neemt de functie van secretaris over van Peter Spronck die deze functie ad interim vervulde. Peter keert nu weer terug op zijn 'oude' post van vicevoorzitter. We hebben nu nog één vacature, namelijk voor de portefeuille liturgie, daarnaast komt de functie van organisatie/vicevoorzitter als gevolg van leeftijdsontslag met ingang van 1 juni 2021 vacant. We zijn dus nog steeds op zoek naar geschikte kandidaten en staan open voor mensen die daar belangstelling voor hebben of mogelijk geschikte kandidaten weten. Neem daarover dan contact op met pastoor Harry Quaedvlieg.

A graphic with the word 'Welkom!' in large, bold, black letters. The background is a gradient of orange and red with wavy, light-colored lines.

Afscheid van kapelaan Carlos Martinez

Per 1 oktober vertrekt kapelaan Carlos Martinez naar Roermond Oost om daar als pastoor een aantal parochies onder zijn hoede te nemen. Natuurlijk willen we graag op een gepaste manier afscheid nemen van onze kapelaan. Een grote afscheidsreceptie is nu helaas niet mogelijk. Daarom zal er in elke kerk een afscheidsmis zijn met aansluitend een 'defiléreceptie' en één afscheidsbijeenkomst voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden

Afscheidsmissen

Zaterdag 19 september

Zondag 20 september

Zaterdag 26 september

Zondag 27 september

Zondag 4 oktober

Pastoor van Ars 17.30 uur

Christus Koning 11.00 uur

OLAB 19.00 uur

M&P 9.30 uur

Augustinus 9.30 uur

Afscheidsbijeenkomst

Zondag 27 september Augustinus 13.30 uur

voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden.

Aanmelden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com

Na afloop van elke afscheidsmis/bijeenkomst stelt kapelaan zich voor in de kerk op. Vervolgens kunnen parochianen rij voor rij, met voldoende afstand naar voren komen en een afscheidswoord wisselen met kapelaan. Handen schudden zal helaas niet gaan. We hebben kapelaan Carlos gevraagd naar een passend afscheidsgeschenk. Hij wil graag geld bij elkaar sparen om na de coronacrisis zijn ouders naar Nederland te laten komen. Een bijdrage daaraan wordt bijzonder op prijs gesteld.



*(oefenen voor
Hemelvaart-
concert...)*

Beschikbaar voor Gods werk

Het alom bekende vriendelijke gezicht van Kapelaan Carlos verwelkomt de schrijver bij de open deur van de pastorie aan de Prins de Lignestraat. We bekennen allebei dat we een beetje nerveus zijn, maar dat is snel voorbij wanneer we aan de praat raken over zijn werk en leven. Velen kennen zijn reis naar onze parochie; vanuit Colombia – waar hij zijn roeping vond – via Italië, naar Nederland. Daar werd hij in 2012 vers van de opleiding als seminarist in Geleen verwelkomd.

Zijn familie (vader, moeder, broer en schoonzus met hun kinderen) liet hij trots achter. Hij volgde zijn roeping met heel zijn hart. Kapelaan Carlos kwam terecht

in een (nog) verdeelde parochie met diverse uitdagingen. Hij begon met veel ontmoetingen met onze parochianen en wij leerden hem kennen als een bevlogen spreker en gepassioneerd gelovig man. Veel harten heeft hij geraakt, maar hij ging ook de moeilijke gesprekken niet uit de weg. “Dialogo is belangrijk: door te praten met elkaar kom je nader tot elkaar. Ik voelde mij thuis in het pastoraal team en vond in Pastoor Quaedvlieg een waardevolle mentor: we vullen elkaar goed aan. Mijn voornaamste taken waren de catechese lessen o.a. voor de voorbereidingen op de 1^e Heilige Communie en het Vormsel, en de (zieken)bezoeken aan parochianen. Ook heb ik met veel plezier de tienergroep begeleid en de familiemissen.”

Concert

Toen in maart de overheid besloot dat de kerken moesten sluiten, brak – vreemd genoeg – een drukke tijd aan. “Een crisisoverleg via internet werd ingericht om naast het uitvoeren van alle richtlijnen van de overheid en het bisdom, ook de zorg voor en het contact met de parochianen op peil te houden. In die tijd ontstonden mooie, spontane en creatieve initiatieven zoals de YouTube filmpjes met als hoogtepunt het concert op Hemelvaartsdag. Toen pastoor vroeg of ik een instrument bespeelde, moest ik heel ver terug in mijn herinnering. Het was zeker 20 jaar geleden dat ik de klarinet had bespeeld!” Nadat hij een instrument had gevonden, oefende hij drie weken lang elke dag met pijnlijke lippen en stijve handen tot gevolg.



Eenmaal weer op adem gekomen na het concert heeft hij het geleende instrument teruggegeven en geen moment gedacht het spelen weer op te pakken.

Dankbaar

Op dit moment gaat het werk in onze parochie gewoon door, maar ook de overdracht van taken komt in zicht. “Ik ben dankbaar dat ik de Eerste Heilige Communie en het Vormsel hier nog kan afronden voordat ik met mijn nieuwe opdracht als Pastoor in Roermond aan de slag ga.” Als we bespreken dat hij zo geliefd is onder parochianen wil hij van een compliment niets weten: “Hoe de mensen mij hier kennen, is het product van de parochie hier.” Hij hoopt dan ook van harte dat wij zijn opvolger met dezelfde liefde ontvangen en geeft hem een welgemeend advies mee: “Laat je niet beïnvloeden door wat mensen zeggen, maar ga zelf op zoek en ontdek de parochie.” Dat is ook wat hij gaat doen in Roermond: heel veel mensen ontmoeten. En wij gunnen hen van harte de bevoegtheid en de wijsheid van deze bijzondere priester!



(lockdownstress...)

Terugblik op de hoorzittingen

In augustus hebben we in elke parochie een hoorzitting gehouden. Aan de orde kwamen o.a. de op handen zijnde fusie, gepland per 1 januari 2021, van onze parochies tot één nieuwe parochie. En ook de naam kwam aan bod: RK Stadsparochie Marcellinus & Petrus Geleen. Daarnaast werden de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken rondom de gebouwen, was er aandacht voor parochievernieuwing en presentie in de wijk.

De eerste hoorzitting was op maandag 17 augustus in de Pastoor van Arskerk. Hierbij waren ongeveer 40 mensen aanwezig, inclusief de vertegenwoordigers van het bisdom en het dekenaat, het kerkbestuur en het pastoraal team. Omdat er voor de Pastoor van Arskerk een concreet voornemen is tot verkoop van dit gebouw, was dit uiteraard het hoofdthema van deze avond. Het zal niemand verbazen dat dit een avond was met de nodige emoties, een grote betrokkenheid bij de eigen kerk en bij een aantal mensen niet zoveel begrip voor eerder genomen besluiten. Maar er werd ook meegedacht bijvoorbeeld over hoe we in de wijk present kunnen blijven en hoe we ervoor kunnen zorgen dat parochianen vervoer krijgen naar een van de andere kerken. Een aantal mensen heeft aangegeven bezwaar te zullen maken tegen een mogelijk besluit tot sluiting/onttrekken van deze kerk aan de eredienst door de bisschop.

Te nemen stappen Pastoor van Arskerk

Na de hoorzitting van 17 augustus gaat het proces rondom de Pastoor van Arskerk als volgt verder. Het (uitgebreide) verslag van de hoorzitting gaat naar Priesterraad van het bisdom en naar de bisschop. Vicaris generaal Maessen zal zelf ook verslag doen van de hoorzitting aan de bisschop. Deken Honings, aanwezig als vertegenwoordiger van de Priesterraad, zal aan deze raad verslag uitbrengen. Daarna brengt de priesterraad advies uit aan de bisschop die uiteindelijk besluit over de voorgenomen verkoop van de Pastoor van Arskerk. Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Het besluit van de bisschop bepaalt uiteindelijk wat de vervolgstappen zullen zijn. In de tussentijd gaan we bekijken hoe de activiteiten in de Pastoor van Arskerk, zoals de donderdagmorgengroep en de maandelijkse Taizéviering, een plek kunnen krijgen in de wijk. Diaken Sietzema gaat hiermee aan de slag. Inmiddels is er ook contact gelegd met het Wijkplatform Geleen Zuid en de Kluis.

Hoorzittingen in de andere parochies

In de andere parochies werd er ook gesproken over de stand van zaken rondom de gebouwen. Met name in de parochies waar eveneens sprake zal zijn van herbestemming of herontwikkeling waren er natuurlijk ook vragen. Wanneer dit gaat gebeuren en wat er dan met de kerk gaat gebeuren.

Bezwaren tegen de fusie van de parochies waren er niet en de gekozen naam is overall met instemming begroet. Tijdens deze hoorzittingen schetste pastoor Quaedvlieg ook de noodzaak van parochievernieuwing. Hij vergeleek daarbij de situatie van onze parochies met een stervensproces van een organisatie. Een proces dat uit 6 fasen bestaat. Het begint met ontkenning, dan gaat iedereen beter zijn/haar best doen, dan gaan we kijken of we iemand de schuld kunnen geven, en op enig moment ontstaat er leegloop. Uiteindelijk sta je dan voor de keuze: gaan we, in dit geval de parochies, elkaar opeten of gaan we het echt anders doen en een omslag maken. Dat is uiteindelijk de weg die we willen gaan. Dat doen we met het plan voor de parochievernieuwing 'Als God renoveert' (zie elders in het parochieblad) en met een plan voor presentie in de wijken.

Droom

Bij parochievernieuwing hoort ook dromen over de toekomst. Dat hebben 30 parochianen ruim een jaar geleden gedaan naar aanleiding van het bezoek van de bisschop. Hen werd gevraagd van welke parochie ze dromen in het jaar 2030. Pastoor las de droom van de jongste schrijver, Rick Keulers, voor als inspirerend voorbeeld. In de Augustinuskerk deed Rick dat zelf. Hij mocht rekenen op een warm applaus. Graag maken we alle ontvangers van het parochieblad deelgenoot van deze droom.

De droom van Rick



Lieve parochianen van Geleen,

Een groot aantal van u heeft zich al een poos geleden aangemeld om deel te nemen aan de bedevaart naar onze parochie in 2030. Met een nieuw pastoraal beleidsplan als landkaart en gids kunnen we nu echt vertrekken! Misschien lopen we af en toe verkeerd, zijn we minder talrijk dan voorheen, hebben we minder aanzien of worden we zo nu en dan uitgejouwd, toch moge dat ons niet tegenhouden om naar Hem op weg te gaan.

Ik wil jullie vragen om onderweg niet te veel mee te nemen! Hoe meer je meesleept, hoe zwaarder de tocht immers wordt! Mooie spullen of gebouwen mogen achterblijven, maar de getuigenissen van wat we er hebben meegemaakt, nemen we voor altijd met ons mee. Ze helpen ons om in Hem te geloven: Hij zal ook in de toekomst meer dan genoeg geven. We hebben nog een lange weg te gaan voor we op onze bestemming zullen arriveren. In de huidige geloofsgemeenschap lijkt er namelijk slechts een nasmeulend

vuurtje te branden op oude gewoontes en tradities. Wanneer we het vreugdevuur, gestoeld op de verrijzenis van Jezus, weer kunnen aanwakkeren en vormgeven in onze parochie, kan Jezus onder ons wonen.

Ik hoop dat we in 2030 een Kerk mogen zijn waarin we meer met Jezus en met elkaar over Hem mogen spreken. Aandacht voor een persoonlijk geloofsleven, waarin Jezus echt met ons aanwezig is, is de grootste schat die we aan het einde van onze bedevaart kunnen vinden. Onderweg mogen we dan ook werken aan onze uitstraling. Enerzijds houdt dat in dat we op praktische wijze rekening moeten houden met pelgrims die minder goed ter been zijn. Innovaties als de kerktaxi zijn wellicht nodig om bij elkaar te kunnen zijn en blijven. Anderzijds is het belangrijk dat we een levendige indruk achterlaten, zodat wie dat maar wil zich bij ons welkom kan voelen.

Ik hoop dat in 2030 een betekenisvolle catechese, gericht op het vormgeven van een persoonlijk geloofsleven, haar vruchten af mag werpen. Wanneer we immers persoonlijk kunnen getuigen van wat Jezus in ons leven van alledag betekent, houden we onze geloofsgemeenschap vitaal! Hij leeft, ook in 2030! Ik denk dat het belangrijk is dat we als parochie echt met Jezus gaan groeien. Hem genoeg ruimte geven is voor mij persoonlijk al niet gemakkelijk, dus misschien wordt dat een hels karwei, maar met Zijn hulp gaat het ons lukken!

Al met al belooft het een prachtige bedevaart te worden, waarin we meer met en over Jezus moeten spreken! Het onderscheidt deze bedevaart van iedere andere strandvakantie of wandeling. Hij is de moeite waard! Indien u overtuigd bent, kunt u zich nog aanmelden voor de bedevaart door onderstaande aanmeldstrook op te sturen naar het parochiekantoor. Een vrijwillige talentenbijdrage is altijd welkom. Talenten hebben we immers genoeg van Hem gekregen en uw inspanningen worden door Zijn aanwezigheid rijkelijk beloond.

*Met vriendelijke groet,
Een medeparochiaan.*

Verslagen van de hoorzittingen

Van elke hoorzitting wordt/is een verslag gemaakt voor de bisschop en voor de priesteraad, maar ook voor de aanwezigen. Voor andere geïnteresseerden komen er verkorte versies beschikbaar. Wie daar interesse in heeft kan een mail sturen naar parochiekantoorgeleen@gmail.com. Geef daarbij wel aan om welk verslag het gaat. Bellen kan ook 046-4743420. De verkorte verslagen worden ook op onze website geplaatst www.rkparochiesgeleen.nl

29 september 20.00 uur

Hoorzitting fusie parochies in Pastoor van Arskerk

Tijdens de hoorzitting in de Pastoor van Ars Parochie van maandag 17 augustus jl. zijn we niet toegekomen aan het agendapunt fusie van de RK Parochies van Geleen. Dat is echter wel een belangrijk onderwerp waarover we ook met (uitsluitend) de parochianen van de Pastoor van Arsparochie van gedachten willen wisselen. In de andere parochies is dat inmiddels gebeurd. Daarom organiseren we hierover alsnog een hoorzitting op **dinsdag 29 september a.s. om 20.00 u in de kerk.**

Graag nodigen we alle parochianen van de Pastoor van Arsparochie uit hierbij aanwezig te zijn. Vanwege de situatie rondom het coronavirus vragen we om vooraf aan te melden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com Voor alle duidelijkheid: de plannen voor de verkoop van de Pastoor van Arskerk komen op 29 september niet nogmaals aan de orde. Daar is op 17 augustus uitvoerig over gesproken (zie ook elders in dit parochieblad).

Betalen met de QR-code

We kunnen elke extra bijdrage goed gebruiken!

Het zal niemand verbazen dat ook onze parochies te lijden hebben onder de coronacrisis. Wekenlang waren er geen misintenties en geen collectes. Ook nu we weer 'open' zijn, zitten de collectes en de misintenties nog lang niet op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. We kunnen dus wel een extraatje gebruiken. Tijdens de coronacrisis hebben we een zogenaamde QR-code aangeschaft. Toen bedoeld om mensen via de livestream op te roepen om een donatie te doen. Maar we kunnen die QR-code nu natuurlijk ook gewoon gebruiken. Scan hem met een QR-scan app op de mobiele telefoon. Dan volgt er een scherm, daarin kiezen voor 'WEB' en dan kan er geld worden overgemaakt voor onze parochies. Misschien leuk om eens te proberen en daarna ook nog eens wat vaker te gebruiken.



Hartelijke dank voor uw (extra) bijdrage!

Alpha-cursus gaat weer van start

Samen eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. Het is een plek waar wij stil kunnen staan bij wat het christelijk geloof nu eigenlijk is, maar ook hoe je het kunt beleven, hoe het persoonlijk wordt.

Het mooie is dat je daarbij alles kunt bespreken wat er bij je leeft. De avonden zijn laagdrempelig en daardoor zowel geschikt voor degene die nieuwsgierig is om het christendom te leren kennen als voor degene die (opnieuw) op zoek wil gaan naar de basis van het christelijk geloof.

Tien dinsdagavonden komen we bij elkaar, de 1^e keer op dinsdag 6 oktober a.s. en zo elke volgende week t/m dinsdag 8 december a.s. De avonden worden gehouden in het Parochiehuis van Oud- Geleen aan de Leursstraat. Elke bijeenkomst begint om 18.30 uur met een eenvoudige maaltijd. Zo leren we elkaar op een leuke manier beter kennen. Hierna volgt een praatje (inleiding) over een onderwerp. Na de inleiding praten we verder in vaste, kleine groepen. Er is veel ruimte voor persoonlijke vragen van de deelnemers. Om ongeveer 20.30 uur wordt de avond afgesloten.

Wil je eerst wat meer informatie?

Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 22 september om 20.00 u op bovenstaand adres. Graag aanmelden op alphacursusgeleen@gmail.com
Voor vragen bel Alpha-team 06-22313499 of mail naar bovenstaand mailadres. Graag tot ziens!



Herstart Leesgroepen “Als God renoveert”

Het proces van een parochie naar de toekomst hebben wij altijd in dialoog willen doen met onze parochianen. Soms waren dat best grote bijeenkomsten. Soms klein. Wat nodig was. Want diegenen die in een parochie aangesteld zijn om keuzes te maken, hebben dat klankbord nodig om tot een afgewogen besluit te komen. Zulke bijeenkomsten vormen de mening, de gevoeligheid, het geloof en het inzicht van de verantwoordelijken.

Op die manier zijn we in januari van dit jaar gestart met leesgroepen van het boek “Als God renoveert”. Meer dan 40 parochianen hebben in kleine groepen de eerste hoofdstukken van het boek gelezen en besproken. Vanwege corona werden deze bijeenkomsten helaas afgebroken. Maar we willen dit najaar weer opstarten, in kleinere groepjes en corona-proof! Alle eerdere deelnemers zijn inmiddels uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst op **woensdag 30 september a.s. om 20.00 u in de Pastoor van Arskerk.**

Nieuwe deelnemers zijn nog van harte welkom! Lees met ons mee, deel uw bevindingen met elkaar, in de hoop en verwachting dat deze inzichten veel kunnen betekenen voor onze geloofsgemeenschap.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar parochiekantoorgeleen@gmail.com of even bellen naar Parochiekantoor 046-4743420.

Wij zien uw reactie – graag vóór 26 september a.s. – met belangstelling tegemoet!

Hartelijke groet,
namens Werkgroep Parochievernieuwing
Pastoor Quaedvlieg



Doorlopende actie voor de Voedselbank

Ook in 2020 blijven uw Douwe Egberts-punten welkom in de brievenbus van Mw. Mieke Mackowiak, Leeuwenhoekstraat 46. In 2019 was haar inzamelingsactie, mede door uw hulp, goed voor 60 pakken koffie à 500 gr, dat zijn heel veel kopjes koffie.



Missen, vieringen en intenties



St. Augustinus Lutterade Prins de Lignestraat

Zondag 20 september Sluiting van het St. Cornelius Octaaf 9.30u Hoogmis
Jrd. Dora van Kempen-Ververgaert; jrd. Guus Keulen, fam. Keulen, fam. Frings,
fam. Van Kan en de dames Frings; Trees Baggen; Toos Heutmekers-Schobbers.

Maandag 21 september 9.00u H. Mis

Ouders Baggen-Delahaye , Trees Baggen.

Woensdag 23 september 19.00u H. Mis Jan Stelten.

Vrijdag 25 september 9.00u H. Mis Zuster Arnolda.

Zondag 27 september 9.30u Hoogmis Jrd. José Smets-Boonen, jrd. ouders
Smets-Piepers, Toine Smets en Annie Lemmens-Smets; jrd. ouders Marcel en
José Schyns-Schijns en familie Schyns-Mewis; jrd. Sef en Vic Tillmann-Heuts;
Annie Wetzels; Maria Goossens-Sangers; Toos Heutmekers-Schobbers.

Voor deze mis kan niet meer gereserveerd worden!

Maandag 28 september 9.00u H. Mis

Woensdag 30 september 19.00u H. Mis Voor de overledenen van de parochie.

Vrijdag 2 oktober 9.00u H. Mis T.e.v. H. Hart van Jezus.

Zondag 4 oktober 9.30u Hoogmis Afscheidsmis Kapelaan Carlos Martinez
Zwd. Annie Bronneberg-Widdershoven; jrd. ouders Sangers-Willems; jrd. Herma
Beaumont-Huizinga; ouders Johan Walter en Maria- Sybilla van de Ven-Mevis,
André van de Ven; fam. Hermans-Ritzen.

Maandag 5 oktober 9.00u H. Mis T.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes.

Woensdag 7 oktober 19.00u H. Mis

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucy Diedereren.

Vrijdag 9 oktober 9.00u H. Mis Zuster Arnolda.

Zondag 11 oktober 9.30u Hoogmis Annie Ophelders.

Maandag 12 oktober 9.00u H. Mis Ouders Baggen-Delahaye; Trees Baggen.

Woensdag 14 oktober 19.00u H. Mis

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucy Diedereren.

Vrijdag 16 oktober 9.00u H. Mis T.e.v. St. Cornelius.

Zondag 18 oktober Hoogmis jrd. Toos Heutmekers-Schobbers; Maria
Goossens-Sangers; Theo Hanssen.

Maandag 19 oktober 9.00u H. Mis

Woensdag 21 oktober 19.00u H. Mis Ouders Diedereren-Hennekens en dochter Lucie

Vrijdag 23 oktober 9.00u H. Mis

*Dankzij onze Kerkenwacht is de kerk elke zondag van 14.00 – 16.00 u geopend.
Op het bord buiten de kerk vindt U indien nodig aanpassingen.
Elke vrijdag vanaf 8.30 uur uitstelling van het Allerheiligste.*



Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bloemenmarkt Lindenheuvel

Zaterdag 19 september 19.00u H. Mis Zwd. Annie Tongos-Ciechorski; eerste jrd. Leentje Offermanns-van Meer.

Dinsdag 22 september 9.00u H. Mis

Zaterdag 26 september 19.00u H. Mis Afscheidsmis Kapelaan Carlos Martinez

Zaterdag 3 oktober 19.00u H. Mis Jrd. ouders Ruijters-Peeters; ouders Teheux-Keulers; Ton en Paula Jacobs-Baggen.

Dinsdag 6 oktober LET OP! 19.00u H. Mis

Zaterdag 10 oktober 19.00u H. Mis

Zaterdag 17 oktober 19.00u H. Mis

Dinsdag 21 oktober LET OP! 19.00u H. Mis



H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen Leursstraat

Zondag 20 september 9.30u Hoogmis

1^e Jrd. v. Wilma Haex-Kusters; jrd. v. Vinans van de Wege.

Na afloop van de H. Mis is er koffiedrinken in het Parochiehuis.

Donderdag 24 september 9.00u H. Mis Frits van Cruchten en Fien Ramaekers.

Vrijdag 25 september 18.30u Rozenkransgebed.

Zondag 27 september 9.30u Hoogmis Afscheidsmis Kapelaan Carlos

Martinez Jrd. Giel Evers; ouders Biesmans-Bemong; Leon en José Biesmans-Van der Venne.

Vrijdag 2 oktober 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 4 oktober LET OP! 11.00u Hoogmis Jrd. ouders Peters-Delahaye;

Jozef en Franja Piosik-Duczmal; Lilian Pluim -Keulers; ouders Hellenbrand-Godschalk; Hein Keijbets (verj.); ouders Casper en Maria Schreurs-Kutsch.

Na afloop van de H. Mis is er koffiedrinken in het Parochiehuis.

Donderdag 8 oktober 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg- Nelissen.

Vrijdag 9 oktober 18.30u Rozenkransgebed.

Zondag 11 oktober 11.00u Hoogmis Jrd. Annemiek Helsloot.

Donderdag 15 oktober 9.00u H. Mis H. Maria Teresa Tauscher (stichteres Karmel).

Vrijdag 16 oktober 18.30u Rozenkransgebed.

Zondag 18 oktober 11.00u Hoogmis Zwd Johan Velder; jrd Mia Kallen-Lemans

Na afloop van de H. Mis is er koffiedrinken in het Parochiehuis.

Donderdag 22 oktober 9.00u H. Mis t.e.v. OLV van Lourdes

Vrijdag 23 oktober 18.30u Rozenkransgebed.



Christus Koning Kluis

Zondag 20 september 11.00u H. Mis Afscheidsmis Kapelaan

Carlos Martinez Jrd. ouders Debets-Mijnes; Bart van Kan.

Zondag 27 september 11.00u H. Mis Zwd. Pie Renkens; Jan Stevens en Bella Schmitz; Ketië Bejas-Latten(verj.); Mathieu Kicken en Grada Kicken van Velzen.

Dinsdag 29 september 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 2 oktober 19.00u H. Mis met Vormselviering (Alleen voor genodigden!).

Zondag 4 oktober 11.00u Jrd. Peter Donners; jrd. Dinnes Frijters; jrd Anton Mertens, Emile Mennens, tevens voor Finy Mennens-Daniëls en Leon Mennens; fam. Clerkx-Pelzers.

Zondag 11 oktober 11.00u H. Mis

Dinsdag 13 oktober LET OP! 19.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 18 oktober 11.00u H. Mis Overleden ouders Aerts-Mreijen; Mathieu Kicken en Grada Kicken-van Velzen

Elke zondag na de mis koffie drinken in de zijkapel, behalve als er veel aanmeldingen zijn voor de mis en de zijkapel nodig is voor extra stoelen.



H. Pastoor van Ars Lienaertsstraat

Zaterdag 19 september 17.30u H. Mis Afscheidsmis Kapelaan Carlos Martinez Jrd. Pierre en Rika Leunissen.

Zaterdag 26 september 17.30u H. Mis

Donderdag 1 oktober 9.00u H. Mis

Vrijdag 2 oktober 18.30u Taizéviering

Zaterdag 3 oktober 17.30u H. Mis

Jrd. ouders Hoppers-van der Meer; Guus en Pierre Tans.

Zaterdag 10 oktober 17.30u H. Mis Jrd. ouders Buskens-Teney en zoon Hub.

Elke zaterdagavond na afloop van de H. Mis kunt u bij een kopje koffie uw medeparochianen ontmoeten.

Opgeven misintenties en aanleveren kopij

Misintenties volgend parochieblad, periode 24 oktober t/m 4 december vóór 12 oktober a.s. opgeven bij uw parochiehuys of het parochiekantoor. Misintenties doordeweekse H. Mis kosten € 12,50 H. Mis in het weekend € 27,50. Kopij en/of reacties doorgeven vóór 12 oktober via parochiekantoorgeleen@gmail.com of telefonisch 4743420.

Pastoraal team

Pastoor H. Quaedvlieg

Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
parochiekantoorgeleen@gmail.com

Kapelaan C. Martinez

Prins de Lignestraat 31 6161 CX
046-474 62 66
Carlosivan0221@gmail.com

Diaken J. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO
046-437 81 13
jsietzema1950@gmail.com

Catecheet zuster Mary Amata

Geldersesstraat 39 6136 AS Sittard
Klooster: 046 426 6874

Parochies

Opgeven van misintenties bij uw parochiehuis (PH). Vragen over uw parochie? Neem contact op met de parochiële kerngroep (PKG).

St. Augustinusparochie

PH Prins de Lignestraat 31 6161CX
046-4746266
NL14INGB0001055031
NL20RABO0130503592
Kerkhof NL84RABO01705116 42

Contactpersoon PKG:

Ans Poeth 046-474 43 38
bertenans@kpnmail.nl

Parochie HH Marcellinus & Petrus

PH Leursstraat 3 6166 CL
Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.
06-57 78 79 56
parochiesecretariaatoudgeleen@gmail.com
NL27RABO0116000511
NL21INGB0001033274
Kerkhof NL50RABO0300866771

Contactpersoon PKG:

Marlies Selker 06-23818869

Parochie OLAB

PH Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
NL42INGB0001038522
NL94RABO0130501581

Contactpersoon PKG:

Theo de Meijer 046 - 410 40 00
theodemeijer@gmail.com

Parochie Christus Koning/PvA

PH Kluis 21 6165 EL

(ingang sacristie)

Open maandag 10.00 tot 12.00 u.
06-82 98 06 00
c.koningkluis@gmail.com
NL35RABO01160012 40 (CK)
NL49RABO0116000503 (PvA)

Contactpersoon PKG:

Ben Ketelslegers 046-4746904
bketelslegers@kpnplanet.nl

Ziekencommunie/bezoek

Thuis de ziekencommunie ontvangen
(1^e vrijdag vd maand)?

Geef het door aan parochiekantoor.

Parochianen bezoeken parochianen

Thuis bezoek ontvangen van een mede-parochiaan voor een praatje of een goed gesprek? Neem contact op met diaken Jan Sietzema.

Priesterwachtdienst

In noodgevallen: Klooster Sancta Maria
Molenstraat 44 046-4789500

Parochiekantoor/kerkbestuur

Bloemenmarkt 13 6163 CE
parochiekantoorgeleen@gmail.com
Parochiekantoor is bereikbaar ma t/m
vrij van 9.00 tot 12.00 u. 046-4743420.

Parochieblad (gratis) ontvangen?

Geef naam en adres door aan het parochiekantoor en ontvang het blad in de brievenbus en/of per mail.

