



RK Parochies Geleen

Jaargang 6 **Parochieblad** nummer 6

Redactieadres: Bloemenmarkt 13 6163 CE Geleen parochiekantoorgeleen@gmail.com

8 augustus t/m 18 september 2020

Grote veranderingen en nieuwe uitdagingen

Het zal wel aan de coronaperiode van de achterliggende maanden liggen, maar de normaal zo rustige zomerperiode is voor onze parochies vol van grote veranderingen, nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. Heel wat van deze ontwikkelingen worden in dit parochieblad beschreven: fusie, nieuwe naam, kerksluiting, hoorzittingen, voortgang rondom de kerkgebouwen. Dat is nogal wat. Lees het allemaal maar eens rustig door.

Dit alles zagen we wel aankomen... maar het bericht over het vertrek van kapelaan! Nou ja, je hoeft geen profeet te zijn om te beseffen dat een kapelaan na 8 jaar weleens verplaatst zou kunnen worden. Laten we eerlijk zijn: het had veel eerder kunnen gebeuren. Wat een geluk dat we kapelaan Carlos Martinez zolang in onze parochies mochten hebben. We gunnen hem ook van harte deze nieuwe benoeming als pastoor voor de parochies in Roermond-Oost. Hij zal het vast en zeker goed gaan doen. En wij gaan hem missen! Ik zelf ook. Met wat voor een plezier heb ik de afgelopen jaren samen kunnen werken. En wat een gerust gevoel dat als er iets is, je nog altijd zo'n betrouwbare en getalenteerde kapelaan in je team hebt. Ik kijk met heel veel dankbaarheid terug op onze samenwerking.

Er komt ook een nieuwe: Nicholas Pethuru! Dat kregen we ook meteen te horen. Hij stelt zich in dit parochieblad zelf voor. Maar Nicholas is nog geen priester, nog geen diaken zelfs. Dat zal allemaal in de loop van een jaar gaan gebeuren. En dat heeft wel consequenties voor het vieringen- en missenschema van onze parochies. We zijn gaan puzzelen deze zomer en we zijn er nog niet helemaal uit. Nader bericht volgt, maar we moeten er ernstig rekening mee houden dat er komende tijd maar één vaste priester beschikbaar is voor heel Geleen. We gaan wat aanvullen met vervangers, maar de vanzelfsprekendheid van een mis kunnen we niet altijd garanderen. We hopen op uw begrip. En natuurlijk hopen we dat Nicholas snel zijn draai zal vinden in onze parochies.

Is dat alles van grote veranderingen? Bijna! Ik hoop dat ik de komende tijd toch nog wat energie kan gaan besteden aan het project 'parochievernieuwing'. Door corona is dat even stilgevallen, maar we beseffen heel goed dat de weg naar een vitale parochiegemeenschap niet alleen maar een kwestie is van structuren, gebouwen en personele bezetting. Nee, de kern zit in de missie, in het doel dat wij als gehele gemeenschap van gelovigen willen verwerkelijken. Dat is een heel ander proces, maar wel heel belangrijk. Zelfs het Vaticaan lijkt nu het belang te beseffen. Zelfs het Vaticaan! Daar is een paar dagen geleden een instructie verschenen met als titel "De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de opdracht tot evangelisatie door de Kerk". Een hele mondvol. Ook daar is het besef dat een parochie anno nu opnieuw zijn missie moet formuleren en niet bij de oude structuren alleen kan blijven. Ook wij gaan dus ons innerlijke vernieuwingsproces weer ter hand nemen. Doe mee, bid met ons mee! Samen geven we de parochie en het geloof betekenis voor nu en de toekomst.

Pastoor Harry Quaedvlieg

Wisseling van de wacht

Kapelaan Carlos Martinez wordt pastoor, nieuwe kapelaan

De benoeming van kapelaan Carlos Martinez tot pastoor van de parochies in Roermond-Oost, zorgt hier in Geleen natuurlijk voor een groot gemis aan pastorale inzet en menselijke betrokkenheid.

Maar gelukkig maakt medio augustus een nieuwe kapelaan zijn opwachting in onze parochies: Nicholas Pethuru. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.

Kapelaan Carlos blijft nog tot ongeveer 1 oktober actief in onze parochies.

Uiteraard gaan we op gepaste wijze afscheid van hem nemen, maar daarover meer in het volgende parochieblad.

Daarin zetten we dan ook op een rij wat de gevolgen van dit vertrek zijn voor het vieringschema. Onze nieuwe kapelaan moet nog diaken worden gewijd en zal pas volgend jaar tot priester worden gewijd. Er zullen dus aanpassingen nodig zijn, met name op zondag.

Eerst maar eens kennismaken met onze nieuwe kapelaan: Nicholas Pethuru

Dat kan uiteraard vanaf medio augustus in onze kerken, maar hij stelt zich ook graag zelf aan u voor.

Mag ik mij even aan u voorstellen?

Ik ben de nieuwe kapelaan in uw parochies. Mijn naam is Nicholas Pethuru, 32 jaar en nu ongeveer zes en een half jaar in Nederland. Ik kom uit de oostelijke deelstaat van Sri Lanka (Ceylon) en behoor tot het bisdom van Batticaloa. Ik ben de jongste van een gezin met 6 kinderen en heb 3 broers

en 2 zussen. Ze zijn allemaal getrouwd, behalve mijn oudste zus. Zij is zuster in een Franciscanessenklooster en ook lerares op een school. Mijn vader heet Pethuru. Mijn moeder heet Margaret Mary. Zij zijn beiden gezond en goede gelovigen.

Als kind had ik nooit de gedachte om priester te worden. Wel herinner ik mij dat mijn moeder tegen bezoek zei, dat ik priester zou worden, maar dat nam ik niet serieus. Ik was gelovig katholiek, maar ging naar een Hindoeschool om onderwijs te volgen over de tradities van de Hindoes en hun cultuur. Ik voelde mij niet aangetrokken tot het hindoegehoof, maar ik had qua studie geen andere keuze. Na de Tsunami in 2004 is de school afgebroken en ging ik studeren aan een katholieke school (St. Joseph College). Daar heb ik eigenlijk mijn roeping gevoeld en begon ik er ook voor te bidden. Mijn pastoor inspireerde mij daarbij. Door hem voelde ik hoe geweldig het priesterschap is.

Daarna ben ik lid geworden van een gebedsgroepje. Wij kwamen elke week samen om te bidden voor de mensen, die het moeilijk hebben in hun leven. Elk klein dingetje dat ik voor God deed, gaf mij een goed gevoel en het enthousiasme om priester te worden. Ik wist het nog niet zeker, maar in mijn hart hoorde ik altijd een innerlijke stem die zei, dat ik priester wilde worden. Ik vertelde aan mijn moeder dat ik naar het seminarie wilde gaan. Mijn moeder was blij, maar mijn broers en zus accepteerden het niet. Zij geloofden mij niet toen ik zei dat ik priester wilde worden en wilden dat ik eerst mijn andere studies zou afmaken. Dat heb ik gedaan, maar ik stopte niet met mijn gebedsleven. Telkens als ik tijd had ging ik in de kerk bidden. Na mijn studies kreeg ik een aanbeveling voor de universiteit. Maar ik wilde niet naar de universiteit, ik wilde toch priester worden. Daarom heb ik nog een keer aan mijn familie toestemming gevraagd om naar het seminarie te mogen gaan. Uiteindelijk hebben zij dat geaccepteerd.



Ik ben eerst naar het kleinseminarie gegaan om Engels te studeren. Daarna studeerde ik 3 jaar filosofie op het grootseminarie. De bisschop wilde mij daarna naar een ander grootseminarie sturen, maar kwam plotseling met de vraag: "Wil je naar Nederland gaan?" Dat was voor mij een moeilijke beslissing, daarom vroeg ik een dag bedenktijd. Uiteindelijk besloot ik toch te gaan. Nu ben ik klaar met de studie theologie aan het grootseminarie Rolduc. Eind juni ontving ik de benoeming van Bisschop Harrie Smeets om kapelaan te worden in Geleen. Voor mij een enorme verrassing en een onverwachte benoeming. Maar niemand kent het plan van God. In oktober word ik diaken gewijd in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Mijn priesterwijding zal plaatsvinden in mijn eigen bisdom Batticaloa, Sri Lanka.

Als nieuwe kapelaan van Geleen wil ik iedereen graag leren kennen. Ik zal mijn best doen en wil vertrouwen op uw hulp en steun. Mijn Nederlands is nog niet perfect, maar ik leer deze taal steeds beter door veel met mensen te praten, als ik binnenkort in Geleen kom wonen. Ik wil u vragen voor mij te bidden. Met de inspiratie van de heilige Geest en de zegen van God, wil ik mij verdienstelijk maken in de wijngaard van God zodat u Zijn Liefde mag leren kennen.

*Met vriendelijke groet,
Kapelaan Nicholas Pethuru*

Familieberichten

25 juni	Ruth Kardaun-Geier, 95 jaar	M&P Oud-Geleen
29 Juni	Fien Raven-Bours, 83 jaar	OLAB
2 juli	Tiny Pluijm-Ernst, 89 jaar	Christus Koning
12 juli	Toos Severens-Coenen, 82 jaar	St. Augustinus

'Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.'

Opgeven misintenties en aanleveren kopij

Misintenties volgend parochieblad, periode 19 september t/m 16 oktober voor 5 september a.s. opgeven bij uw parochiehuus of het parochiekantoor. Misintenties doordeweekse H. Mis kosten € 12,50 H. Mis in het weekend € 27,50. Kopij en/of reacties doorgeven voor 5 september via parochiekantoorgeleen@gmail.com of telefonisch 4743420.

Eerste Heilige Communie op 3 zondagen

De afgelopen maanden hebben de communicanten zich intensief voorbereid op hun grote dag. Dit jaar gaat dat, zoals zoveel, wel heel anders dan we gewend zijn. Op de

zondagen 30 augustus, 6 september en 13 september zijn er in totaal zes Eerste Heilige Communievieringen. Allemaal in de Augustinuskerk. Anders dan anders, maar daardoor waarschijnlijk toch ook heel bijzonder. Helaas is er alleen plaats voor genodigden. Deze bijzondere vieringen zijn wel te volgen via een livestream. De links daarnaartoe zijn te vinden op het YouTubekanaal van RK Parochies Geleen

https://www.youtube.com/channel/UCTUz7cpOiNX8-bu1yl_YkIA



De communicanten van 2020 zijn:

Bram Delamboij, Britt Paes, Bruce Jacobs, Carlijn Wijnands, Caroline Ritt, Charlotte Eussen, Charlotte Veldman, Cristiano Sanders, Danique Gossé, Dax Römgens, Djanévah Pieters, Dylana Welkenhuysen, Elisa Buijers, Faye Breidenbach, Faye van Wijk, Federico Beltgens, Ferijn Dautzenberg, Ibe Sieswerda, Imke Wijnands, Isa Minten, Jans Oberndorff, Jayden Jacobs, Jenelle Dukker, Julia Buis, Juliano Sanders, Kenji Klee, Latoya Hensels, Liv Snijders, Lizzy Geraeds, Lucia Neick, Mariska Janssen, Miel van de Wall, Nathalie Veldman, Neomi Hendriks, Raelynn Henssen, Ryona Henssen, Robin Ubachs, Romy Cramer, Ryan Peeters, Rylana Henssen, Sara Vliegen, Sem van de Geijn, Sil Sieswerda, Sofia Zaffiro en Veerle Storcken.

Wij wensen alle communicanten en hun familie een heel mooie dag. Het communiejaar 2020 zal altijd een heel bijzonder jaar blijven!!

Let op: geen H. Missen in Augustinuskerk tijdens Communiezondagen!

Op de zondagen 30 augustus, 6 en 13 september staat de Augustinuskerk dus helemaal in het teken van de Eerste Heilige Communie. Op die zondagen zijn er dus geen reguliere H. Missen in deze kerk. Parochianen zijn uiteraard van harte welkom in een van onze andere kerken. Op zondag om 9.30 in de Marcellinus & Petruskerk in Oud-Geleen of om 11.00 uur in de Christus Koningkerk aan de Kluis. Of op zaterdag om 17.30 uur in de Pastoor van Ars in Zuid, behalve op 5 september, want die mis is al 'uitverkocht', of om 19.00 uur in de kerk van Onze Lieve vrouw van Altijddurende Bijstand in Lindenheuvel. Wel vooraf reserveren via

aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com

of telefonisch via het parochiekantoor 4743420.

Parochies gaan fuseren

Hoorzittingen in alle parochies in augustus

Onlangs lazen we in de krant dat er een ‘megafusie’ op komst is in Geleen. Maar liefst negen parochies gaan op in één gezamenlijke stadsparochie. En als Geleense geloofsgemeenschap lopen we daarin ook nog voorop in Limburg. In feite is het niet zo spannend. Eind 2014 gingen de toenmalige kerkbesturen van de huidige nog actieve parochies akkoord met een convenant. Daarin spraken ze met elkaar af dat er vanaf 2020 sprake zou zijn van een gezamenlijke exploitatie als opstap naar uiteindelijk een fusie van deze parochies. Op dat punt zijn we nu aangekomen.

Dit is een formeel proces, waar ook het bisdom bij betrokken is. Voor elke parochie wordt een hoorzitting georganiseerd. Daarin wordt verteld wat deze fusie betekent, ook financieel, en hoe dit in zijn werk gaat. Parochianen worden daarnaast bijgepraat over de toekomst van met name onze kerkgebouwen. Tot slot wordt de naam voor de nieuwe parochie besproken.

Zo'n fusie zal in de praktijk, zoals we die nu gewend zijn, niet zoveel veranderen. We werken al vanaf 2015 als een federatie met een gezamenlijk kerkbestuur en per parochie(kerk) een Parochiële Kerngroep die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in en om de kerk. Daar komt nu dan ook een gezamenlijke financiële huishouding bij. Maar op termijn gaat er natuurlijk meer gebeuren. In het Pastoraal Beleidsplan staat dat ons uiteindelijk doel één gezamenlijke RK Geloofsgemeenschap Geleen is met één centrale kerk, de Augustinuskerk.

Op 1 september moeten alle stukken die met de fusie van doen hebben, waaronder de verslagen van de hoorzittingen bij het bisdom ingeleverd zijn. Daarom hebben we die hoorzittingen in augustus gepland:

Maandag	17 augustus	19.00 en 21.00 uur Pastoor van Ars *)
Woensdag	19 augustus	20.00 uur Christus Koning
Donderdag	20 augustus	20.00 uur Marcellinus & Petrus
Maandag	24 augustus	20.00 uur OLAB
Dinsdag	25 augustus	20.00 uur Augustinus

Plaats van handeling is steeds de eigen kerk.

**) I.v.m. het beperkt aantal plaatsen in deze kerk zijn er twee hoorzittingen*

Vooraf aanmelden

Ook voor deze hoorzittingen geldt: vooraf aanmelden, liefst voor 13 augustus! We moeten immers weten op hoeveel mensen we moeten rekenen. Aanmelden kan via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 4743420. Geef ook duidelijk aan voor welke kerk en voor de Pastoor van Ars ook het gewenste tijdstip.

De ‘nieuwe’ naam voor onze parochie

Op 1 januari 2021 fuseren de parochies van Geleen tot één parochie, met vooralsnog meerdere locaties. Deze nieuwe parochie moet natuurlijk ook een naam krijgen. Een belangrijke keuze die we moeten maken, want een naam geeft betekenis en identiteit. Binnen het kerkbestuur hebben we daar dan ook uitgebreid bij stil gestaan. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste naam voor onze nieuwe parochie is: **Stadsparochie Marcellinus & Petrus Geleen**. Natuurlijk willen we die keuze toelichten.



De oorsprong

Deze naam is een keuze voor de historische identiteit van Geleen. De eerste parochie van Geleen, waaruit alle andere parochies uiteindelijk zijn voortgekomen, draagt deze naam al eeuwen. Met deze naam doen we dus recht aan de geschiedenis en aan waar we vandaan komen. De naam is ook al oud. Voor het jaar 1000 stond er al een kerkgebouw in Geleen, toegewijd aan Marcellinus en Petrus. Waarschijnlijk zijn de relieken in de 9^e eeuw door iemand over de Alpen heen gebracht. Er zijn uiteindelijk maar weinig kerken uit die tijd, met deze naam. Dat maakt deze naam ook zeldzaam en uniek.

Geleense identiteit

De naam ‘Marcellinus en Petrus’ heeft door de eeuwen heen een belangrijke stempel gedrukt op de identiteit van Geleen. Met deze twee namen zijn we terug te vinden in de geschiedenisboeken. Marcellinus en Petrus zijn de patroonheiligen van de gemeente geworden! Ze staan in onze vlag en ze geven hun naam aan heel wat zaken in onze gemeente. Er zijn geen heiligen waarmee we ons meer identificeren of afficheren dan deze twee. Ondanks de verschillen tussen de Geleense wijken, voelen we ons toch allemaal verbonden met deze twee heiligen. Toch is deze naamkeuze uiteindelijk niet iets van het verleden, maar juist ook van de toekomst. Een toekomst waarin we samen optrekken als één RK Geloofsgemeenschap Geleen. En ook daar passen de patroonheiligen Marcellinus en Petrus heel goed bij. Ze zijn al eeuwenlang betrokken bij Geleen en nemen ons ook mee naar de toekomst.

Krijgt de Augustinuskerk een andere naam?

Nee, dat hoeft niet. De geschiedenis heeft uitgewezen dat door de groei van steden en parochies kerkgebouwen worden gebouwd en afgebroken, maar dat de naam van de parochie blijft. Al onze kerken zullen zo lang ze gebruikt worden als kerk hun naam behouden.

Hoe gaan we de kerk van Oud-Geleen noemen?

Zolang deze kerk een plaats is van eredienst, blijft de naam ongewijzigd. Als op termijn het kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken en een andere functie krijgt, ligt het gebruik van deze naam niet meer voor de hand. Vanaf dat moment kunnen we spreken van de 'kerk van Oud-Geleen'. Ook om verwarring met de parochie te voorkomen.

Kunnen we meebeslissen?

Het kerkbestuur moet formeel een besluit nemen over de nieuwe naam en dat aan de bisschop voorleggen. Maar een naam moet uiteraard wel draagvlak hebben bij de parochianen. Daarom gaan we er tijdens de hoorzittingen graag met elkaar over in gesprek. We zijn heel benieuwd naar de reacties.

Kerkbestuur RK Parochies Geleen

Hoorzittingen

Ontwikkelingen rondom onze kerkgebouwen

We zijn op weg naar één gezamenlijke RK Geloofsgemeenschap Geleen met op termijn ook één gezamenlijke parochiekerk. Dat betekent dat de andere kerkgebouwen een andere bestemming moeten krijgen. Dat is een stevig, maar ook een zorgvuldig proces, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Het kerkbestuur heeft de Stichting Kerkelijk Waardebeheer ingeschakeld om daarbij te helpen. Deze stichting is goed thuis in de vastgoedmarkt, heeft de nodige ervaring met herbestemmingsprocessen en ook goede contacten met de gemeente. Tijdens de hoorzittingen in de tweede helft van augustus praten we de parochianen bij over de ontwikkelingen rondom de kerkgebouwen.

Hoe staan we er op dit moment voor?

Pastoor van Arskerk heeft een potentiële koper

Voor de pastoor van Arskerk heeft zich een potentiële koper gemeld. Er ligt een plan voor de bouw van zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Als deze woningen klaar zijn, worden ze verhuurd aan cliënten van Daelzicht. Dat zal dan wel betekenen dat de Pastoor van Arskerk wordt afgebroken om plaats te maken voor deze zorgwoningen. De verwachting is dat dit redelijk snel zou kunnen gebeuren, maar niet voor het einde van het jaar. Dat neemt niet weg dat we ook hier zorgvuldig te werk zullen gaan. We nemen de tijd om deze kerk aan de eredienst te onttrekken, er samen met parochianen afscheid van te nemen en de kerk ook zorgvuldig te ontmantelen. Daarbij zal beslist ook aandacht zijn voor de bijzondere kunstvoorwerpen in deze kerk, grotendeels gemaakt door Gène Eggen. Die

moeten t.z.t. een plaats krijgen in de Augustinuskerk of op een andere plaats van devotie in Geleen, liefst in Zuid natuurlijk. We gaan pas echt stappen zetten als het bouwplan rond is en de planning duidelijk. Dit om te voorkomen dat de kerk lang leeg komt te staan en mogelijk ten prooi valt aan vandalisme. Tijdens de hoorzittingen op maandag 17 augustus om 19.00 én om 21.00 uur in de Pastoor van Arskerk staan we hier ook uitgebreid bij stil. Deze hoorzitting gaat dus niet alleen over de fusie van de parochies maar ook over het onttrekken aan de eredienst van deze kerk. Daarom zal ook de Vicaris generaal aanwezig zijn, de deken van Sittard en de deken van Schinnen als vertegenwoordiger van de Priesterraad, het adviesorgaan van de bisschop.

Marcellinus & Petruskerk aan de slag met herbestemming

In Oud-Geleen is na een gesprek van Kerkelijk Waardebeheer en een groep betrokken parochianen een werkgroep opgericht om een plan te maken voor de herbestemming voor deze museale kerk. Zo is er contact gezocht met uitvaartondernemingen over de mogelijkheden om deze kerk in te zetten als bijzondere plaats van afscheid. Daarnaast wordt gekeken of er concerten kunnen worden georganiseerd. Een plan van aanpak is in de maak.

Gebiedsvisie rondom Christus Koningkerk

De ontwikkelingen rondom de Christus Koningkerk aan de Kluis liggen momenteel stil. Dat heeft te maken met het feit dat de gemeente heeft aangegeven dat er voor dit hele gebied eerst een gebiedsvisie moet worden ontwikkeld. Daarin wordt dan ook het kerkgebouw en de omgeving meegenomen. Waarschijnlijk wil de gemeente op deze plaats woningbouw realiseren. Intussen hebben zich wel al buurtbewoners gemeld die graag willen meedenken over een mogelijke herbestemming van dit beeldbepalend gebouw aan de Kluis.

Oude plannen herbezien voor kerk O.L.V van Altijddurende Bijstand

Dit is beslist een kerk en ook een gebied waar goed naar gekeken moet worden. Het zal niet eenvoudig zijn om hier een goed plan voor te maken. Enige tijd terug was er belangstelling vanuit een ondernemer, maar dat is uiteindelijk afgeketst. Op korte termijn zal er met Kerkelijk Waardebeheer en de gemeente worden gesproken over een te volgen route om voor de herbestemming van deze kerk. Hierbij worden de eerdere plannen van het kerkbestuur uit 2016 meegenomen. Daarin was o.a. sprake van woningbouw.

Augustinuskerk geschikt maken als centrale kerk

Om de Augustinuskerk geschikt te maken als centrale parochiekerk van Geleen moet er nog heel wat gebeuren. Alle wensen en eisen zijn inmiddels op een rijtje gezet. Denk daarbij aan de kerk zelf, waarin o.a. gewerkt zal moeten worden aan het oksaal en aan het priesterkoor. In de kerk moet ook

een aparte ontmoetingsruimte komen. Daarnaast moet er plaats zijn voor bijzondere elementen uit de andere parochiekerken, maar zonder dat het een allegaartje wordt. De wens is ook om bij de kerk een parochiecentrum te realiseren waar vergaderd kan worden, maar ook catechese kan worden gegeven. Het parochiekantoor moet een plaats krijgen en in de pastorie moeten twee zelfstandige woonunits worden gemaakt voor twee priesters. Een haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk maken hoe dit allemaal gerealiseerd kan worden en uiteraard of het te betalen is. In de loop van dit jaar moet daar duidelijkheid over komen.

Welkom in de kerk

Coronaproof

Hoe we (blijven) werken in onze kerken

Wie had ooit gedacht dat we binnen onze parochiekerken 'cleanteams' zouden inzetten? En dat we een Corona-overleg zouden opstarten vanuit het kerkbestuur? En dat we de Heilige Communie zouden uitreiken met een schepje? En dat je zou moeten reserveren voor het bijwonen van de H. Mis? Waarschijnlijk niemand. En toch zijn we daar ondertussen al bijna twee maanden mee bezig. En het gaat eigenlijk ook best soepel, al lijkt het soms misschien wat ingewikkeld. Maar met wat geduld en begrip voor elkaar komen we er wel uit. Dat is belangrijk, want we gaan deze werkwijze nog wel een tijdje handhaven.

- **We hanteren de volgende richtlijnen:**
- **(Lichte) klachten? Blijf thuis!**
- **Anderhalve meter afstand, ook bij communie!**
- **Bij binnenkomst/communie: handen worden ontsmet.**
- **Namen worden afgevinkt danwel genoteerd.**
- **We wijzen plaatsen toe, van voor naar achter.**
- **Bij communie en verlaten kerk: bank voor bank/rij voor rij.**

- **Eenrichtingsverkeer bij verlaten kerk, alleen via (zij)uitgang(en) naar buiten.**
- **Reserveren blijft nodig: behalve voor wie (bijna) elk weekend komt.**
- **Volg de instructies op van ons 'cleanteam'.**

Zij zetten zich in voor onze gezondheid!

Waarom blijven we dit zo doen?

We vinden het belangrijk dat iedereen die graag naar de kerk wil komen, zich daar ook prettig en veilig kan voelen. Ook onze kwetsbare parochianen. We willen ook voorkomen dat er vanuit onze kerken mensen besmet raken en ziek worden. Omdat veel van onze kerkbezoekers tot de risicogroep behoren willen we bovendien extra voorzichtig zijn. We rekenen erop dat iedereen daar begrip voor heeft. Uiteindelijk is dat vooral een kwestie van solidariteit met elkaar en met onze kwetsbare parochianen.

Reserveren

Hoewel in De Limburger voortvarend werd gemeld dat reserveren in de kerken niet meer hoeft, blijven we dat voor onze Geleense parochiekerken toch voorlopig doen. Het is gewoon prettig als we vooraf weten hoeveel mensen er komen. En mocht er dan toch ergens een besmetting zijn, dan hebben we iedereen snel getraceerd en kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.

Inmiddels hebben we heel wat vaste kerkgangers op onze lijsten staan. Zij hoeven zich alleen af te melden als ze niet komen (niet vergeten!). Bij zeswekendiensten en jaardiensten weten we vooraf hoeveel mensen we kunnen verwachten en ook andere incidentele kerkgangers melden zich over het algemeen inmiddels aan via het speciale mailadres aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com. Wie niet kan of wil mailen, kan altijd even bellen naar het parochiekantoor 046-4743420.

Wie niet reserveert en toch naar de kerk komt, is uiteraard welkom, maar alleen als er nog plaats is. Van kerkgangers die niet hebben gereserveerd noteren we naam en adres, telefoonnummer of mailadres als er nog plaats is. Zo is bijvoorbeeld de H. Mis in de Pastoor van Arskerk op zaterdag 5 september om 17.30 uur al helemaal 'uitverkocht'.

Om drukte bij de ingang te voorkomen, is het wel handig als iedereen op tijd naar de kerk komt. Tot slot misschien ook goed om te weten dat we de lijsten niet langer bewaren dan nodig is, maximaal 4 weken.

We gaan terug in de geschiedenis naar oktober 1995. Ik maakte deel uit van het internationaal generaal bestuur van onze Congregatie, in Dernbach (Dld.). Dit bestuur bestond uit Amerikaanse, Duitse, Nederlandse en Indiase zusters. Om elkaar beter te leren kennen besloten we een dag te gebruiken om elkaar en elkaars culturen te leren kennen. We hebben het hier alleen over Amerika – Nederland. Nederland werd die dag gezien als een sociaal, tolerant land, met vanzelfsprekende waarden en normen. Amerika positief en doorzettend, maar ook racistisch, direct klaar om te vechten. De zuster uit Chicago balde ter verduidelijking meteen een vuist. Dominee Martin Luther King verzette zich sterk tegen dat racisme. Hij vocht voor een vreedzaam Amerika. Hij droomde van een Rijk van vrede en vrijheid, waar alle mensen gelijk geschapen, samen rechtvaardig in broederschap zouden kunnen wonen zonder discriminatie. Een Rijk waar mensen beoordeeld zouden worden op hun karakter, niet op huidskleur of afkomst. Hij droomde van een wereld zoals God die bedoeld had. Zijn boodschap werd door velen aangehangen, maar niet door iedereen verstaan.

De wereld en de maatschappij veranderen. Nederland is niet meer zoals het werd beschreven in 1995. Onze tolerantie, de waarden en de normen zijn, volgens een deel van onze bevolking, zo goed als verdwenen. En waar blijft onze solidariteit? Er wordt minder positief gesproken over migratie, asielzoekers en vluchtelingen. Ons land is inmiddels ook verdeeld, discriminerend en racistisch. Nu, meer dan vijftig jaar na de dood van Martin Luther King, stonden op 2 juni duizenden mensen op de Dam in Amsterdam, om hun stem te laten horen. Zij demonstreerden voor meer tolerantie, minder racisme en meer gelijkheid in ons eigen land. En uit solidariteit met de Amerikaanse bevolking, werd gezegd, nadat opnieuw een blanke agent een Afro-Amerikaanse jongen had gedood.

Laat ons, met vele anderen, mensen zijn met een droom, die de wereld willen veranderen, door mee te werken bij het tot stand komen van “Gods Rijk”, dat groeit waar mensen er zijn voor elkaar, zoals God er is voor elk mens. Dat zal alleen lukken wanneer we iedereen accepteren en nemen zoals ze zijn. In het gezin, in de buurt, op school, het werkterrein en waar we ook mensen ontmoeten, ongeacht afkomst, huidskleur, taal of godsdienst. In het Onze Vader leert Jezus ons bidden: “Uw Rijk kome.” Zijn Rijk,” de liefde van God, omvat niet alleen de mensen, maar de gehele schepping. Een voor allen bewoonbare wereld met bloemen, bomen, planten, dieren én mensen. Hij wil dat dit alles tot bloei komt. Hij vraagt ons, in vrede, rechtvaardig en gelijkwaardig met elkaar te leven, maar ook respectvol met de schepping om te gaan.

Moge Maria de moeder van Jezus, wiens feest wij op 15 augustus vieren, (Maria ten hemel opneming), voor ons een voorspreekster zijn bij Jezus haar Zoon en ons helpen met alle mensen vanuit alle rassen, standen, culturen en religies, kortom vanwaar ze ook komen, samen in vrede te leven. Dat zij ons de weg zal wijzen van liefde, begrip en respect voor heel de schepping.



Missen, vieringen en intenties



St. Augustinus Lutterade Prins de Lignestraat

Zondag 9 augustus 9.30u Hoogmis Zuster Arnolda.

Maandag 10 augustus 9.00u H. Mis Ouders Baggen-Delahaye, Trees Baggen.

Woensdag 12 augustus 19.00u H. Mis Maria Hennekens.

Vrijdag 14 augustus 9.00u H. Mis Jrd. Tien en Hub Marschal.

Zondag 16 augustus Feest Maria ten Hemelopneming 9.30u Hoogmis Miep Schoenmakers-Offermans; Toos Heutmekers-Schobbers; Annie Wetzels; Maria, Theresia en Sybilla Willen; Maria Goossens-Sangers nms. buurt Prins de Lignestraat; t.e.v. St. Cornelius voor welzijn leden van de Broederschap.

Maandag 17 augustus 9.00u H. Mis T.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes.

Woensdag 19 augustus 19.00u H. Mis

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren.

Vrijdag 21 augustus 9.00u H. Mis Voor Priesterroepingen.

Zondag 23 augustus 9.30u Hoogmis Jrd. Jan Stelten; jrd. Stan Hazen; José Smets-Boonen; Maria Goossens-Sangers nms. buurt Prins de Lignestraat.

Maandag 24 augustus 9.00u H. Mis T.e.v. H. Bernadette.

Woensdag 26 augustus 19.00u H. Mis Zuster Arnolda.

Vrijdag 28 augustus 9.00u H. Mis

Zondag 30 augustus Eerste Heilige Communievieringen

Maandag 31 augustus 9.00u H. Mis

Woensdag 2 september 19.00u H. Mis

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren.

Vrijdag 4 september 9.00u H. Mis T.e.v. H. Hart van Jezus.

Zondag 6 september Eerste Heilige Communievieringen

Maandag 7 september 9.00u H. Mis T.e.v. H. Bernadette.

Woensdag 9 september 19.00u H. Mis Zuster Arnolda.

Vrijdag 11 september 9.00u H. Mis

Zondag 13 september Eerste Heilige Communievieringen

Maandag 14 september St. Cornelius Octaaf 19.00u H. Mis

Dinsdag 15 september: St. Cornelius Octaaf 19.00u H. Mis

Woensdag 16 september St. Cornelius Octaaf 19.00u H. Mis

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren.

Donderdag 17 september St. Cornelius Octaaf 19.00u H. Mis

Vrijdag 18 september St. Cornelius Octaaf 19.00u H. Mis

Dankzij onze Kerkenwacht is de kerk op zondag 9, 16 en 23 augustus (dus niet op 30 augustus en 6 en 13 september) en vanaf zondag 20 september elke zondag van 14.00 – 16.00 uur geopend. Op het bord buiten de kerk vindt U indien nodig aanpassingen. Elke vrijdag vanaf 8.30 uur uitstelling van het Allerheiligste.



Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bloemenmarkt Lindenheuvel

Zaterdag 8 augustus 19.00 u H. Mis Ouders Lambert en Tiny Krause-Kortooms (trd). 90^{ste} verjaardag Mia Bouten-Reintjes en zuster Gervasia Reintjes.

Dinsdag 11 augustus 9.00 u H. Mis

Zaterdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming 19.00 u H. Mis Kitty Geraets.

Zaterdag 22 augustus 19.00 u H. Mis

Dinsdag 25 augustus 9.00 u H. Mis

Zaterdag 29 augustus 19.00 u H. Mis

Zaterdag 5 september 19.00 u H. Mis Uitgestelde zwd. Wil Jaspers; Ouders Teheux-Keulers; Truus en Lei Geenen-Minten; Ton en Paula Jacobs-Baggen

Dinsdag 8 september 9.00 u H. Mis

Zaterdag 12 september 19.00 u H. Mis 1e jrd. Leentje Offermanns-van Meer.



H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen Leursstraat

Zondag 9 augustus 9.30u Hoogmis Jrd. Frans Vrancken; Fien Knarren-Willems; José Pepels-Jennen.

Donderdag 13 augustus 9.00u H. Mis Frits van Cruchten en Fien Ramaekers; ouders Solberg-Nelissen; voor onze jeugd.

Vrijdag 14 augustus 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 16 augustus Feest van Maria ten Hemelopneming

9.30 uur Hoogmis Eerste jrd. Math Kuiper; jrd. Harrie en Mia Puts-Gelissen; Fien Knarren-Willems; ouders Waelpoel-Janssen; Hub Mommers en Mia Zelis, Petrus Mommers en Maria Lincken en Maria Mommers; ouders Hellenbrand-Godschalk. *Na de mis koffiedrinken in parochiehuis.*

Donderdag 20 augustus 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen; voor alle vrijwilligers.

Vrijdag 21 augustus 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 23 augustus 9.30u Hoogmis Jrd. Jose Pepels-Curvers; jrd. ouders Hawinkels-Hollanders; ouders Op den Kamp-Teney; Jessie Keybets-Bosman; ouders Haex-Kusters uit dankbaarheid.

Donderdag 27 augustus 9.00u Voor alle nabestaande van corona slachtoffers.

Vrijdag 28 augustus 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 30 augustus 9.30u Hoogmis Jrd. Marie-Jose Lemmens-Croonen; Jessie Keijbets-Bosman. *Na de mis koffiedrinken in parochiehuis.*

Donderdag 3 september 9.00u H. Mis Frits van Cruchten en Fien Ramaekers; Jac en Jeanne Solberg-Nelissen.

Vrijdag 4 september 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 6 september 9.30u Hoogmis Jrd. Pastoor van Hout; jrd. ouders Hellenbrand-Godschalk; Lilian Pluim-Keulers; Maria Schreurs-Kutsch.

Donderdag 10 september 9.00u H. Mis

Vrijdag 11 september 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 13 september 9.30u Hoogmis *Na de mis koffiedrinken in parochiehuis.*

Donderdag 17 september 9.00u H. Mis Ouders Schols-Nass.

Vrijdag 18 september 18.30u Rozenkransgebed



Christus Koning Kluis

Zondag 9 augustus 11.00u H. Mis Jrd. Jos en Arie van Reden Kitty Guffens-Baaten; José Velter-Hoenen; Lei en Mia Vleugels-Houben en jrd. Jo Janssen.

Zondag 16 augustus Feest van Maria ten Hemelopneming 11.00u H. Mis Zwd. Tiny Pluijm-Ernst; ouders Aerts-Mreijen.

Dinsdag 18 augustus 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 23 augustus 11.00u H. Mis Keti Bejas-Latten (verjaardag pap).

Zondag 30 augustus 11.00u Jrd. Marc Frusch, Huub en Jeanny Frusch, Hub Keulers; jrd. Mathias Dohmen en Anna Maria Dohmen-Goossens; Dirk en Roos Dragstra-Cox.

Dinsdag 1 september 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 6 september 11.00u H. Mis Jrd. Lieke van Dijk-Eijssen; jrd. ouders Leo en Lenie Troquet en dochter Marian; Bér op 't Broek.

Zondag 13 september 11.00u H. Mis Harrie en Hillie Machiels en fam. (jrd. pap).

Dinsdag 15 september 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.



H. Pastoor van Ars Lienaertsstraat

Zaterdag 8 augustus 17.30u H. Mis

Jrd. Maria Wetzels-Pluis, Jan-Joseph Wetzels en dochter Elly.

Zaterdag 15 augustus Feest van Maria ten Hemelopneming 17.30u H. Mis Uitgestelde zwd. Ben Mackowiak.

Zaterdag 22 augustus 17.30u H. Mis

Zaterdag 29 augustus 17.30u H. Mis

Donderdag 3 september 9.00u H. Mis Guus en Pierre Tans

Zaterdag 5 september 17.30u H. Mis Henk Cuijpers; ouders Penders-Schreurs.

(let op: reserveren niet meer mogelijk, alle plaatsen zijn bezet)

Zaterdag 12 september 17.30u H. Mis

Elke zaterdagavond na afloop van de H. Mis kunt u bij een kopje koffie uw medeparochianen ontmoeten.

Pastoraal team

Pastoor H. Quaedvlieg

Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
parochiekantoorgeleen@gmail.com

Kapelaan C. Martinez

Prins de Lignestraat 31 6161 CX
046-474 62 66
Carlosivan0221@gmail.com

Diaken J. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO
046-437 81 13
jsietzema1950@gmail.com

Catecheet zuster Mary Amata

Geldersestraat 39 6136 AS Sittard
Klooster: 046 426 6874

Parochies

Opgeven van misintenties bij uw parochiehuis (PH). Vragen over uw parochie? Neem contact op met de parochiële kerngroep (PKG).

St. Augustinusparochie

PH Prins de Lignestraat 31 6161CX
046-4746266
N L14INGB0001055031
NL20RABO0130503592
Kerkhof NL 84 RABO 0170 5116 42

Contactpersoon PKG:

Ans Poeth 046-474 43 38
bertenans@kpnmail.nl

Parochie HH Marcellinus & Petrus

PH Leursstraat 3 6166 CL
Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.
06-57 78 79 56
parochiesecretariaatoudgeleen@gmail.com
NL27RABO0116000511
NL21INGB0001033274
Kerkhof NL50RABO0300866771

Contactpersoon PKG:

Marlies Selker 06-23818869

Parochie OLAB

PH Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
NL42INGB0001038522
NL94RABO0130501581
Contactpersoon PKG:
Theo de Meijer 046 - 410 40 00
theodemeijer@gmail.com

Parochie Christus Koning/PvA

PH Kluis 21 6165 EL
(ingang sacristie)
Open maandag 10.00 tot 12.00 u.
06-82 98 06 00
c.koningkluis@gmail.com
NL35 RABO 0116 0012 40 (CK)
NL49 RABO 0116 0005 03 (PvA)

Contactpersoon PKG:

Ben Ketelslegers 046-4746904
bketelslegers@kpnplanet.nl

Ziekencommunie/bezoek

Thuis de ziekencommunie ontvangen (1^e vrijdag vd maand)? Geef het door aan parochiekantoor.

Parochianen bezoeken parochianen

Thuis bezoek ontvangen van een mede-parochiaan voor een praatje of een goed gesprek? Neem contact op met diaken Jan Sietzema.

(beide zijn vanwege het coronavirus voorlopig niet mogelijk)

Priesterwachtdienst

In noodgevallen: Klooster Sancta Maria Molenstraat 44 046-4789500

Parochiekantoor/kerkbestuur

Bloemenmarkt 13 6163 CE
parochiekantoorgeleen@gmail.com
Parochiekantoor is bereikbaar ma t/m vrij van 9.00 tot 12.00 u. 046-4743420.

Parochieblad (gratis) ontvangen?

Geef naam en adres door aan het parochiekantoor en ontvang het blad in de brievenbus en/of per mail.

