



RK Parochies Geleen

Jaargang 6 **Parochieblad** nummer 4

Redactieadres: Bloemenmarkt 13 6163 CE Geleen parochiekantoorgeleen@gmail.com

Juni 2020



Kerken weer open om samen de H. Mis te vieren

Op 13 maart moesten de bisschoppen het besluit nemen om, in eerste instantie tot 31 maart, geen eucharistievieringen te houden in het weekend. Niet lang daarna kwamen daar ook de doordeweekse missen bij. En 31 maart werd al gauw 'tot en met Pinksteren'. We moesten dus op zoek naar andere manieren om contact te houden met elkaar. Het lukte al vrij snel om over te schakelen op een livestream van de mis op zondag. Daardoor konden we toch alle vieringen in de Goede Week virtueel bijwonen. Er kwamen filmpjes van pastoor en kapelaan op YouTube die steeds beter werden en ook steeds beter werden bekeken. Het telefoonpastoraat werd opgestart en de deelnemers aan het ontbijt in Oud-Geleen kregen een ontbijtpakketje thuisbezorgd. En als een soort apotheose het koffieconcert op Hemelvaartsdag met veel kijkers en een mooie collecte-opbrengst en het bezoek van de bisschop op zondag 24 mei. Met een mooie mis via de livestream en na afloop virtueel koffiedrinken met zo'n 15 parochianen. Mooie gebeurtenissen, maar toch ook steeds het gemis van de Eucharistie en een echt aanwezige gemeenschap.

Een ingewikkelde, vaak ook verdrietige, maar toch ook bijzondere periode, zeker qua geloofsbeleving. Misschien hebben we zelfs persoonlijk wel een zekere geloofsgroei doorgemaakt. Door het gemis van zoveel uiterlijke fysieke ondersteuning, word je des te meer gedwongen om terug te vallen op een geestelijke kern. Maar groei van het geloof is ook iets wat je samendoet, door geloof te vieren en te delen. Dat is onvervangbaar. Uiteindelijk hebben we ons misschien ook gerealiseerd dat we bouwen aan elkaars geloof. We kunnen

soms met veel bravoure roepen dat we allemaal ons eigen geloof hebben, maar we hebben juist ook elkaars geloof nodig en het geloof van de kerk. Het is echt een opluchting en een zegen dat we weer samen mogen vieren.

Op 2^e Pinksterdag gingen dus ook onze kerken weer open om samen de eucharistie te vieren. Nog even zonder H. Communie, dat kan weer vanaf 14 juni. Het vraagt wel wat om alles te realiseren binnen alle voorschriften die vanuit de overheid zijn gesteld. Zo mogen in juni maximaal 30 parochianen aanwezig zijn, moeten we ons vooraf aanmelden, ook in de kerkbanken minimaal anderhalve meter afstand houden, en mogen we helaas niet zingen. We hebben ook meer dan ooit elkaars hulp nodig. Daar zullen we allemaal even aan moeten wennen, maar het belangrijkste is toch dat we weer samen kunnen vieren. Dat we ons weer welkom weten in onze kerken.

Pastoor Harry Quaedvlieg

Op weg naar het nieuwe normaal in de kerk

Op woensdag 19 mei om ontvingen we van het bisdom de protocollen van de Nederlandse Bisschoppen. Een uitgebreid pakket van voorschriften en voorwaarden. Het hervatten van de H. Missen met parochianen is geen kwestie van even de sleutel omdraaien. We hebben de protocollen goed bekeken en besproken en vertaald in praktische richtlijnen voor gelovigen en voor het gebruik van de kerkgebouwen.

In juni mogen er maximaal 30 parochianen aanwezig zijn bij een H. Mis. Daarom moeten mensen zich vooraf aanmelden bij het parochiekantoor, telefonisch of via de mail voor vrijdagmorgen 11.00 uur.

Is het aantal van 30 bereikt, dan schuiven mensen door naar de mis in het volgende weekend. Mensen die nog niet geweest zijn, krijgen bij een volgende mis voorrang. Het aanmelden is niet alleen om vooraf zicht te hebben op het aantal mensen, maar ook voor contactonderzoek, mocht er zich een coronabesmetting voordoen. We zullen ook proberen om te organiseren dat we buiten koffie kunnen drinken samen. We gaan ook nog even door met de livestream voor de parochianen die niet kunnen komen.

Hoe gaan we het doen?

Bij binnenkomst in de kerk heten we u welkom en informeren naar uw gezondheid. Er hangt een affiche met de belangrijkste voorschriften en er is een protocol voor gelovigen. Dan worden uw handen ontsmet met een spray en brengt iemand u naar uw plaats. In de kerk is eenrichtingsverkeer en de zitplaatsen zijn zo aangegeven dat we steeds minimaal anderhalve meter afstand houden van elkaar. Er wordt gezongen door een cantor, maar er mag helaas niet worden meegezongen. Zingen blijkt namelijk een groot risico te zijn voor besmetting

Communie uitreiken

In de eerste helft van juni wordt er nog geen communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf 14 juni, Sacramentsdag. Dat vraagt ook wat extra voorbereiding. Zo zal er een hoestscherm nodig zijn. Die worden nu gemaakt voor alle kerken. Voor het ter communie gaan, worden ieders handen opnieuw ontsmet. Daar hoeft u zelf niets voor mee te brengen.

Geen collecte

Er kan geen collecte worden gehouden. Wel staat er bij de uitgangen een collectebus. Uw bijdrage is meer dan welkom!

Om alles tijdens de H. Missen in goede banen te leiden, zullen de priesters ook steeds duidelijk uitleggen wat de bedoeling is. Hoe ter communie gaan en hoe de kerk te verlaten, looprichting en volgorde.

Het zal voor ons allemaal even wennen zijn, maar met wat begrip voor elkaar en wat geduld zal het wel goed komen.

Het missenschema voor de maand juni

(Op 2^e Pinksterdag zijn er H. Missen geweest in de Augustinus en in de Christus Koning)

Zaterdag 6 juni	17.30 uur	Pastoor van Ars
Zondag 7 juni	9.30 uur	Augustinus
	9.30 uur	M&P Oud-Geleen
<i>10.30 uur</i>	<i>vooraf opgenomen Livestream vanuit Augustinus</i>	
Zaterdag 13 juni	19.00 uur	OLAB
Zondag 14 juni	9.30 uur	Augustinus
	11.00 uur	Christus Koning
<i>10.30 uur</i>	<i>vooraf opgenomen Livestream vanuit Augustinus</i>	
Zaterdag 20 juni	17.30 uur	Pastoor van Ars
Zondag 21 juni	9.30 uur	Augustinus
	9.30 uur	M&P Oud-Geleen
<i>10.30 uur</i>	<i>vooraf opgenomen Livestream vanuit Augustinus</i>	
Zaterdag 27 juni	19.00 uur	OLAB
Zondag 28 juni	9.30 uur	Augustinus
	11.00 uur	Christus Koning
<i>10.30 uur</i>	<i>vooraf opgenomen Livestream vanuit Augustinus</i>	

Vanaf 5 juni wordt het Rozenkransgebed op vrijdag om 19.00 uur in Oud-Geleen hervat. De livestream op woensdagavond komt daarmee te vervallen.

Het is de bedoeling dat vanaf 1 juli weer het normale missenschema wordt gehanteerd. Maar dat hangt af van onze ervaringen in juni en ook van mogelijke besluiten van de overheid. We laten dit uiteraard tijdig weten.

In de week van 29 juni komt er daarom weer een parochieblad uit.

Misintenties

Nu de kerken weer opengaan voor de H. Missen gaan we in de maand juni iedereen benaderen die in de periode van kerksluiting een of meerdere misintenties had aangevraagd. Iedereen krijgt de gelegenheid om deze intenties opnieuw in te plannen vanaf 1 juli. We vragen om dat zoveel mogelijk binnen 3 maanden te doen. Het is niet de bedoeling dat we intenties gaan terugbetalen.

Voor de maand juni gaan we nog even door met de speciale misintenties voor € 12,50. Deze kunnen, uitsluitend voor de H. Missen in juni, worden opgegeven bij het parochiekantoor, telefonisch 4743420 of via de mail parochiekantoorgeleen@gmail.com

We kunnen wel wat hulp gebruiken!



Het zal zeker in het begin echt wennen zijn om zo strak via protocol te werken. Dat betekent dat er bij elke mis 3 mensen beschikbaar moeten zijn om alles in goede banen te leiden:

- iemand die de mensen ontvangt en welkom heet, vraagt hoe het met hun gezondheid is en aantekent op de lijst dat iemand aanwezig is.
- iemand die de handen ontsmet (doen we met spuitflacon)
- iemand die de plaatsen aanwijst.

Per kerk moet er een team van mensen worden gevormd die dit gaan doen. Daarbij kunnen we echt wel wat hulp gebruiken.

In juni zal het nog wel gaan met maximaal 30 mensen per H. Mis, maar in juli wordt het

ingewikkelder als er 100 mensen kunnen deelnemen.

Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij het parochiekantoor.

Van harte welkom!

Zondagmiddag openstelling vervalt

Omdat we onze handen vol zullen hebben aan het weer openstellen van de kerken voor de H. Mis komt per 1 juni de zondagmiddag openstelling te vervallen. De Augustinuskerk blijft op zondagmiddag wel open van 14.00 tot 16.00 uur.

Vormsel en Eerste Heilige Communie

Vormsel stond gepland voor 12 juni en de EHC was al doorgeschoven naar 6 september. Voor beide vieringen is het twijfelachtig of ze in de oorspronkelijke vorm door kunnen gaan. De vormselviering zal nog wel op te lossen zijn. Er zijn 6 vormelingen en daarmee is het een kleine viering. In overleg met vormelingen en ouders gaan we kijken naar een oplossing.

Eerste Heilige Communie is een ander verhaal. Met 40 communicanten heb je een bomvolle kerk en dat zal ook in september naar alle waarschijnlijkheid geen optie zijn. Daarom gaan we nadenken over verschillende scenario's. De werkgroep EHC werkt verschillende scenario's uit binnen de richtlijnen van de 'anderhalvemeterkerk'. Het Kerkbestuur zal uiteindelijk een besluit moeten nemen. Dat moet voor de zomervakantie gebeuren. Ouders zijn inmiddels geïnformeerd over deze aanpak.

Familieberichten

Overledenen

25 april	Theo Gijzen, 81 jaar	OLAB
18 mei	Gerard ten Dam, 91 jaar	Pastoor van Ars
24 mei	Jan van Halbeek, 90 jaar	H. Augustinus
26 mei	Henk Cuijpers, 74 jaar	Pastoor van Ars.

'Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.'



Mijn hart is gerust

Ik was vanmorgen de eerste bij de bakker. De zon scheen volop. Het winkelcentrum leeg. Mijn hoofd leeg en mijn gemoed rustig. Zo een dag beginnen is bemoedigend. Ik smeer mijn ochtendbrood en zet de radio aan. De stilte in de huiskamer wordt gevuld met een fantasie voor viool en piano, een Catalaanse muzikale impressie van het eeuwigdurende ritme van het hart. Ik leg de krant aan de kant, want ik weet nu wel genoeg van de coronacrisis. Ik ben bijna 83 jaar en mijn coronakansen zijn even groot als allen van andere generaties. Voor mij ligt een eeuwenoud boek en ik lees de tekst van psalm 108. De tekst begint met:

“Mijn hart is gerust, o God,

Ik wil zingen en spelen.

Mijn ziel ontwaakt met harp en lier,

ik wil het morgenrood gaan wekken”.

Op dit moment een verademing zo te denken en zo de ochtend te verwelkomen. Bovendien hoef je niet veel te bedenken om je leven in te vullen. De muzikale lijn leidt je naar je zelf, naar prikkels om te voelen waar het licht van de ochtend je heen zal voeren. Zo lang hang je al aan dit leven met ups en downs, met momenten van geluk samen met je dierbaren en ongeluk samen met je dierbaren. Je vermoedt dat de levenslijn begint met een impuls van hogerhand. Daarom ben je gerust. Ik lees verder.

“U Heer zal ik loven in heel de wereld,

Over u zingen voor alle volken.

Hemelhoog is uw liefde,

tot aan de wolken reikt uw trouw”.

Trouw is de kern van menselijk samenzijn in verbondenheid met natuur en alles wat de omgeving biedt. Een mens wordt geboren in de kwetsbaarheid en geborgenheid van medemensen. Mensen, ouders, blijven hun kinderen trouw, want hemelhoog is de liefde. De mens heeft maar één opdracht trouw te blijven aan de geboden liefde, hoe afwisselend deze trouw ook beleefd wordt in welke tijd dan ook, in welke crisis dan ook. Dan: tot aan de wolken reikt uw trouw. Wees daarom gerust, wekt telkens weer het morgenrood. Verder:

“Verhef u boven de hemelen, God,

laat uw glorie de aarde vervullen.

Bevrijd uw geliefde volk,

help het met uw machtige hand, verhoor mij”.

Hier staan we dan. Vaak in eenzaamheid, in onzekerheid zoals het virus een onbekende weg gaat en waait waar het wil. Hiernaar reiken we, een hand, een woord, een groet. Hierop hopen we: bevrijding van vaak onmogelijk gemaakte communicatie. Het valt niet mee. Terecht de roep: verhoor mij!
Ik zet de radio uit, loop door de tuin, hoor de vogelgeluiden en weet, dat mijn hart gerust kan zijn.



Van harte welkom in onze kerk

*Na een lange coronapauze mogen we weer samen vieren!
Maar het virus is nog niet uit de wereld. Daarom gelden er
in deze kerk een paar afspraken.*



Bent u ziek, heeft u koorts of verkoudheidsklachten? Ga dan s.v.p. niet naar binnen om anderen niet aan te steken.



Houd ook in de kerk anderhalve meter afstand ten opzichte van anderen (met uitzondering van huisgenoten).



Houdt u aan de algemeen geldende hygiënevoorschriften (handen ontsmetten, geen handen geven, hoesten en niezen in elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken).



Volg s.v.p. de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Dank voor uw medewerking! We wensen u veel devotie.

Pastoraal team

Pastoor H. Quaedvlieg

Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
parochiekantoorgeleen@gmail.com

Kapelaan C. Martinez

Prins de Lignestraat 31 6161 CX
046-474 62 66
Carlosivan0221@gmail.com

Diaken J. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO
046-437 81 13
jsietzema1950@gmail.com

Catecheet zuster Mary Amata

Geldersestraat 39 6136 AS Sittard
Klooster: 046 426 6874

Parochies

Opgeven van misintenties bij uw parochiehuis (PH). Vragen over uw parochie? Neem contact op met de parochiële kerngroep (PKG).

St. Augustinusparochie

PH Prins de Lignestraat 31 6161CX
046-4746266
N L14INGB0001055031
NL20RABO0130503592
Kerkhof NL 84 RABO 0170 5116 42

Contactpersoon PKG:

Ans Poeth 046-474 43 38
bertenans@kpnmail.nl

Parochie HH Marcellinus & Petrus

PH Leursstraat 3 6166 CL
Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.
06-57 78 79 56
parochiesecretariaatoudgeleen@gmail.com
NL27RABO0116000511
NL21INGB0001033274
Kerkhof NL50RABO0300866771

Contactpersoon PKG:

Marlies Selker 06-23818869

Parochie OLAB

PH Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
NL42INGB0001038522
NL94RABO0130501581
Contactpersoon PKG:
Theo de Meijer 046 - 410 40 00
theodemeijer@gmail.com

Parochie Christus Koning/PvA

PH Kluis 21 6165 EL
(ingang sacristie)
Open maandag 10.00 tot 12.00 u.
06-82 98 06 00
c.koningkluis@gmail.com
NL35 RABO 0116 0012 40 (CK)
NL49 RABO 0116 0005 03 (PvA)

Contactpersoon PKG:

Ben Ketelslegers 046-4746904
bketelslegers@kpnplanet.nl

Ziekencommunie/bezoek

Thuis de ziekencommunie ontvangen (1^e vrijdag vd maand)? Geef het door aan parochiekantoor.

Parochianen bezoeken parochianen

Thuis bezoek ontvangen van een mede-parochiaan voor een praatje of een goed gesprek? Neem contact op met diaken Jan Sietzema.

(beide zijn vanwege het coronavirus voorlopig niet mogelijk)

Priesterwachtdienst

In noodgevallen: Klooster Sancta Maria Molenstraat 44 046-4789500

Parochiekantoor/kerkbestuur

Bloemenmarkt 13 6163 CE
parochiekantoorgeleen@gmail.com
Parochiekantoor is bereikbaar ma t/m vrij van 9.00 tot 12.00 u. 046-4743420.

Parochieblad (gratis) ontvangen?

Geef naam en adres door aan het parochiekantoor en ontvang het blad in de brievenbus en/of per mail.

