



# RK Parochies Geleen

## Jaargang 6 **Parochieblad** nummer 3

Redactieadres: Bloemenmarkt 13 6163 CE Geleen [parochiekantoorgeleen@gmail.com](mailto:parochiekantoorgeleen@gmail.com)

Mei 2020

### **Inventiviteit en solidariteit**

Met een handjevol rondom de kist... dat is de momentele realiteit bij de uitvaarten. Natuurlijk ben je met alles blij wat wel nog kan. Hoe opgelucht reageert vaak de familie als je zegt dat wij het voorbereidende gesprek gewoon 'face-to-face' doen als we kunnen voldoen aan de anderhalve meter. Toch, bij alle andere maatregelen en gevolgen, zoals bijvoorbeeld die lege kerken nu al weken, denk ik: nou ja, er komt weer een tijd dat het wel kan en volgend jaar Pasen zal toch weer samen gevierd kunnen worden. Maar afscheid nemen van een dierbare doe je maar één keer. Met name een stervensproces in een verzorgingshuis – en een corona-zieke dubbelop – is heel beperkt. Met een enkele ziekenzalving heb ik dat van nabij mogen zien. Je wenst dat niemand toe.

Maar gelukkig zie je op zulke momenten ook de inventiviteit en solidariteit van mensen. We zijn ineens zoveel beter geworden in communiceren en ook de parochie is niet voor één gat te vangen.

Inventiviteit en solidariteit kenmerkt ook de parochie in deze dagen. Ook bij ons konden alle agenda's, plannen en doelstellingen van tafel. En nu functioneert er met beperkte middelen toch een parochie... Mijn eigen agenda is vrijwel leeg, maar vult zich elke dag met wat op dat moment zich aandient. Er is dus ook een grote beschikbaarheid en dat is – moet ik eerlijk zeggen – een aangename, verrassende manier van werken. Ook in dit parochieblad leest u verschillende nieuwe dingen, waar we een paar weken geleden compleet geen gedachten over hadden. En ook opvallend: zelfs ons geloven krijgt een nieuwe dimensie, een nieuwe betekenis. Het is nog nieuw en onwennig, maar het hoort ook bij 'vruchten' van dit moment.

Tegelijkertijd blijven er natuurlijk ook zorgen, juist ook voor de lange termijn. Hoe gaat een kerk en een parochie functioneren in de anderhalvemetersamenleving?

Hoe gaan we financieel verder, want ook daar voelen we het wel?

Maar er is een goede sfeer en een wil om het samen te doen, precies zoals ik dat ook zie in de hele samenleving. Net nog was er weer een mini-concertje buiten voor de bewoners van de Bloemenhof. En ook aan de achterkant gingen ze zingen! Vandaag belde de bisschop mij, simpel om te vragen hoe het ging! Maar een bevriende dokter uit het ziekenhuis schreef mij: "Alles gaat goed, maar het blijft een onvoorspelbaar virusje." Alert zijn op situaties, en op elkaar... Blijf gezond en blijf met elkaar verbonden. Dat God ons behoede.

*Pastoor Harry Quaedvlieg*

## **Opnieuw een 'anders dan anders' parochieblad**

Dit is het tweede 'anders-dan-anders' parochieblad. We praten onze parochianen graag bij over alles wat we de afgelopen weken hebben gedaan om contact te houden met elkaar en wat we de komende weken gaan doen. In dit parochieblad informatie over wat we gaan doen met de misintenties die wel gevraagd en betaald, maar niet gelezen zijn, en ook veel aandacht voor financiën. We doen een oproep aan alle parochianen om in deze moeilijke tijd de kerk financieel te steunen. Dat is heel hard nodig, want we missen heel veel inkomsten nu er geen H. Missen en dus geen misintenties en collectes zijn. Dat loopt inmiddels in de duizenden euro's!

Ook informatie over de nieuwe initiatieven die we hebben ontwikkeld. Zoals de filmpjes op YouTube en de livestream van de zondagse missen. Daar hebben we ook alweer nieuwe plannen voor. We gaan starten met een livestream van het Rozenkransgebed, zodat we digitaal samen kunnen bidden. De kerken zijn nu elke zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur. Er zijn plannen voor een speciale live-uitzending op Hemelvaartsdag met muziek afgewisseld met bemoedigende teksten. En we gaan beginnen met het telefoonpastoraat. Kortom ondanks, of misschien ook wel een beetje dankzij deze coronacrisis, werken we hard aan parochievernieuwing om elkaar juist in deze tijd nabij te zijn. U leest er alles over in dit parochieblad.

Het besluit van de Nederlandse bisschoppen om tot en met Pinksteren geen openbare H. Missen te vieren, staat nog steeds. Eind mei zal er duidelijkheid zijn hoe we daarna verder gaan. Rond die tijd komt er weer een parochieblad.

Kijk regelmatig op onze website [www.rkparochiesgeleen.nl](http://www.rkparochiesgeleen.nl) en onze Facebookpagina <https://www.facebook.com/parochiesgeleen/> voor actuele informatie. Nog niet actief op internet? Kijk dan eens of iemand daar misschien bij kan helpen. Wel actief op internet? Kijk dan eens of je een naaste daarbij kunt helpen.

## ***Even terugkijken*** **Goede Week en Pasen**

Ondanks dat er geen mogelijkheid was om echt samen de Goede Week en Pasen te vieren, is het toch een mooie periode geworden. Het lukte op tijd om een livestream voor elkaar te krijgen, met dank aan kapelaan Carlos en Andy. Daardoor konden we alle vieringen via de computer volgen en dat deden dan ook de nodige mensen, ondanks de 'concurrentie' van de televisie.

Op Palmzondag waren de kerken open en konden mensen er o.a. terecht voor een palmtakje. Ook daar maakten veel mensen gebruik van. Ook werden er heel wat kaarsjes opgestoken. We merkten dat veel mensen het erg fijn vonden om even in de kerk te zijn. Ook op Goede Vrijdag was die mogelijkheid er. Voor deze bijzondere Goede Vrijdag had Pastoor Quaedvlieg een mooie Kruisweg samengesteld die ieder individueel kon bidden. Ook op deze dag de nodige mensen in de kerk en een algeheel gevoel van verbondenheid.

Paaswake en Eerste Paasdag waren ook via de livestream te volgen. We worstelen nog een beetje met de juiste afstemming van het geluid, maar daar wordt serieus aan gewerkt dus dat zal op korte termijn hopelijk verbeteren. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 'gewoon' samen de Goede Week en Pasen vieren, maar we zullen dan zeker terugdenken aan de manier waarop dat dit jaar is gegaan. Iedereen dank voor alle begrip en medewerking.

### **Kerken voorlopig elke zondagmiddag open**

Op zondag 19 april zijn we begonnen met het openstellen van de kerken op zondagmiddag van 14 tot 16 uur. Dit hebben we gedaan, omdat de ervaringen op Palmzondag en Goede Vrijdag heel positief waren. Mensen houden zich allemaal heel goed aan de instructies, en stellen het op prijs dat ze even in de kerk kunnen zijn. Mensen kunnen terecht voor gebed, een kaarsje opsteken en even een moment van contact. Uiteraard op gepaste afstand. In OLAB en Pastoor van Ars zijn de dagkapellen open. Deze openstelling duurt in elk geval tot en met Pinksteren.

### **Permanente Gebedsplek bij Augustinuskerk**

Bij de hoofdingang van de Augustinuskerk is nog steeds een permanente gebedsplek ingericht, achter de hekken, maar wel goed zichtbaar voor passanten.

## **Financiën staan onder druk Iedereen moet echt meedoen aan de Kerkbijdrage!**

De coronacrisis is voor veel bedrijven inmiddels ook een stevige economische crisis. Onze geloofsgemeenschap is niet direct een bedrijf, maar evengoed een organisatie waarin ook het nodige geld omgaat. In het kader van de Actie Kerkbalans hebben we daar aan het begin van het jaar al het een en ander over verteld. Inmiddels zijn onze inkomsten in plaats van gegroeid, wat de bedoeling was van de Actie Kerkbalans, juist een heel stuk minder geworden. We missen de inkomsten van de collectes, de misintenties en de kaarsen. We praten echt over duizenden euro's. Tijd voor actie!

## **We doen een dringend begrip op ieders gevoel voor verantwoordelijkheid en solidariteit! Wat verwachten we?**

- 1. Eenmalige bijdrage overmaken op de rekening van uw parochie (zie achterzijde parochieblad voor de IBAN-nummers) of contant in een envelop in de brievenbus bij het parochiekantoor aan de Bloemenmarkt of bij de pastorie naast de Augustinuskerk.**
- 2. Nog beter: kerkbijdrage structureel verhogen en denk daarbij eens oprecht na over wat een redelijk bedrag is. De norm die hier voor staat is 1% van het inkomen!**
- 3. Voor wie nog geen kerkbijdrage betaalt: nu is het echt het moment om daar mee te beginnen. We hebben het geld heel hard nodig. Parochiaan zijn, deel uitmaken van onze geloofsgemeenschap, betekent ook meedragen in de kosten!**

**Tijdens de openstelling van de kerken staan er ook collectebussen voor een extra bijdrage.**

### **Juist nu misintenties aanvragen**

Ondanks dat we niet naar de kerk kunnen komen is er toch een mogelijkheid om ook in deze tijd intenties aan te vragen. Zeker nu is het de moeite waard om te bidden voor onze dierbaren. De misintenties worden gelezen tijdens de doordeweekse mis die wordt opgenomen en tijdens de zondagse H. Mis die via livestream wordt uitgezonden. Voor deze misintenties vragen we €12,50. Juist in deze tijd is het zeer de moeite waard om te bidden voor onze dierbaren en/of voor bijzondere intenties. Geef deze intenties door via het parochiekantoor 4743420 of [parochiekantoorgeleen@gmail.com](mailto:parochiekantoorgeleen@gmail.com) of maak gebruik van de website [www.rkparochiesgeleen.nl](http://www.rkparochiesgeleen.nl)  
Ook hiermee steunt u onze geloofsgemeenschap.

## **Wat is de geestelijke communie?**

Door de coronacrisis vinden er al een hele tijd geen eucharistievieringen met kerkgangers plaats. Veel gelovigen volgen de vieringen op televisie of via de livestream. Maar bij zo'n 'digitale mis' kun je natuurlijk niet de communie ontvangen. Dit betekent dat we als digitale kerkgangers nu al wekenlang geen communie hebben gekregen. Als alternatief biedt de Kerk de 'geestelijke communie'. Maar wat is dat nu eigenlijk? De geestelijke communie is het verlangen van gelovigen om de communie te ontvangen, zonder dat dit fysiek kan. Het betekent eigenlijk: je zo zeer met de eucharistieviering verbonden voelen, dat je de communie in gedachten ontvangt. Dit kan door een mis op televisie of internet zo intens mee te beleven, dat het net is alsof je er echt bij bent en toch ter communie gaat.

Bij het ontvangen van de geestelijke communie bidden we de volgende tekst:

Mijn Jezus,

ik geloof dat Gij

in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.

Ik bemin U en verlang naar U.

Kom in mijn hart.

Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

Tijdens de doordeweekse missen en ook op zondag leest de lector dit gebed als de priesters ter communie gaan.

## **Telefoonpastoraat**

Natuurlijk willen we in deze tijd ook aandacht besteden aan persoonlijk contact en op deze manier omzien naar elkaar. Daarom zijn we gestart met het telefoonpastoraat. Er wordt gewerkt aan een lijst van mensen die gebeld kunnen worden. We richten ons daarbij op mensen die nu nauwelijks buiten komen en veel alleen zijn. Ook de mensen die de ziekencommunie ontvangen worden nu gebeld.

We hebben ook aandacht voor de gezinnen, bijvoorbeeld van communiekinderen. Zeker zolang de scholen dicht zijn of alleen gedeeltelijk open en veel ouders thuis werken, is het voor veel gezinnen een heel intensieve tijd. Daarom willen we ook hen graag een hart onder de riem steken.

Namen en telefoonnummers van mensen die graag gebeld zouden willen worden, kunnen worden doorgegeven aan het parochiekantoor. We zoeken ook mensen die mee willen doen met het bellen van mede-parochianen. De frequentie van bellen hangt af van de situatie en de behoeften van de mensen die we bellen. Bedoeling is in elk geval om regelmatig te bellen.

## **Vanaf woensdag 29 april**

### **Elke week Rozenkransgebed via livestream**

In een tijd waarin we het moeilijk hebben, ervaren veel mensen de kracht van het gebed en dan vooral ook van het samen bidden. Daarom willen we via een livestream het Rozenkransgebed gaan bidden. Daar beginnen we mee op woensdag 29 april en vervolgens op alle woensdagen in mei. Steeds op woensdag om 19.00 uur. Dat doen we vanuit de Augustinuskerk, want dat is de enige kerk waar we een internetverbinding hebben (via de pastorie aldaar). We bidden de Rozenkrans, het evangelie wordt gelezen, gevolgd door een kort woord door een van de priesters. We hopen hiermee veel parochianen met elkaar te verbinden om zo samen de kracht van het gebed te ervaren en elkaar op deze manier te bemoedigen.

### **Benefietuitzending op Hemelvaartsdag**

We hebben de afgelopen weken digitaal al het nodige bereikt met de filmpjes en de livestream van de H. Missen. Tijd voor een nieuwe uitdaging! We willen van Hemelvaartsdag een speciale dag maken met een livestream met muziek, afgewisseld met mooie teksten. We weten nog niet precies hoe we dit gaan doen, maar het wordt in elk geval een 'uitzending' om mensen een hart onder de riem te steken. We gaan ook kaarsjes opsteken voor intenties die mensen vooraf kunnen vragen. Maar... we gaan mensen dan ook vragen om onze parochies financieel te steunen. Een soort van benefietuitzending dus.

### **Meer variatie in de videoboodschappen**

We gaan ook kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de filmpjes die pastoor en kapelaan nu wekelijks opnemen. Meer aandacht voor catechese bijvoorbeeld in de vorm van vraag en antwoord. Hierbij willen we met name de kinderen en de jongeren betrekken en ook bereiken.

We gaan onderwerpen kiezen die voor hen interessant zijn. De jongeren gaan we vragen om mee te denken over een goed format. Het is de bedoeling hier volgende week mee te beginnen.

## Niet gelezen intenties

Als de kerken weer opengaan voor de H. Missen gaan we iedereen benaderen die in de periode van kerksluiting een of meerdere misintenties had aangevraagd. Iedereen krijgt de gelegenheid om deze intenties opnieuw in te plannen. We vragen om dat zoveel mogelijk binnen 3 maanden te doen. Het is niet de bedoeling dat we intenties gaan terugbetalen.

## Familieberichten

### Overledenen

24 maart	Monique Rozenhart, 59 jaar	M&P Oud-Geleen
30 maart	Tilly Alberts-Weijers, 79 jaar	M&P Oud-Geleen
2 april	Tini Koeyvoets-Helwig, 84 jaar	M&P Oud-Geleen
3 april	Mia Brust, 89 jaar	M&P Oud-Geleen
8 april	Alice Raven-Radermacher, 87 jaar	M&P Oud-Geleen
9 april	Dirk Dragstra, 88 jaar	Christus Koning
11 april	Toon Van Houten, 87 jaar	OLAB
15 april	Rie Otten-Eschweiler, 96 jaar	Pastoor van Ars
19 april	Mia van de Schoor-Wullems, 89 jaar	OLAB

We bidden ook voor: Mart Beckers, Fer Kusters en Juul Kusters-Laumen, Ely Martens-Verhagen en Jan Cremers.

*'Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.'*



## **Pastoraal team**

### ***Pastoor H. Quaedvlieg***

Bloemenmarkt 13 6163 CE

046-474 34 20

parochiekantoorgeleen@gmail.com

### ***Kapelaan C. Martinez***

Prins de Lignestraat 31 6161 CX

046-474 62 66

Carlosivan0221@gmail.com

### ***Diaken J. Sietzema***

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO

046-437 81 13

[jsietzema1950@gmail.com](mailto:jsietzema1950@gmail.com)

### ***Catecheet zuster Mary Amata***

Geldersestraat 39 6136 AS Sittard

Klooster: 046 426 6874

## **Parochies**

**Opgeven van misintenties bij uw parochiehuis (PH). Vragen over uw parochie? Neem contact op met de parochiële kerngroep (PKG).**

### ***St. Augustinusparochie***

**PH** Prins de Lignestraat 31 6161CX

046-4746266

N L14INGB0001055031

NL20RABO0130503592

Kerkhof NL 84 RABO 0170 5116 42

### ***Contactpersoon PKG:***

Ans Poeth 046-474 43 38

bertenans@kpnmail.nl

### ***Parochie HH Marcellinus & Petrus***

**PH** Leursstraat 3 6166 CL

Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.

06-57 78 79 56

parochiesecretariaatoudgeleen@gmail.com

NL27RABO0116000511

NL21INGB0001033274

Kerkhof NL50RABO0300866771

### ***Contactpersoon PKG:***

Marlies Selker 06-23818869

### ***Parochie OLAB***

**PH** Bloemenmarkt 13 6163 CE

046-474 34 20

NL42INGB0001038522

NL94RABO0130501581

### ***Contactpersoon PKG:***

Theo de Meijer 046 - 410 40 00

theodemeijer@gmail.com

### ***Parochie Christus Koning/PvA***

**PH Kluis 21 6165 EL**

**(ingang sacristie)**

Open maandag 10.00 tot 12.00 u.

06-82 98 06 00

c.koningkluis@gmail.com

NL35 RABO 0116 0012 40 (CK)

NL49 RABO 0116 0005 03 (PvA)

### ***Contactpersoon PKG:***

Ben Ketelslegers 046-4746904

bketelslegers@kpnplanet.nl

### ***Ziekencommunie/bezoek***

Tuis de ziekencommunie ontvangen (1<sup>e</sup> vrijdag vd maand)? Geef het door aan parochiekantoor.

### ***Parochianen bezoeken parochianen***

Tuis bezoek ontvangen van een mede-parochiaan voor een praatje of een goed gesprek? Neem contact op met diaken Jan Sietzema.

### ***Priesterwachtdienst***

In noodgevallen: Klooster Sancta Maria

Molenstraat 44 046-4789500

### ***Parochiekantoor/kerkbestuur***

Bloemenmarkt 13 6163 CE

parochiekantoorgeleen@gmail.com

Parochiekantoor is bereikbaar ma t/m

vrij van 9.00 tot 12.00 u. 046-4743420.

### ***Parochieblad (gratis) ontvangen?***

Geef naam en adres door aan het parochiekantoor en ontvang het blad in de brievenbus en/of per mail.

