



RK Parochies Geleen

Jaargang 6 **Parochieblad** nummer 2

Redactieadres: Bloemenmarkt 13 6163 CE Geleen parochiekantoorgeleen@gmail.com

1 februari t/m 27 maart 2020

Het Coronavirus: ook een geestelijke uitdaging

Op het moment dat ik deze woorden schrijf, is Nederland, net als de rest van de wereld, in rep en roer vanwege het coronavirus. Het is ongelooflijk hoe in heel korte tijd zo veel 'nieuwe' en scherpe maatregelen moeten worden getroffen om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Ook in onze parochies zijn de gevolgen heel erg ingrijpend. Eerst geen Heilige missen meer in het weekend en nu gaan ook de eucharistievieringen doordeweeks niet meer door. En zelfs de Goede Week en Pasen kunnen we dit jaar niet vieren zoals we gewend zijn.

Misschien zijn wij op dit moment zo (over)vol met nieuws, berichten, tips, feiten en mythen over deze ziekte, dat wij moe en verzadigd beginnen te raken van alles wat hiermee te maken heeft. Wij willen eigenlijk niets meer over het virus horen en verlangen er naar dat ons leven en dat van onze dierbaren weer zijn normale gangetje kan gaan. Wat zullen wij blij zijn als dit allemaal achter de rug is! Maar de werkelijkheid is dat dát moment helaas nog wel even kan duren.

Maar naast al de fysieke, medische en maatschappelijke uitdagingen waarvoor dit virus ons heeft gesteld, staan wij als gelovigen, als christenen, ook voor een grote geestelijke uitdaging!

Hoe reageer ik op onzekerheid, broosheid, ongemak en angst?

Zelf moest ik een beetje lachen om mijn gebrek aan vertrouwen. Toen ik bij het boodschappen doen zag dat de andere karretjes voller waren dan dat van mij, begon ik ook mijn kar "beter" te laden dan ik van plan was. Maar ik moest vooral lachen omdat ik een paar uur eerder juist gepreekt had over het vertrouwen, over het niet bang zijn, over het aan God overlaten. Mijn vertrouwen in God bleek dus niet zo groot is als ik dacht en in onzekere tijden kies ik liever mijn eigen weg, dan dat ik echt vertrouwen heb in God...

Ik nodig iedereen in deze onzekere tijden uit om God te laten spreken, niet oppervlakkig te zijn en serieus te kijken naar wat er in het diepste van ons hart ligt. En als we God daar niet lijken te vinden, dat wij Hem dan juist bewust gaan zoeken. Laten wij in God ons vertrouwen stellen en bidden dat wij ons niet laten leiden door angst en vrees, maar dat wij geloof mogen hebben, ook in deze moeilijke tijd.

Kapelaan Carlos Martinez



Een 'anders dan anders' parochieblad

Dit is een ander parochieblad dan u gewend bent. Het is een stuk korter, alleen al omdat het geen misintenties bevat. Er zijn immers tot en met Pinksteren geen openbare H. Missen. Het is ook anders van toon en vooral bedoeld om u te informeren over de situatie waarin we als parochies terecht zijn gekomen nu het coronavirus iedereen in zijn greep houdt. Daarom vooral korte berichten over wat we in deze tijd nog wel kunnen doen als kerk.

Tussen het moment van drukken en het moment dat u het parochieblad in de bus krijgt, liggen een paar dagen. Het kan dus best zijn dat de situatie inmiddels weer veranderd is. Kijk daarom regelmatig op onze website www.rkparochiegeleen.nl en Facebookpagina <https://www.facebook.com/parochiesgeleen/> voor actuele informatie. Bent u zelf (nog) niet actief op internet? Kijk dan eens of iemand u daar misschien bij kan helpen. Bent u wel actief op internet? Kijk dan eens of u een naaste daar bij kunt helpen!

De maatregelen die van kracht zijn

Wat mag niet?

Na een verbod op de weekendvieringen, hebben de bisschoppen nu ook besloten om de doordeweekse eucharistievieringen te schrappen. En ook alle vieringen in de Goede Week en met Pasen kunnen we niet samen met onze parochianen vieren. Rondom uitvaarten en kerkelijke bruiloften volgen nog aanwijzingen, maar er mogen in elk geval niet meer dan 30 mensen bij aanwezig zijn. Daarom zijn nu vrijwel alle uitvaarten noodgedwongen in besloten kring. Voor veel mensen is dat heel verdrietig. Vanzelfsprekend kunnen deze uitvaarten vanuit onze parochiekerken plaatsvinden. Of met begeleiding van pastoor of kapelaan in het crematorium

Wat mag/kan wel?

De kerken mogen wel open zijn voor individueel bezoek, voor gebed, bezinning, het opsteken van een kaarsje. Daarbij moeten alle maatregelen van de overheid in acht worden genomen op het gebied van aantal mensen, afstand tot elkaar, hygiëne en gezondheid.

Hoe gaan we hier in onze Geleense geloofsgemeenschap mee om?

Corona-overleg

Nadat de eerste maatregelen werden aangekondigd, zijn we gestart met een 'Corona-overleg'. Daarin zitten: pastoor en kapelaan, en de kerkbestuursleden Peter Spronck, Lien Hoofs en Joan Raaijmakers. We overleggen twee keer per week, inmiddels via het beeldscherm, zodat ook wij elk onnodig fysiek contact vermijden. We kijken steeds naar de stand van zaken en wat er moet gebeuren. We communiceren zoveel mogelijk via de website en via Facebook en sturen mails naar direct betrokkenen.

Vieringen te zien op YouTube

Pastoor en kapelaan gaan de doordeweekse missen en ook de zondagmis wel samen vieren, maar zonder dat er parochianen bij aanwezig zijn. We maken soms ook video-opnames die we op YouTube zetten. Bent u (nog) niet digitaal? Vraag dan kinderen of kleinkinderen, burens of vrienden om u te helpen als u toch op deze manier 'virtueel' naar de kerk wilt gaan. Vul op YouTube als zoekterm in RK Parochies Geleen. Pastoor en kapelaan maken ook regelmatig korte filmpjes om iedereen een hart onder de riem te steken en elkaar nabij te zijn. Ook deze filmpjes staan op YouTube en plaatsen we op Facebook en op onze website.

Kerken open op Palmzondag en Goede Vrijdag

Op Palmzondag en op Goede vrijdag zijn alle kerken in Geleen open voor individueel bezoek. Op Palmzondag van 14.00 tot 16.00 u en op Goede Vrijdag van 13.30 tot 16.30 u .

U kunt er terecht om te bidden en een kaarsje op te steken. Op Palmzondag zijn er palmtakjes beschikbaar.

Volg wel de aanwijzingen van de aanwezige begeleiders op, zodat alles goed en voor iedereen prettig en veilig kan verlopen.

Vieringen Goede Week en Pasen

Ook de vieringen op Witte Donderdag (19 u), Goede Vrijdag (19 u), de Paaswake (21 u) en Eerste Paasdag (10.30 u) worden door pastoor en kapelaan gedaan. Wij nodigen iedereen van harte uit om op deze momenten in gedachten bij elkaar te zijn en thuis mee te vieren en te bidden.

Biechtmogelijkheid

Heeft u er behoefte aan om op weg naar Pasen, of op enig ander moment te biechten? Dan bent u uiteraard van harte welkom. Bel of mail met het parochiekantoor om hiervoor een afspraak te maken met pastoor of kapelaan.

Kaarsje opsteken

De Mariakapel in Lindenheuvel en de dagkapel in de Pastoor van Ars zijn dagelijks geopend om er een kaarsje op te steken. Hier liggen ook boeken waarin u een intentie kunt opschrijven. Deze intenties worden dan gelezen als pastoor en kapelaan de H. Mis opdragen.

Gebedsplek

Bij de hoofdingang van de Augustinuskerk is inmiddels een permanente gebedsplek ingericht, achter de hekken, maar wel goed zichtbaar voor passanten.

Eucharistievieringen op TV en op internet

De KRO zendt op NPO 2 elke zondagmorgen om 10.00 uur rechtstreeks een eucharistieviering uit. Zeer de moeite waard om naar te kijken. Op www.kerkdienstgemist.nl zijn tal van eucharistievieringen te vinden ook de nodige uit Limburg.

Wat is verder nog belangrijk?

Opgegeven misintenties

Voor de afgelopen weken en ook voor de komende weken zijn door veel mensen intenties aangevraagd, waaronder ook een aantal zeswekendiensten. Die gaan we op een later tijdstip als we samen weer de eucharistie gaan vieren uiteraard inhalen. Als het zover is, komen we daar op terug.

Omzien naar elkaar

Het is voor ons allemaal een moeilijke tijd, waarin veel zekerheden wegvallen en we erg op onszelf worden teruggeworpen. Dan is het heel belangrijk dat we er toch ook voor elkaar zijn. Kijk eens goed in uw omgeving naar wie wel wat extra aandacht kan gebruiken. Bel eens iemand op en neem de tijd om te vragen hoe het met hem of met haar is. Vraag of u ergens mee kunt helpen. Stuur eens iemand een kaartje. Of maak met een aantal bekenden een telefooncirkel en bel elkaar elke dag of om de andere dag even op. Voor ieder mens is het fijn om even de stem van een bekende te horen. Zo kunnen we elkaar deze moeilijke tijd door helpen.

Ook vanuit het pastoraal team en het kerkbestuur gaan we dit oppakken voor de mensen die gewend zijn de H. Communie thuis te ontvangen en voor de mensen die worden bezocht in het kader van parochianen bezoeken parochianen.

Vastenactie

De Vastenactie gaat natuurlijk ook gewoon door. U kunt de envelopjes inleveren op Palmzondag en Goede Vrijdag als de kerken open zijn. U kunt ze ook deponeren in de brievenbussen van de parochiehuizen. De adressen staan op de achterpagina van dit parochieblad. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks een bedrag overmaken. Gebruik daarvoor het IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.vastenactie.nl

Parochiegerelateerde activiteiten die niet doorgaan

- 29 maart Motorzegening
- 5 april Palmpasen met de communicanten
- 2 mei plaatsen mei-den door de Jonkheid in Oud-Geleen
- 3 mei schuttersmis in Oud-Geleen
- 4 mei H. Mis t.g.v. dodenherdenking in Lindenheuvel
- 13 mei Dagbedevaart naar Banneux
- Romereis van 22 t/m 29 april

Volgend parochieblad

We weten op dit moment nog niet precies wanneer het volgende parochieblad uit komt. Dat hangt een beetje af van de ontwikkelingen. Maar we gaan ook niet wachten tot Pinksteren. We houden graag contact met elkaar en dat gaat nu vooral digitaal, maar we komen ook graag bij u over de vloer via de brievenbus. Laten we daarom zeggen: tot binnenkort. Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten en blijf gezond. En om met kapelaan Carlos te spreken: "Laten wij in God ons vertrouwen stellen en bidden dat wij ons niet laten leiden door angst en vrees, maar dat wij geloof mogen hebben, ook in deze moeilijke tijd."

Gebed

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.

Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur. Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd en zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

**Door Christus onze Heer,
Amen**

Familieberichten

Dopelingen

19 januari Ninthe Kox Christus Koning
16 februari Lyana van Mulken M&P Oud-Geleen
'Mogen zij naar voorbeeld van hun ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap opgroeien tot goede christenen.'

Overledenen

24 januari Richard Schwartzberg, 85 jaar Christus Koning
26 januari Wim Peters, 87 jaar Christus Koning
30 januari Lily Brassé-Vroomen, 87 jaar Pastoor van Ars
4 februari Roy Meels, 59 jaar Christus Koning
12 februari Wil Jaspers, 79 jaar OLAB
16 februari Lily Op 't Roodt-van der Veur, 84 jaar Christus Koning
19 februari Mieke Heutmekers-Nijssen, 73 jaar Christus Koning
19 februari Piet Schreur, 83 jaar Christus Koning
22 februari Fien van Cleef-van Mierlo, 96 jaar Christus Koning
23 februari Ben ten Broeke, 84 jaar St. Augustinus
25 februari Frans Baggen, 80 jaar OLAB
2 maart Lisa Keulen-van Gendt, 96 jr OLAB
3 maart Henk Wagemakers, 84 jaar Pastoor van Ars
5 maart Huub Zelis, 89 jaar OLAB
10 maart Jan Ridderbeekx, 72 jaar
11 maart Ben Mackowiak, 87 jaar Pastoor van Ars
15 maart Mia Schings-Schrijvers, 95 jaar St. Augustinus
23 maart Wiel Smeets, 77 jaar St. Augustinus
'Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.'

Voorgenomen huwelijken

19 juni Bas Dullens & Angelina de Jager Geverik
10 oktober Joey in 't Panhuis & Manon Damoiseaux M&P Oud-Geleen
'We wensen hun Gods zegen toe en de kracht om hun woord van trouw waar te maken alle dagen van hun leven.'



Pastoraal team

Pastoor H. Quaedvlieg

Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
parochiekantoorgeleen@gmail.com

Kapelaan C. Martinez

Prins de Lignestraat 31 6161 CX
046-474 62 66
Carlosivan0221@gmail.com

Diaken J. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO
046-437 81 13
jsietzema1950@gmail.com

Catecheet zuster Mary Amata

Geldersestraat 39 6136 AS Sittard
Klooster: 046 426 6874

Parochies

Opgeven van misintenties bij uw parochiehuis (PH). Vragen over uw parochie? Neem contact op met de parochiële kerngroep (PKG).

St. Augustinusparochie

PH Prins de Lignestraat 31 6161CX
046-4746266
N L14INGB0001055031
NL20RABO0130503592
Kerkhof NL 84 RABO 0170 5116 42

Contactpersoon PKG:

Ans Poeth 046-474 43 38
bertenans@kpnmail.nl

Parochie HH Marcellinus & Petrus

PH Leursstraat 3 6166 CL
Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.
06-57 78 79 56
parochiesecretariaatoudgeleen@gmail.com
NL27RABO0116000511
NL21INGB0001033274
Kerkhof NL50RABO0300866771

Contactpersoon PKG:

Marlies Selker 06-23818869

Parochie OLAB

PH Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
NL42INGB0001038522
NL94RABO0130501581

Contactpersoon PKG:

Theo de Meijer 046 - 410 40 00
theodemeijer@gmail.com

Parochie Christus Koning/PvA

PH Kluis 21 6165 EL

(ingang sacristie)
Open maandag 10.00 tot 12.00 u.
06-82 98 06 00
c.koningkluis@gmail.com
NL35 RABO 0116 0012 40 (CK)
NL49 RABO 0116 0005 03 (PvA)

Contactpersoon PKG:

Ben Ketelslegers 046-4746904
bketelslegers@kpnplanet.nl

Ziekencommunie/bezoek

Thuis de ziekencommunie ontvangen (1^e vrijdag vd maand)? Geef het door aan parochiekantoor.

Parochianen bezoeken parochianen

Thuis bezoek ontvangen van een mede-parochiaan voor een praatje of een goed gesprek? Neem contact op met diaken Jan Sietzema.

Priesterwachtdienst

In noodgevallen: Klooster Sancta Maria
Molenstraat 44 046-4789500

Parochiekantoor/kerkbestuur

Bloemenmarkt 13 6163 CE
parochiekantoorgeleen@gmail.com
Parochiekantoor is bereikbaar ma t/m
vrij van 9.00 tot 12.00 u. 046-4743420.

Parochieblad (gratis) ontvangen?

Geef naam en adres door aan het parochiekantoor en ontvang het blad in de brievenbus en/of per mail.

