



RK Parochies Geleen

Jaargang 5 **Parochieblad** nummer 7

Redactieadres: Bloemenmarkt 13 6163 CE Geleen parochiekantoorgeleen@gmail.com

14 december 2019 t/m 31 januari 2020

‘Goedkoop blijkt duurkoop’

Afgelopen jaar ben ik begonnen met mountainbiken. Lekker het hoofd leeg maken door de heuvels van Limburg. Mooie landschappen zien, een beetje beweging: goed voor geest en lichaam. Ik was heel enthousiast en wilde graag dat ook andere mensen mee gingen doen. Daarom nodigde ik de priesterstudent die bij mij logeert uit om eens mee te gaan. Maar hij gaf te kennen dat hij geen mountainbike had. Daarom bedacht ik om voor hem een fiets aan te schaffen. Uiteraard wou ik hem iets goeds geven, maar ook weer niet al te veel geld uitgeven. Daarom ging ik eerst op Marktplaats zoeken. En na een aantal weken van wachten, zoeken en kijken, viel mijn keuze uiteindelijk op een fiets die alles had wat ik wilde voor een redelijke prijs. Ik ging naar het adres, probeerde de fiets en die leek in orde te zijn. “Alleen de banden moesten vernieuwd worden”, werd mij verteld. Dus ik kocht die fiets.

Dezelfde avond thuis wilde ik de fiets nog een keer proberen, maar toen kreeg ik het voorste wiel niet op zijn plaats. Toen dat uiteindelijk lukte, werkte de rem niet. Ik dacht dat het aan mij lag en wachtte dus tot de volgende ochtend om naar de fietsmaker te gaan voor nieuwe banden en meteen de rem te laten nakijken. Om een lang verhaal kort te maken, ik ben verschillende keren naar de fietsmaker moeten gaan: eerst voor de voorrem en de banden, daarna voor de achterrem, dan nog eens voor de derailleur, en uiteindelijk voor de shifter. Al met al ben ik aan die “goedkope” fiets bijna net zoveel geld kwijt als aan een wat nieuwere fiets. Kortom: goedkoop bleek duurkoop.

Wij bevinden ons in een cruciale tijd in ons leven als christenen. Kerstmis en een nieuw jaar vol uitdagingen en nieuwe projecten voor het leven in onze parochies. We zijn op weg naar eenwording en vernieuwing van onze geloofsgemeenschap. Wij kunnen ook hier voor de gemakkelijke of ‘goedkope’ optie gaan: te doen zoals wij het altijd hebben gedaan. Dan nemen wij genoegen met het weinige (of vele) dat wij al doen, vergetend dat het altijd beter kan, dat wij vooruitgang kunnen boeken in ons hart en in ons leven. We gaan niet veel inspanning leveren om te groeien in ons geestelijk leven en we doen ook niet te veel moeite om onze relatie met God, Jezus Christus, zijn Kerk en onze naasten te versterken, want dan wordt er teveel van ons, van mij verwacht.

Het probleem van deze optie is dat ze uiteindelijk duurder uitvalt dan wanneer wij nu er voor kiezen om te investeren. Als wij voor de 'goedkope' optie gaan, lopen wij het risico te stagneren en daarbij de vreugde en de zin van het geloof missen. Daarom de uitnodiging om nu en in de nabije toekomst onze tijd, energie, capaciteiten, eigenschappen en vooral ook onze wil 'uit te geven' aan iets dat ons grotere voldoening kan geven: werken voor de Kerk van de toekomst, aan een geloofsgemeenschap die haar geloof belijdt en uitdraagt, aan een persoonlijke relatie met God en nog veel meer.

Is dat te veel gevraagd? Is dat te 'duur' in figuurlijke zin? Misschien wel, maar de beloning die wij hiervoor zullen krijgen, zal echt de moeite waard zijn. Laten wij daarom moed houden en bij moeilijkheden geduld en volharding vragen.

Kapelaan Carlos Martinez

Catecheet en lid pastoraal team **Zuster Mary Amata actief in Geleen**

Afgelopen jaar hebben we lang gezocht naar een catecheet om onze nieuwe aanpak van de catechese mee vorm te geven. Het zoeken en wachten bleek niet tevergeefs. Sinds kort is zuster Mary Amata van de Dominicanessen van Sint Cecilia in Sittard, afkomstig uit Amerika, toegetreten tot het pastoraal team als catecheet.

We zijn erg blij dat zij zich wil gaan inzetten voor de catechese binnen onze geloofsgemeenschap. Vorig schooljaar 2018 – 2019 heeft zij ons ook al geholpen door catechese te geven aan de tussengroep 5, 6 en 7 van de basisschool.

Zuster Mary Amata kan met haar kwalificaties alle catechese aan: kindercatechese, catechese voor volwassenen en ze gaat de contacten met scholen vernieuwen. Daar is ze ook al mee gestart.

In het volgende parochieblad een uitgebreide kennismaking met zuster Mary Amata.



Familieberichten

Gedoopt

13 oktober	Jayden Tillemans	OLAB
3 november	Fem de Boer	M&P Oud-Geleen
9 november	Pieter Hickey	OLAB
17 november	Eline Koumans	Christus Koning

'Mogen zij naar voorbeeld van hun ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap opgroeien tot mooie christenen.'

Uitvaarten vanuit onze parochiegemeenschap

13 oktober	Toos Heutmekers-Schobbers, 82 jaar	St. Augustinus
15 oktober	Theo Hanssen, 99 jaar	St. Augustinus
19 oktober	Tilly Stevens-Penners, 83 jaar	M&P Oud-Geleen
20 oktober	Roos Dragstra-Cox, 88 jaar	Christus Koning
4 november	Fien Knarren-Willems, 102 jaar	M&P Oud-Geleen
12 november	Cläre Bons- Hendriks, 84 jaar	St. Augustinus
17 november	Lilian Pluim-Keulers, 53 jaar	M&P Oud-Geleen
30 november	Bèr Op 't Broek, 93 jaar	Christus Koning
1 december	Gerda Teheux-Keulers, 91 jaar	OLAB

'Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.'

Advent Vieringen in Pastoor van Arskerk

Elk jaar weer zal voor velen van ons Kerstmis een bijzonder moment zijn in het jaar. *Wat vieren wij? Waarbij staan we stil? Hoe bijzonder is Kerstmis?* Ook anno 2019 mogen we stilstaan bij deze vragen. Daarom zijn er de Advent Vieringen in de Pastoor van Ars kerk. De laatste dinsdag 17 december om 19.00 uur. De rode draad tijdens deze vieringen is: **Uw voorbode!**

Graag willen wij u uitnodigen voor deze laatste Advent Viering.

De Liturgiegroep

Stilstaan bij het overlijden van Roos Dragstra

In de voorbereidingen van de Advent vieringen, waarop Roos Dragstra zich steeds weer verheugde, is in het Licht van Christus Jezus definitief getreden onze Roos, vele jaren lector in de Christus Koningkerk. Elk jaar weer mochten we als Liturgiegroep met haar samenwerken; op een zeer oorspronkelijke en dikwijls eigenzinnige wijze wist Roos geloof heel levendig en nabij te maken. Voor haar waren mens, natuur en de aarde innig verbonden, iets dat in haar eigen tuin tot uiting kwam. Mag Roos rusten in de tuin van onzer aller Vader.

Paul Cuijpers



Parochievernieuwing “Als God renoveert” Na de informatieavonden, nu een leesgroep

Op donderdag 28 november was de eerste gespreksavond over parochievernieuwing. De opkomst was groter dan verwacht, vooral omdat er nog maar weinig over bekend is. Er werd heel welwillend en aandachtig geluisterd. Het doel was dan ook met name informeren.

Pastoor Harry Quaedvlieg vertelde over de aanleiding, noodzaak en reden om op zoek te gaan naar deze methode van parochievernieuwing. Hij vertelde ook over de studiedagen in Utrecht en over de methode zelf, waar deze vandaan komt en hoe deze toepasbaar is in onze situatie, de situatie algemeen in Nederland en Europa. Diaken Jan Sietzema nam iedereen mee langs de verschillende hoofdstukken van het boek. Zuster Mary Amata, kersvers lid van het pastoraal team, ging concreet in op een onderzoeksvraag om naar je parochie te kijken. Hoe is het gesteld met ‘de heilige Geest ervaren’ in de parochie. Mensen beoordeelden dat heel verschillend. Interessant! En tenslotte keek kapelaan Carlos Martinez vooruit: wat kan onze volgende stap zijn.

Leesgroep

Die volgende stap is het formeren van een leesgroep. Doel van deze groep is om gezamenlijk het boek Als God renoveert hoofdstuk voor hoofdstuk door te nemen. We willen iedereen die interesse heeft, uitnodigen om deel te nemen aan deze leesgroep. We zoeken mensen die nieuwsgierig zijn naar wat dit boek vertelt over de parochievernieuwing. In de leesgroep gaan we één keer per maand één hoofdstuk behandelen. Iedere deelnemer kan dan zijn/haar eigen bevindingen over het boek delen met de anderen.

Interesse om aan deze leesgroep mee te doen? Aanmelden kan door een email te sturen naar parochiekantoor@geleen@gmail.com of even te bellen 046 474 3420. Het enige wat je moet doen, is het boek aanschaffen (via Bol.com, blokker.com, adveniat.com of bij de zusters Karmelietessen in Sittard). Geef bij het aanmelden aan op welke dagen-tijdstippen van de week je beschikbaar bent. Uiteraard proberen we daar rekening mee te houden. Wil je eerst meer weten? Vraag gerust iemand van het pastoraal team.



'Bloemenmeisjes' Christus Koning Cintha Claessens en Jos Pustjens Bidden met bloemen

Op een winderige avond brandt nog licht in de sacristie van de Christus Koningkerk. Er wordt al gewerkt aan de kerstversieringen. Koffie, koekjes en kerstspulletjes staan op tafel. Een warm welkom wordt geboden door Cintha Claessens en Jos Pustjens. Twee van de bloemenmeisjes, zoals ze door Pastoor Fraats liefdevol genoemd werden, zitten gezellig te knutselen.

Ze zijn vriendinnen die al jaren samen wandelen en vrijwilligerstaken doen voor hun kerk. Tijdens de wekelijkse wandeling doen ze hun beste ideeën op, die ze met nog twee vrijwilligers omzetten in de mooiste creaties. Door de jaren heen hebben ze veel geleerd (altijd oneven aantal bloemen in een boeket) en zijn de stukken wat moderner geworden, maar de kleur rood is nog altijd de basis.



Vindingrijk

Ze gebruiken vers groen, takken en verse of ingedroogde bloemen. Hoe komen ze aan al die materialen? De bloemen worden gekocht, maar voor het verkrijgen van andere materialen zijn ze heel vindingrijk. Het mos komt uit de tuin van de kerk. Voor het groen hebben de dames zo hun netwerk en gaan ze zelf op pad. Soms wordt groen aangeboden na een snoeibeurt in een tuin, maar de dames

deinzen er ook niet voor terug om bij iedere gelegenheid te vragen naar dennengroen of coniferen-afval. Vrolijk en avontuurlijk zijn de verhalen hierover; zoals die keer dat ze een hele grote kerstboom gratis konden afhalen. Die moest uit de tuin gehaald worden en op het dak van de auto vastgemaakt worden om naar de kerk te vervoeren. Een hele onderneming voor de 2 dames. Jos vertelt over een andere vondst: "Tijdens een van onze wandelingen kwamen we langs een boerderij met prachtige perenbomen in de wei. De takken van die bomen zijn heel mooi te gebruiken in stukken, maar erg prijzig! We zijn het erf op gelopen en hebben de boer gewoon gevraagd of we wat afgevallen takken mochten hebben. De boer dacht eerst dat we hem voor de gek hielden en was niet blij, maar na enige uitleg en de belofte dat het voor de kerk was, mochten we een paar mooie takken meenemen. Hij zei zelfs dat als we nog meer nodig hadden we terug mochten komen."

Bijzondere vieringen

De bloemenmeisjes worden zelfs gevraagd om bijzondere vieringen aan te kleden met boeketten en/of bloemstukken. Van grote evenementen zoals de sterprocessie enkele jaren geleden en de mis in het park tot 'de gewone maar toch bijzondere' vieringen zoals bijvoorbeeld de bruiloft van de dochter van Cintha: alles wordt met liefde ontworpen en gemaakt. *Ze bidden met bloemen.* Jos zegt hierover: "We willen gewoon dat kerkgangers zich thuis voelen in de kerk en genieten van bloemen en versieringen, vooral met Kerstmis!" Met gepaste trots wordt dan ook de adventskrans getoond. Hij is nog niet af (de strikken heeft Cintha mee naar huis genomen om te strijken), maar alleen al de grootte van de krans is indrukwekkend! Als de krans helemaal af is, wordt hij met een katrol naar het plafond gehesen. Vlak voor de kerstdagen worden er nog verse bloemen toegevoegd.

Voorlopig zijn ze goed voorzien van groen en takken, maar na de feestdagen gaan ze weer op avontuur. Wie weet, komt u ze tegen. Mocht u tegen Pasen nog mooi groen hebben, denk dan aan deze bloemenmeisjes en die van de andere parochiekerken!

Boodschappenpakketten voor de Voedselbank

Ook dit jaar verzamelt Mw. Mackowiak de zegeltjes voor boodschappenpakketten van de Plus-Supermarkt in de Zuidhof. Mensen die zelf geen pakket bij elkaar krijgen, of haar actie een warm hart toedragen kunnen hun (overtollige) zegeltjes deponeren in haar brievenbus, Leeuwenhoekstraat 46 Geleen of in de brievenbus van Uw parochiehuis. Dit jaar loopt de actie tot 1 februari. Namens Mw. Mackowiak en de Voedselbank alvast bedankt!



Alle vieringen op een rij Kerstmis 2019 en Nieuwjaar 2020

Donderdag 19 december

19.00 uur Augustinus
boeteviering voor alle parochies

Dinsdag 24 december Kerstavond

17.30 u	OLAB	
kerstgebedsviering/kleine kinderen		
19.00 u	Augustinus	gezinsmis
21.00 u	OLAB	Nachtmis
22.30 u	Christus Koning	Nachtmis
24.00 u	Augustinus	Nachtmis



Woensdag 25 december Eerste Kerstdag

9.30 u	Augustinus	H. Mis
9.30 u	Marcellinus en Petrus	H. Mis
11.00 u	Pastoor van Ars	H. Mis

Donderdag 26 december Tweede Kerstdag

9.30 u	Augustinus	H. Mis
10.30 u	Bunderhof	H. Mis
14.00-16.00 u	Marcellinus en Petrus	Kerstontmoeting

Dinsdag 31 december Oudjaarsavond

19.00	Marcellinus en Petrus	H. Mis
-------	-----------------------	--------

Woensdag 1 januari Nieuwjaar

11.00 uur	Augustinus	H. Mis
11.00 uur	OLAB	H. Mis

Aansluitend zijn de nieuwjaarsrecepties van de PKG's OLAB en Augustinus.

Driekoningen

Wordt gevierd in het weekend van 4 en 5 januari.
Aansluitend aan de H. Missen zijn de
nieuwjaarsrecepties
van de PKG's Kluis/ Zuid en Oud-Geleen.



KERSTONTMOETING



FOTO: RON VERBRUGGEN

OP 2^E KERSTDAG 26 DECEMBER 2019, TUSSEN 14.00 UUR EN 16.00 UUR, VINDT ER IN DE H.H. MARCELLINUS EN PETRUS KERK OUD-GELEEN, EEN INFORMEEL EN GEZELLIG KERSTSAMENZIEN PLAATS. WIJ NODIGEN HIERBIJ IEDEREEN VAN HARTE UIT OM DIT BIJ TE WONEN. U KUNT DE OUDE KERK EN DE BIJZONDERE KERSTAL BEZICHTIGEN, MEEDOEN EN/OF LUISTEREN NAAR EEN UITGEBREID MUZIKAAL PROGRAMMA, MAAR VOORAL SAMEN DEZE MOOIE EN VREDIGE UREN DOORBRENGEN EN BELEVEN. VOOR EEN VERSNAPERING IN DE VORM VAN KOFFIE, THEE, WARME CHOCOMEL OF GLAASJE GLÜHWEIN MET IETS LEKKERS WORDT GEZORGD. ENTREE IS GRATIS, DOCH EEN VRIJWILLIGE BIJDRAGE WORDT OP PRIJS GESTELD. U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM.

**TOT DAN !
WERK GROEP KERSTONTMOETING GELEEN**

Zondag 15 december: Een middag vol kerstmuziek! Kerstconcert in de St. Augustinuskerk

Vanaf 14.00 uur kunt u genieten van het traditionele Kerstconcert van Geleens Mannenkoor Mignon o.l.v. Sonja Feenstra op de piano begeleidt door Robert Weirauch. Samen met 'Fanfare Soci t  St. Martin' uit Stein o.l.v. hun nieuwe dirigent Armand Wolfs zullen zij U trakteren op mooie kerstmuziek. Solistische medewerking wordt verleend door de Franse mezzosopraan Eleonore Bronswik en een 'little drummerboy' uit de gelederen van de fanfare.

Kerstconcert in de Ontmoetingskerk Emmaplein

Vanaf 15.00 uur kunt U luisteren naar Gemengd Koor 'Zanglust' Geleen o.l.v. Rob Meijers en met Annemie Sluijsmans-Meens aan de piano. Zij brengen U samen met het Jeugdorkest van Harmonie St. Cecilia 1866 uit Oud-Geleen o.l.v. Julia de Leuw in de juiste stemming voor de Kerstdagen met een gevarieerd programma waarin beide gezelschappen apart maar ook samen zullen musiceren.

De toegang van beide concerten is gratis.



Koren laten van zich horen op Kerstavond en Eerste Kerstdag

Sint Ceciliakoor St. Augustinus-kerk en OLAB-kerk

Het koor zingt tijdens de H. Missen met Kerstmis o.l.v. dirigent Tjeu Zeijen en met soliste Ilona Beaumont en Luciano Meloni aan het orgel een gevarieerd programma met de vaste gezangen uit de mis O bone Jesu van Allmendinger, aangevuld met kerstliederen in diverse talen. U kunt het St. Ceciliakoor beluisteren tijdens de Nachtmis op 24 december om 21.00 uur in de OLAB-kerk in Lindenheuvel en op 25 december, Eerste Kerstdag, in de St. Augustinuskerk in Lutterade om 9.30 uur.

Gemengd Zangkoor Sainte C cile Christus Koning-kerk en M&P-kerk

Uit de kerkkoren van de HH. Marcellinus & Petrusparochie en de Christus Koningparochie is afgelopen jaar het nieuwe gemengd zangkoor Sainte C cile ontstaan. Met Kerstmis zingt Sainte C cile o.l.v. dirigent Jan Ezendam samen met de sopraan Valerie Stammel tijdens de Nachtmis op 24 december om 22.30 uur in de Christus Koningkerk, zoals gebruikelijk begeleidt door een strijkorkest en met Ton Vennix aan het orgel. In de HH. Marcellinus & Petruskerk zal Sainte C cile de H. Mis op 25 december, Eerste Kerstdag, om 9.30 uur opluisteren. Dan zit Harrie Spronken aan het orgel. U hoort de vaste gezangen uit de Messe in C van Bruckner en kerstliederen in diverse talen.

Een uitspraak uit een toespraak van Jezus van Nazareth. Het lijkt erop dat deze uitspraak niet meer van toepassing is op vele politici van christelijke huize in onze samenleving. Kinderen worden geboren in IS-kampen, kinderen lijden honger, worden ziek en hebben dorst. Helaas, hun moeders zijn fout, geradicaliseerd, van een ander geloof, bedreigend voor ons geloofsgelijk. De politici van christelijke en liberale huize verzinnen een smoes: te gevaarlijk deze kinderen te bezoeken en mee te nemen, bovendien dan ook nog die moeders te laten meegaan! Deze christenen, politici, voorgangers en kerkleiders houden hun vergaderingen en gebedsbijeenkomsten, vieren hun eucharistie, troosten elkaar met de gedachte dat zij hun best doen om solidair te zijn met hun groep. Baby's en kleuters in nood buiten hun gemeenschap behoren in woord en daad niet tot hun medemenselijkheid. Hoe anders is het verhaal dat al eeuwenlang verteld wordt: een kind wordt geboren in een omstandigheid die vergelijkbaar is; buitengesloten uit de joodse gemeenschap van Farizeën, geboren te midden van armoedzaaiers, bezocht door vreemdsoortige waarzeggers. Medemenselijkheid is deze joodse gemeenschap vreemd. De ouders zoeken het zelf maar uit. Gelukkig zijn ze hiertoe in staat. Daarom gaat het verhaal door. De volwassen man Jezus blijft het zeggen: iedereen, zeker de kinderen behoren tot grote mensengemeenschap ongeacht geloof, ras of status. En nu wordt het zwart voor mijn ogen; ik zie en begrijp niet, dat christenen met name bisschoppen en voorgangers hun mond houden, hebben teveel werk om hun kudde bij elkaar te houden volgens voorgeschreven dogma's en rituelen. Of hebben geen tijd om naar de dokter te gaan om hun blindheid te laten onderzoeken. Ik bedoel: ze hebben geen tijd te luisteren naar de woorden van de man van Nazareth; lijken tevreden te zijn met hun core business, met hun kantoor- of sacristiewerk.

Als er één duidelijke boodschap uit het geboorteverhaal van Jezus te voorschijn komt dan is het "ik was gevangen en je hebt me niet bezocht". De christenen, ook de voorgangers, dienen naar buiten te gaan, ook onder moeilijke omstandigheden niet te accepteren, dat medeburgers hoe klein dan ook, de dupe worden van onmenselijke omstandigheden, waaraan ze niets kunnen doen. Maar ook naar de burens gaan, naar medegelovigen om hen te motiveren solidair te zijn met hen die op zoek zijn naar de zin van hun eenzaamheid, een arm te slaan om hen, die hun hoofd buigen voor hun eigen tekortschieten. Mooie woorden, maar ik bedoel opstaan in de geloofsgemeenschap, niet blijven hangen in ritueel en gebed, maar elkaar opzoeken en ondersteunen met wat nodig is. Want velen zijn gevangen in hun eigen onmacht, verdriet en materiële armoede van schulden en voedsel. Mijn wens of liever mijn hoop is dan ook, dat we de boodschap van de geboorte van Jezus uitdragen in een daadkrachtig zoeken en bezoeken van hen die op ons een beroep doen of noodsignalen uitzenden. Ik hoop dat dit zichtbaar wordt in daadkracht in de ene parochie Geleen hoewel ik weet en ervaar dat velen solidair zijn en zorg dragen los van een motivatie vanuit de boodschap van Jezus. Gelukkig!

Bezichtiging kerststal in de HH. Marcellinus en Petrus-kerk

Ook dit jaar bouwt beeldend kunstenaar Piet Berghs, samen met zijn hulp Bert van de Wall, een thematische kerststal in de kerk van Oud-Geleen. “De mensen uitdagen, prikkelen, aan het denken zetten. Hen ertoe bewegen even stil te staan bij de hectische maatschappij waarin wij leven en zich bezinnen op hun rol en plaats daarin”, zijn de woorden die Piet hierover zegt.

De kerststal in Oud-Geleen is te bezichtigen vanaf woensdag 25 december tot en met dinsdag 31 december. Openingstijden: 14.00 uur tot 16.00 uur. Verder aansluitend aan iedere kerkdienst. Beslist de moeite van een bezoekje waard. U bent allen van harte welkom!

Scouting VKG

Licht in de duisternis

Scouting VKG brengt licht in de donkere dagen met ook dit jaar een prachtig pionierswerk voor de Christus Koningkerk aan de Kluis. Nog meer licht brengt de scouting met het Licht van Bethlehem. Dat komt via Wenen naar Nederland. Dit jaar brengen de scouts het naar Vivantes, Glana en het asielzoekerscentrum. Misschien gaan ze ook nog langs bij het Glazen Huis dat dit jaar op de Markt staat in Geleen voor de Kerstdagen. Samen met een aantal kinderen zal Scouting VKG met kaarsjes aangestoken aan het Licht van Bethlehem aanwezig zijn tijdens de gezinsmis op kerstavond om 19.00 uur in de Augustinuskerk. Neem zelf ook een kaars en/in een lantaarn mee om deze aan te steken aan het Vredeslicht.



We gaan naar Rome in 2020

Samen met pastoor Quaedvlieg kunt U in de meivakantie van 2020 weer een bezoek brengen aan Rome. Pastoor Quaedvlieg leidt U rond door tweeduizend jaar kerkgeschiedenis, zichtbaar in kerken uit de tijd van de Romeinen, toen de christenen hun geloof vaak nog in het verborgene moesten belijden, in kerken uit de Middeleeuwen, toen het geloof tot grote bloei kwam en natuurlijk in de grote basilieken met hun pracht en praal. Onlosmakelijk onderdeel van de reis zijn de ontmoetingen met de Paus bij de audiëntie op het St. Pietersplein en bij het zondagse Angelusgebed. Inspirerend zijn ook de ontmoetingen met pelgrims uit de hele wereld die hun geloof belijden op een manier zoals je die bij ons westerlingen niet vaak meer ziet. U bent vrij om, buiten de groepsactiviteiten, een eigen invulling aan een dag te geven. Gaat U mee? Voor aanmelden (vóór 1 januari 2020) en meer informatie kunt U contact opnemen met Lien Hoofs, tel. 06-22313499. Let op, er zijn nog maar enkele plaatsen vrij, dus: Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Samen bidden in de Week van Gebed

Buitengewoon is het thema van de Oecumenische Vesperviering op woensdag 22 januari om 19.00 uur in de St. Augustinuskerk, waarmee we in Geleen stil willen staan bij de 'Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen'. Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020.



Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. De christenen op Malta hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

Actie Kerkbalans

Kerk in balans

**'Geef voor je kerk'
omdat je 'geeft om je kerk'.**



Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de wijk, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar je viert en rouwt, waar je rust zoekt of tot bezinning komt. Waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als je daar behoefte aan hebt. De plek waar u kunt ontmoeten.

Dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar alle parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochies. We hopen dan ook dat we weer op iedereen mogen rekenen. Dankzij deze bijdragen kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten, het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er Actie Kerkbalans, de grootste inzamelingsactie van Nederland. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.

De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. Geef ook!

SINT IS TROTS OP JULLIE

Ondanks Lawaai Altijd Schoon....(OLAB)

De kerk van Lindenheuvel wordt schoongehouden door een poetsploeg van maar liefst 12 vrijwilligers. Het gaat er gezellig aan toe, want de vrijwilligers hebben elkaar altijd van alles te vertellen. Reden voor coördinator Marjo Coert om de vrijwilligers met Sinterklaas te verrassen met een schort met de tekst: Ondanks Lawaai Altijd Schoon, als alternatieve invulling van de letters OLAB. Daarbij een chocoladeletter en onderstaand gedicht. Mooi voorbeeld van mensen weten te motiveren!

Voor 24 vlijtige handen

Sint zat in de zon op zijn terras
En weet je wat hij aan het lezen was
Een bericht uit Lindenheuvel in
Gelezen
Hij was verrast en zei meteen:
"Piet ga jij eens gauw vooruit
met de eerste de beste modderschuit,
Want wat ik hier heb gelezen
Daar moeten wij voor 16 november
wezen
In de kerk van onze lieve vrouw
Werkt een poetsploeg goed en gauw
Wel twaalf mensen sterk
24 vlijtige handen aan het werk
Wel tien dames en twee heren
Daar kan menigeeen van leren
Ieder heeft zijn eigen taak
Dat is wat ze bijzonder maakt
Je ziet meteen de sterke band
Die is bekend in het hele land
Ieder heeft zijn eigenheid
Ze willen elkaar niet kwijt
Lief en leed wordt met elkaar gedeeld

Ook de koffie met wat lekkers wat
nooit verveeld
Respectvol wordt met elkaar
omgegaan
Steeds weer voor de ander klaar
gestaan
En ieder jaar gaan ze op reis
Dat levert weer eens het bewijs
Een uitje en iets lekker eten
Dat wordt niet vergeten
Sint wil hier bij wat vermelden
Hij vindt jullie echte 'poetshelden'
Nu is de Sint erg oud en versleten
Als hij nog jong was zou hij het wel
weten
Dan zou hij iedere maand op de
Bloemenmarkt staan
Om met jullie aan de slag te gaan
Het is een voorrecht om erbij te zijn
Met ieders bijdrage, groot of klein
Want zo een ploeg met fijne mensen
Zou iedere kerk zich wensen





Missen, vieringen en intenties



St. Augustinus Lutterade Prins de Lignestraat

WZC Olympiastaete elke dinsdag 15.30u H. Mis of Viering

Zondag 15 december 9.30u Hoogmis Zwd. Toos Heutmekers-Schobbers; jrd. ouders De Wit; jrd. Maria Johanna Meijs-Keulers; jrd. ouders Teun en Martha Baggen-Hubens; t.e.v. St. Cornelius. *Collecte voor de diaconie in onze parochies*
14.00u Kerstconcert met Mannenkoor Mignon en Fanfare Soci  t   St. Martin uit Stein (zie elders in het parochieblad).

Maandag 16 december 9.00u H. Mis

Woensdag 18 december 19.00u H. Mis

Donderdag 19 december 19.00u Boeteviering voor alle parochies

Vrijdag 20 december 9.00u H. Mis Jan Stelten.

Zondag 22 december 9.30u Hoogmis Jrd. Pie en Gretha van Mulken-Cremers; jrd. Hub en Annie Lienaerts-Heuts; jrd. Hub Heuts; jrd. ouders Heuts-Hoedemakers; jrd. Jo en Mia Hazen-Hoedemakers; Stan Hazen (verj.); jrd. Jan Boesten; Wil Jacobs; Theo Hanssen; Jos Limpens.

Maandag 23 december 9.00u H. Mis

Dinsdag 24 december 19.00u H. Mis Kerstavond jongeren viering Bertha Schoonbrood-Meijers; Joep Kerens en fam. Kerens en fam. Keulers (uit dankbaarheid); ouders Wetzels- Mevis en Dewaide-Laudy; Leentje Offermanns-van Meer; *Ritselcollecte voor de eigen parochie.*

24.00u NACHTMIS

Frank Reneerkens; Piet Heijnen. *Ritselcollecte voor de eigen parochie.*

Woensdag 25 december EERSTE KERSTDAG 9.30u Hoogmis met Ceciliakoor (zie elders in het parochieblad) Jrd. Joseph en Anna Lemmens-Klein; overl. fam. van Halbeek in 't Panhuis; Elly Lemmens; Paula en Zef Simons-van de Weijer; Ouders Alberti-Odekerken en ouders Jansen-Merri  nboer.

Ritselcollecte voor de eigen parochie

14.00-16.00u Kerstontmoeting voor alle parochies in M&P kerk Oud-Geleen

Vrijdag 27 december 9.00u H. Mis

Zondag 29 december 9.30u Hoogmis Jrd. Anna Sybilla Cremers; jrd. Ouders Pierre en Annie Bruls-van Heur; uit dankbaarheid.

Maandag 30 december 9.00u H. Mis Uit dankbaarheid.

Dinsdag 31 december OUDJAARSAVOND 19.00u Dankdienst in HH.

Marcellinus en Petruskerk voor alle parochies

Woensdag 1 januari 2020 NIEUWJAAR Let op! 11.00u H. Mis

Voor een goede samenwerking met de parochies van Geleen. *Na de H. Mis Nieuwjaarsreceptie in de Pastorie, Prins de Lignestraat 31.*

Vrijdag 3 januari 9.00u H. Mis T.e.v. H. Hart van Jezus.

Zondag 5 januari DRIEKONINGEN 9.30u Hoogmis met Ceciliakoor
ouders Johan-Walter en Maria Sybilla van de Ven-Mevis; Jan Stelten;
Jan Michiel Baggen-Delahaije.

Maandag 6 januari 9.00u H. Mis

Woensdag 8 januari 19.00u H. Mis

ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren.

Vrijdag 10 januari 9.00u H. Mis T.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes.

Zondag 12 januari 9.30u Hoogmis Jrd. Lies van Halbeek-in t 'Panhuis; jrd.
ouders Beaumont en fam.; jrd. ouders Catsberg-Urlings.

Maandag 13 januari 9.00u H. Mis Ouders Baggen-Delahaije, Trees Baggen.

Woensdag 15 januari 19.00u H. Mis

Vrijdag 17 januari 9.00u H. Mis T.e.v. St. Cornelius.

Zondag 19 januari 9.30u Hoogmis

Piet Heijnen; Climaos Kitzen-Dohmen (verj.); Theo Hanssen.

Maandag 20 januari 9.00u H. Mis

Woensdag 22 januari 19.00u

Oecumenische Vesperviering i.v.m. de Week van het Gebed

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren.

Vrijdag 24 januari 9.00u H. Mis

Zondag 26 januari 9.30u Hoogmis Themaviering EHC thema Eucharistie

Jrd. Trees Baggen; Frank Reneerkens; Wil Jacobs.

Maandag 27 januari 9.00u H. Mis T.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes.

Woensdag 29 januari 19.00u H. Mis

Vrijdag 31 januari 9.00u H. Mis

Dankzij onze Kerkenwacht is de kerk geopend op maandag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Elke vrijdag vanaf 8.30 uur uitstelling van het Allerheiligste.



Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bloemenmarkt Lindenheuvel

Zaterdag 14 december 19.00u H. Mis met Volkszang Voor een bijzondere intentie voor Huub Spee; Ouders Mennen-Hölsgens (uit dankbaarheid). *Collecte voor de diaconie in onze parochies*

Maandag 16 december 19.00u H. Mis met Marianoveen

Zaterdag 21 december 19.00u H. Mis met Volkszang

Jrd. Anton Burlet en kleinzoon Marck;

Monique Grootens (jrd) en Annie Grootens-Rietbergen.

Maandag 23 december 19.00u H. Mis met Marianoveen

Dinsdag 24 december 17.30u

Kerstgebedsviering voor kleine kinderen voor alle parochies

Dinsdag 24 december 21.00u Nachtmis met Ceciliakoor

Gerard Bouten (jrd) en Jan Bouten. *Ritselcollecte voor de eigen parochie*

Donderdag 26 december TWEEDE KERSTDAG 9.30u

H. Mis in St. Augustinuskerk voor alle parochies.

Zaterdag 28 december 19.00u H. Mis met Volkszang

Maandag 30 december 19.00u H. Mis met Marianoveen

Dinsdag 31 december OUDJAARSAVOND 19.00u Dankdienst in HH.

Marcellinus en Petruskerk voor alle parochies

Woensdag 1 januari 2020 NIEUWJAAR 11.00u H. Mis met Ceciliakoor

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie op de pastorie

Zaterdag 4 januari DRIEKONINGEN 19.00u H. Mis met Volkszang

Annie Bekker (1^e jrd); ouders Krause-Kortooms; Ton en Paula Jacobs-Baggen; Fien v.d. Wetering-v.d. Woldenberg en Desiree v.d. Wetering (beider jrd); Lei en Truus Geenen-Minten (beider jrd).

Maandag 6 januari 19.00u H. Mis met Marianoveen

Zaterdag 11 januari 19.00u H. Mis met Volkszang

In dankbare herinnering aan de ouders Hub en May Greven-Storcken (jrd mam).

Maandag 13 januari 19.00u H. Mis met Marianoveen

Zaterdag 18 januari 19.00u H. Mis met Volkszang Theo Rooijackers (jrd).

Maandag 20 januari 19.00u H. Mis met Marianoveen

Zaterdag 25 januari 19.00u H. Mis met Volkszang Themaviering EHC thema Eucharistie Ouders Offermanns-van Meer (vrj. pa).

Maandag 27 januari 19.00u H. Mis met Marianoveen



H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen
Leursstraat

WZC Oud-Geleen elke dinsdag 14.30u H. Mis of Viering

Zondag 15 december 9.30u Hoogmis met volkszang Jrd. Herman en Mia van Montfort-Linssen; Thei Rijs (verj.); Wil Daemen (verj.); Franja Piosik-Duczmal en Josef Piosik; overl. fam. Frantzen-Jessen; Jac Claessens(verj.) tevens jrd. ouders Claessens-Pijls; *Collecte voor de diaconie in onze parochies.*

Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het Parochiehuis.

Woensdag 18 december 9.00u H. Mis Ouders Vreuls-Beckers; ouders

Quaedackers- Willen; Frits van Cruchten en Fien Ramaekers.

Vrijdag 20 december 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 22 december 9.30u Hoogmis met volkszang Hein Keybets.

Woensdag 25 december EERSTE KERSTDAG

9.30u Hoogmis met Sainte Cécile

Hans Adams; Nól Queis en ouders Queis-Bronneberg; Jan Schreurs en voor Susanne en Francine Simons; Harrie Heunen en Maria Heunen-Bemelmans; Hoedemakers-Smeets; en ouders Jorissen- Janssen en oom en tante van der Pal-Janssen; ouders Hoofs -Willems; jaardienst Cisca Cals-Janssen. *Ritselcollecte voor de eigen parochie*

Donderdag 26 december TWEDE KERSTDAG 9.30u H. Mis in St. Augustinuskerk voor alle parochies.

Vrijdag 27 december 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 29 december 9.30u Hoogmis met volkszang

Zwd. Fien Knarren-Willems; Louis Muermans;

Dinsdag 31 december OUDJAARSVOND 19.00u met gregoriaans koor Dankdienst voor alle parochies Ouders Hellenbrand-Godschalk.

Woensdag 1 januari 2020 Géén H. Mis in deze kerk, wel 11.00u in St. Augustinuskerk en 11.00u in OLAB-kerk.

Vrijdag 3 januari 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 5 januari DRIEKONINGEN 9.30u Hoogmis met gregoriaans koor

Jrd. Ger Dohmen; jrd. echtpaar Suylen-Heunen en overl. fam.; jrd. ouders Waelpoel- Janssen; Harrie en Mia Puts-Gelissen.

Aansluitend aan de Hoogmis Nieuwjaarsreceptie in het Parochiehuis.

Woensdag 8 januari 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen.

Vrijdag 10 januari 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 12 januari 9.30u Hoogmis Cor Vroemen en als dank voor een 90^e jarige; Rul Vroemen en Marij Vroemen-Eussen; Zef Vroemen en zonen.

Woensdag 15 januari 9.00u H. Mis

Vrijdag 17 januari 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 19 januari 9.30u Hoogmis 1^e jrd. Thei Rijs; echtpaar Mommers -Zelis.

Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het Parochiehuis.

Woensdag 22 januari 9.00u H. Mis

Vrijdag 24 januari 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 26 januari 9.30u Hoogmis Carnavalsmis m.m.v. De Uule Jrd.

Henriëtte Hoofs-Willems; Harrie Hennen; Riet Drissen-Raven; Lucie Driessen.

Woensdag 29 januari 9.00u H. Mis

Vrijdag 31 januari 18.30u Rozenkransgebed



Christus Koning Kluis

Zondag 15 december 11.00u H. Mis met Gregoriaans koor Jrd. ouders Blom-Eussen; Jean Claessens. *Collecte voor de diaconie in onze parochies*

Donderdag 19 december 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 22 december 11.00u Jrd. Jan Stevens en Bella Schmitz; jrd. Jan Heutmekers; Ketië Bejas-Latten.

Dinsdag 24 december 22.30u NACHTMIS met Sainte Cécile

Seph Montforts; Nic Dreessen; ouders van Es-Bergholtz en ouders Mengelers Maes; Paula Winkens-Aarts (verj.); Bert de Koning en fam.; Jo Janssen en overl. fam. Vleugels-Houben; Hub en René Giesberts, de zusjes Suus en Juul Schreijen, Maria en Charles Lowet en overl. fam. Giesberts-Janssen.

Ritselcollecte voor de eigen parochie

Donderdag 26 december Tweede Kerstdag 9.00u Géén H. Mis in deze kerk. 9.30u H. Mis in St. Augustinuskerk voor alle parochies en om 10.30u H. Mis in de Bunderhof.

Zondag 29 december 11.00u

1^{ste} jrd. Grada Kicken-van Velzen, tevens voor Mathieu Kicken.

Dinsdag 31 december OUDJAARSVOND 19.00u Dankdienst in HH.

Marcellinus en Petruskerk voor alle parochies

Woensdag 1 januari 2020 NIEUWJAAR 11.00u H. Mis in St. Augustinuskerk en 11.00u in OLAB-kerk

Donderdag 2 januari 9.00u

Géén H. Mis in deze kerk, wel in de Pastoor van Arskerk

Zondag 5 januari DRIEKONINGEN 11.00u H. Mis Jrd. Diny Muijsers-Debije.

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie.

12.30u Glanerbrook Fietszegening

Donderdag 9 januari 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 12 januari 11.00u H. Mis

Donderdag 16 januari 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 19 januari 11.00u H. Mis met gregoriaans koor Carnavalsmis m.m.v. De Sjoutvotte

Alle overl. van De Sjoutvotte.

Donderdag 23 januari 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 26 januari 11.00u H. Mis

Donderdag 30 januari 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.



**H. Pastoor van Ars
Lienaertsstraat**

WZC Bunderhof elke dinsdag 15.30u H. Mis of Viering

Zaterdag 14 december 17.30u H. Mis met Ceciliakoор Huub Pittie

Collecte voor de diaconie in onze parochies

Dinsdag 17 december 19.00u Advent Viering

Zaterdag 21 december 17.30u H. Mis

Woensdag 25 december EERSTE KERSTDAG 11.00u H. Mis *Ritselcollecte voor de eigen parochie*

Donderdag 26 december Tweede Kerstdag 9.30 uur H. Mis in St. Augustinuskerk voor alle parochies en om 10.30u H. Mis in Bunderhof.
Zaterdag 28 december 17.30u H. Mis
Dinsdag 31 december OUDJAARSAVOND 19.00u Dankdienst in HH. Marcellinus en Petruskerk voor alle parochies
Woensdag 1 januari 2020 NIEUWJAAR 11.00u H. Mis in St. Augustinuskerk en 11.00u in OLAB-kerk
Donderdag 2 januari 9.00u H. Mis Guus en Pierre Tans
Vrijdag 3 januari 18.30u Taizéviering
Zaterdag 4 januari DRIEKONINGEN 17.30u H. Mis *Aansluitend Nieuwjaarsreceptie.*
Zaterdag 11 januari 17.30u H. Mis Huub Pittie
Zaterdag 18 januari 17.30u H. Mis
Zaterdag 25 januari 17.30u H. Mis

Elke zaterdagavond na afloop van de H. Mis kunt u bij een kopje koffie uw medeparochianen ontmoeten.

Opgeven misintenties en aanleveren kopij

Misintenties voor in het volgende parochieblad, periode 1 februari tot en met 27 maart, kunt u tot en met 17 januari a.s. opgeven bij uw parochiehuis. Misintenties voor een doordeweekse H. Mis kosten € 12,50 misintenties voor een H. Mis in het weekend kosten € 27,50. Voor de overige stipendia verwijzen wij naar de website van de parochies www.rkparochiesgeleen.nl Heeft u kopij of wilt u reageren op artikelen geef dat dan vóór 17 januari door via uw parochiehuis of parochiekantoorgeleen@gmail.com

Let op: Het Parochiekantoor aan de Bloemenmarkt en de Parochiehuizen zijn gesloten van 25 december 2019 tot en met 3 januari 2020.

Nieuws van de KBO Geleen-Zuid & de Kluis

Bij deze nodigen wij u uit voor onze Nieuwjaars borrel op dinsdag 7 januari 2020 vanaf 13.30 uur. U kunt dan samen met ons klinken op het Nieuwe jaar in het gebouw van de Scouting, Lijsterstraat 16. De kosten zijn: € 2,50 voor leden en € 3,00 voor niet leden. Het geheel wordt omlijst door een geweldige muziekmiddag. Voor een aanvulling in het bestuur zoeken we nog een secretaris. Is dat een uitdaging voor u. Meldt u dan aan bij een van de onderstaande personen. Voor informatie kunt u terecht bij Miep Rutten 046 - 47 51 368 of Léon Lemmens 06 - 41 72 83 73 kbo.dekluis@gmail.com

Namens het bestuur van de KBO Geleen-Zuid & de Kluis wensen wij u Prettige Feestdagen!

Pastoraal team

Pastoor H. Quaedvlieg

Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
parochiekantoorgeleen@gmail.com

Kapelaan C. Martinez

Prins de Lignestraat 31 6161 CX
046-474 62 66
Carlosivan0221@gmail.com

Diaken J. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO
046-437 81 13
jsietzema1950@gmail.com

Catecheet zuster Mary Amata

Geldersestraat 39 6136 AS Sittard
Klooster: 046 426 6874

Parochies

Opgeven van misintenties bij uw parochiehuis (PH). Vragen over uw parochie? Neem contact op met de parochiële kerngroep (PKG).

St. Augustinusparochie

PH Prins de Lignestraat 31 6161CX
Open donderdag 10.00 tot 11.30 u 046-4746266

N L14INGB0001055031
NL20RABO0130503592
Kerkhof NL 84 RABO 0170 5116 42

Contactpersoon PKG:

Ans Poeth 046-474 43 38
bertenans@kpnmail.nl

Parochie HH Marcellinus & Petrus

PH Leursstraat 3 6166 CL
Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.
06-57 78 79 56

parochiesecretariaatoudgeleen@gmail.com
NL27RABO0116000511
NL21INGB0001033274
Kerkhof NL50RABO0300866771

Contactpersoon PKG:

Marlies Selker 06-23818869

Parochie OLAB

PH Bloemenmarkt 13 6163 CE
Open dinsdag 13.30 tot 15.30 u.
046-474 34 20

NL42INGB0001038522
NL94RABO0130501581

Contactpersoon PKG:

John Buskens 046-474 11 71
johbus@planet.nl

Parochie Christus Koning/PvA

PH Kluis 21 6165 EL

(ingang sacristie)

Open maandag 10.00 tot 12.00 u. 06-82
98 06 00 c.koningkluis@gmail.com
NL35 RABO 0116 0012 40 (CK)
NL49 RABO 0116 0005 03 (PvA)

Contactpersoon PKG:

Ben Ketelslegers 046-4746904
bketelslegers@kpnplanet.nl

Ziekencommunie/bezoek

Thuis de ziekencommunie ontvangen (1^e vrijdag vd maand)? Geef het door aan parochiekantoor.

Parochianen bezoeken parochianen

Thuis bezoek ontvangen van een mede-parochiaan voor een praatje of een goed gesprek? Neem contact op met diaken Jan Sietzema.

Priesterwachtdienst

In noodgevallen: Klooster Sancta Maria
Molenstraat 44 046-4789500

Parochiekantoor/kerkbestuur

Bloemenmarkt 13 6163 CE
parochiekantoorgeleen@gmail.com
Parochiekantoor is bereikbaar ma t/m
vrij van 9.00 tot 12.00 u. 046-4743420.

Parochieblad (gratis) ontvangen?

Geef naam en adres door aan het parochiekantoor en ontvang het blad in de brievenbus en/of per mail.

