



Jaargang 5 **Parochieblad** nummer 6

Redactieadres: Bloemenmarkt 13 6163 CE Geleen parochiekantoorgeleen@gmail.com

19 oktober 2019 t/m 13 december 2019

'Hoe ziet onze toekomst er uit?'

Zorg voor de gebouwen en de stenen is één. Daar zijn we druk mee op het moment. Zorg voor de gemeenschap is echter een heel ander verhaal. En zeker als we onszelf de vraag stellen wat de taak en missie van de parochiegemeenschap zal zijn over een paar jaar. Toch hebben we die vraag aan een twintigtal parochianen voorgelegd. Schrijf daar eens over! Het zou een perfecte voorbereiding moeten worden op de ontmoeting met de bisschop. Een beetje tot ieders verbazing kwamen er prachtige toekomstvisioenen uit. Op heel verschillende manieren was het verlangen merkbaar naar een betekenisvolle gemeenschap, een kerk met een missie en een teken voor deze stad. In dit parochieblad vindt u een van de twintig brieven die zo geschreven zijn. Maar dan blijft de vraag: hoe realiseer je nog toekomstbeeld????

In ons pastoraal beleidsplan zijn zeker een aantal toekomstdoelen op de kaart gezet, maar tegelijkertijd is daar het besef dat realisatie niet eenvoudig is. Zo staat er bijvoorbeeld in: "We willen onze geloofsgemeenschap vernieuwen en als kerk beter aansluiten bij de huidige tijd van individualisering. We gaan gericht op zoek naar een methodiek om deze vernieuwing vorm te geven." Daarom gaan wij als pastoraal team nu een aantal keren naar Utrecht voor informatie- en toerustingsmiddagen over zo'n methode van parochievernieuwing. Samen met pastorale teams uit andere delen van het land proberen we de kansen te ontdekken die zo'n methode biedt.

Na twee bijeenkomsten vallen mij een paar dingen op.

Allereerst: de tijd is rijp! Landelijk is er veel belangstelling voor parochievernieuwing. Je proeft dat niemand gelaten naar de uitgang wil hobbelen! Als we iets willen, dan moet het nu, en dan moeten we er ook voor gaan. Bijeenkomsten over dit onderwerp lopen snel vol en de boeken hierover vinden gretig aftrek.

Maar... ik heb of proef ook een zekere reserve. Kan dat lukken in Nederland??

Tja, in Nederland is het allemaal nog erg nieuw. Er is nog geen enkele parochie te vinden die deze weg van vernieuwing is gegaan. In het buitenland is die ervaring er wel en daar zijn methodes al beproefd met soms verbazingwekkende

resultaten. En ook daar werd getwijfeld of het ooit zou lukken. Geloof en vertrouwen zijn dus belangrijk.

Wat me ook opvalt is, dat als ik collega teams beluister en over de prille stapjes in andere Nederlandse parochies hoor, dan is onze startpositie nog niet eens zo slecht. Maar dan moeten we wel pionieren en lef tonen. Maar dat past toch wel bij Geleen? Ooit een stad die met volle overgave de moderne tijden tegemoet ging? Ergens ligt ons dat dus wel...

En tot slot is ook duidelijk dat een pastoraal team dat de methode kent en toepast, niet genoeg is. Parochievernieuwing dat moeten we samen oppakken. We hebben pioniers nodig die dit ook aandurven en er voor willen gaan, anders zal het niet slagen. De vraag is dus: wie heeft er zin en motivatie om mee te doen? Om het eigen geloofsleven te vernieuwen en daarna dat van de parochie? Denk daar maar eens goed over na. We komen er binnenkort op terug.

Nog twee bijeenkomsten wachten ons. Ik ben erg benieuwd. Maar daarna wordt het pas echt spannend. Dan moeten we zelf aan de slag. Wilt u, wil jij bidden voor ons? En vooral voor de parochie? Om wijsheid, moed en geloof... Het verlangen dat wij allemaal hebben naar een betekenisvolle gemeenschap en een parochie met een missie is een geweldig startpunt. Heer, zegen ons en geef ons kracht.

Pastoor Harry Quaedvlieg

Bijzondere activiteiten en vieringen in november en december

Hubertusviering bij Manege 'Ten Eysden' op zondag 3 november

Rond 12.30 uur is de zegening van paarden en huisdieren. In de middaguren zijn er allerlei hippische activiteiten.

Bijzondere Ceciliamis aan de Kluis op zondag 17 november

H. Mis van 11.00 uur in de Christus Koningkerk wordt opgeluisterd door Harmonie St. Cecilia 1866 samen met Geleens Mannenkoor Mignon.

Barbaraviering in Lindenheuvel op zondag 1 december

Begint om 11.00 uur met een H. Mis in de OLAB-kerk aan de Bloemenmarkt. Daarna volgt een kranslegging bij het Barbarabeeld aan de voormalige ingang van Staatsmijn Maurits, gevolgd door een gezellig samenzijn.

Kerstconcerten op zondag 15 december als voorbereiding op Kerstmis

14.00 uur St. Augustinuskerk kerstconcert van Geleens Mannenkoor Mignon
15.00 uur Ontmoetingskerk kerstconcert door Gemengd Koor Zanglust en het Jeugdorkest van Harmonie St. Cecilia 1866.

Familieberichten

Gedoopt

1 september	Vince Evers	OLAB
8 september	Sef Bakx	Christus Koning
15 september	Liam van de Geijn	St. Augustinus
15 september	Giuliano Hoofs	OLAB
22 september	Esmee Houben	OLAB
29 september	Jacky Paterek	OLAB

'Mogen zij naar voorbeeld van hun ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap opgroeien tot goede christenen.'

Uitvaarten vanuit onze parochiegemeenschap

4 september	Jo Devens, 69 jaar	St. Augustinus
8 september	Leentje Offermanns-van Meer, 90 jaar	OLAB
9 september	Truus Bosch- Jacobs, 91 jaar	M&P Oud-Geleen
11 september	Wilma Haex, 88 jaar	M&P Oud-Geleen
13 september	Jessy Stevens, 90 jaar	St. Augustinus
17 september	Bart Van Kan, 92 jaar	Christus Koning
25 september	Jean Ebersson, 94 jaar	M&P Oud-Geleen
8 oktober	Gerda Crombag-Pepels, 89 jaar	St. Augustinus

'Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.'

Huwelijk

24 augustus	Kevin Kusters en Rosaria Domante	Christus Koning
6 september	Steven Vangeel en Nicolle Simons	M&P Oud-Geleen
13 september	Mikel van Liemde en Nathalie Grispen	M&P Oud-Geleen

"Mag God hen bewaren in eenheid van hart en mag de vrede van Christus voor altijd in hen wonen." Van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst!

DE-punten inzamelen voor de Voedselbank

Mw. Mieke Mackowiak wil namens de Voedselbank iedereen bedanken die helpt bij het inzamelen van DE-punten. Onlangs heeft zij 60.000 DE-punten kunnen overdragen, goed voor 60 pakken koffie à 500 gram. Uw Douwe Egberts-punten blijven ook in 2020 van harte welkom in de brievenbus van Leeuwenhoekstraat 46.



Toekomst Parochies

Terugblik gespreksavonden Veel gedeeld met elkaar

Voor de zomer zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het pastoraal beleidsplan. Met Pasen was dat in de kerken beschikbaar voor alle parochianen. En natuurlijk staat het ook op de website. In mei gingen we erover in gesprek in en met de verschillende parochies. Hoewel de gegeven informatie op alle avonden grotendeels hetzelfde was, waren het toch vier verschillende avonden. Op alle avonden waren parochianen uit verschillende parochies aanwezig. In totaal zijn er ruim 200 mensen aanwezig geweest. We zagen een grote betrokkenheid als het gaat om onze kerken en onze geloofsgemeenschap. Om hier daadwerkelijk een verslag van te maken, is ondoenlijk. Daarom geven we van elke avond een korte impressie.



Waar ging het over?

Vertrekpunt was uiteraard het Pastoraal Beleidsplan als leidraad voor de toekomst. Een plan voor onderweg. Een plan om op weg te gaan naar één gezamenlijke RK Geloofsgemeenschap in Geleen. Daarbij horen een aantal kernwaarden: geloofsgemeenschap zijn, gastvrij zijn, naar buiten treden, mensen nabij willen zijn en vanuit deze waarden ook werken aan een nieuwe uitstraling. Een ander belangrijk punt is persoonlijk beleefd geloof. Dat moet de kern worden van onze nieuwe geloofsgemeenschap. Kapelaan Carlos Martinez heeft daar op alle avonden een gloedvol verhaal over gehouden. Natuurlijk ging het ook over de gebouwen. Een moeilijk traject om samen de weg van vijf naar uiteindelijk één centrale kerk te gaan. Om dat zo goed mogelijk te doen en te begeleiden, hebben we de hulp ingeroepen van de Stichting Kerkelijk Waardebeheer. Eén ding mag ook heel duidelijk zijn: zolang er geen zicht is op een nieuwe bestemming gaat een kerk niet dicht. Elke avond werd besloten met een waargebeurd verhaal over vrijwilligerswerk en wat je daarbij wel en niet van mensen mag verwachten. Het verhaal 'De wet van Louis' is ook in dit parochieblad te vinden. Samen met de nodige openstaande vacatures. Dat iedereen zich uitgenodigd mag voelen!

Maandag 20 mei Aantal mensen: 57 Kluis/Zuid Pastoor van Arskerk

Het centrale gespreksonderwerp van deze avond was de diaconie met bijvoorbeeld vragen en opmerkingen over vluchtelingen, andersgelovigen, gastvrijheid, naastenliefde en solidariteit. Veel mensen die vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid deel uitmaken van de geloofsgemeenschap. Voor een deel zijn de diaconale activiteiten ondergebracht in het kerkgebouw.

En wat gebeurt daar dan mee als er op enig moment geen kerkgebouw meer is. Daar moet goed over nagedacht worden. De hoofdvraag van deze avond was hoe we ervoor kunnen zorgen dat we een betekenisvolle gemeenschap zijn en hoe we dat ook in de toekomst kunnen blijven. En dan vooral dichtbij de mensen die onze hulp en steun nodig hebben.

Dinsdag 21 mei Aantal mensen: 97

Oud-Geleen Marcellinus & Petruskerk

De bezorgdheid rondom de toekomst van de oudste kerk van Geleen, cultureel erfgoed en ankerpunt van de gemeenschap was duidelijk merkbaar. Dat was ook te verwachten. Over het algemeen was er wel acceptatie van de keuze voor de Augustinuskerk als hoofdkerk, maar dat mag niet betekenen dat de kerk van Oud-Geleen verloren gaat. Daarmee zou tekort worden gedaan aan de betekenis van dit gebouw, vanuit de historie, maar ook voor de gemeenschap.

Geloofsgemeenschap en dorpsgemeenschap zijn hier nauw met elkaar verbonden. Tijdens deze avond werd ook duidelijk dat sommige mensen weinig vertrouwen hebben in het centrale kerkbestuur. Aan de andere kant was er ook begrip voor de positie van dit kerkbestuur dat zich geplaatst weet voor moeilijke keuzes. Het was een avond met veel vragen en veel emoties. Ook wel frustraties over het teruglopend kerkbezoek en aan wie of wat dat dan ligt. Daarnaast ook vragen over hoe we als de kerk in de wijk aanwezig kunnen blijven. Daar moet beslist een goed plan voor komen.

Woensdag 22 mei Aantal mensen: 22

Lindenheuvel/OLAB pastorie

Op deze avond is er een sfeer van berusting. Het lijkt erop dat de parochianen van Lindenheuvel zich hebben verzoend met het feit dat de kerk hier niet open kan blijven. Dat neemt niet weg dat de mensen wel degelijk met de toekomst bezig zijn. Ze maken zich zorgen over de gemeenschap. Hoe die bij elkaar te houden zonder kerkgebouw. Daarom moet er goed worden nagedacht over hoe we in Lindenheuvel kerk/geloofsgemeenschap kunnen zijn en blijven. Belangrijk voor de nieuw te vormen gezamenlijke geloofsgemeenschap is dat we elkaar goed leren kennen, oog hebben voor elkaar en elkaar ook wat gunnen. We zijn allemaal gelijk. Het ontbijt in Oud-Geleen krijgt alle lof, dat zou misschien ook iets zijn om in Lindenheuvel op te pakken. Belangrijk is in elk geval dat we als kerk naar de mensen toe gaan. Waar een parochiaan is, daar is de kerk.

Maar er zijn ook zorgen over het gebouw en de andere kerkgebouwen die gesloten zullen worden. Wat gaat daarmee gebeuren en hoe lang gaat dat duren? Daar weet nog niemand het antwoord op.

Donderdag 23 mei Aantal mensen: 26

Lutterade Augustinuskerk/KBO gebouw

Deze avond was duidelijk anders dan de andere drie. Niet zo gek, want hier wordt immers geen kerk gesloten. Mede daarom ging het hier meer over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Toch ook hier onzekerheid. Hoe gaan we met elkaar samenwerken? Wie is straks waar verantwoordelijke voor? Hoe gaan we

een nieuwe organisatie en een nieuw team vormen rondom de centrale kerk. Als jouw kerk wordt gesloten, is dat heel moeilijk. Maar als je je kerk moet gaan delen met alle andere parochies dan is dat ook een stevige opdracht. We moeten er samen hard aan werken om van de Augustinuskerk onze kerk, de kerk van ons allemaal te maken. Daar moet een goed plan voor komen. Ook de aanwezigheid in de wijk is hier een belangrijk aandachtspunt. De Augustinusparochie is immers ook een wijk die net als de andere wijken gelijke aandacht en zorg nodig heeft. Ook daar zal hard aan gewerkt moeten worden.

Iedereen hartelijk bedankt voor de aanwezigheid en het delen van gedachten en gevoelens.



**Vrijdag 15 november 19.30 uur
Gezellige avond voor alle
vrijwilligers!**

Vrijdagavond 15 november a.s. worden de vrijwilligers van alle parochies van Geleen eens extra in het zonnetje gezet. Want waar zouden we staan zonder al deze mensen die belangeloos, met veel plezier

en inzet, op alle plekken in de parochies veel werk verzetten. Het wordt een avond met en voor de vrijwilligers, interactief, bijpraten, met een hapje en drankje, muziek, kortom een gezellige avond. Nadere informatie en de persoonlijke uitnodiging ontvangt elke vrijwilliger binnenkort per email of in de brievenbus. Beste vrijwilligers: zet vrijdagavond 15 november a.s. alvast in je agenda!

Graag tot dan!

Werkgroep vrijwilligersavond

**Zaterdag 26 oktober Hanenhof
Galaconcert Harmonie St. Augustinus**



Op zaterdag 26 oktober presenteert Harmonie St. Augustinus zich met hun nieuwe dirigent Marc Doomen met een groots galaconcert in de Hanenhof. Er zijn gastopredens van sopraan Claudia Couwenbergh, accordeonist Carlo Plaum en Don Kiesjot. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur en de Hanenhof om 19.00 uur. Het belooft een sfeervolle, maar ook een heel gezellige avond te worden. Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop bij Sip Jacobs Rijksweg Zuid 1F, Droomlinterie Raadhuisstraat 12, De Reünie en via de mail chrit.tummers@gmail.com. KBO-leden en andere senioren krijgen €2,50 korting. Van harte uitgenodigd!

Kringenwerk Westelijke Mijnstreek biedt bezinning en ontmoeting

Vanaf september is het Kringenwerk gestart met een programma van lezingen, gespreksgroepen en ontmoetingsactiviteiten. Het Kringenwerk is al jaren een samenwerking tussen de katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen. Het doel is om te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan over de zin van leven, de zin van geloven, de zin om met elkaar te zoeken naar solidariteit en spiritualiteit. We leven in een overgangperiode van traditie in de grote geloofsgemeenschap naar een persoonlijke verantwoordelijkheid om liefdevolle aandacht te geven aan elkaar, geïnspireerd door het leven van Jezus van Nazareth en de ontmoetingen in kerkelijke en niet kerkelijke bijeenkomsten.

De belangrijkste bijeenkomsten tot Kerstmis:

15 oktober Johanneskerk te Sittard 19.30 – 21.30 u

Spirituele levensovertuiging kan doorwerken in het menselijk handelen.

Inleider: kapitein Aalt Fikse Leger des Heils te Brunssum

29 oktober Johanneskerk Sittard van 19.30 – 21.30 u

Op zoek naar betekenis bij ouder worden en zijn.

Inleider: Jelle Backhuis geestelijk verzorger Ouderenzorg bij Zuyderland.

14 november Johannes Sittard 19.30 – 21.30 u

Vragen naar de zin en betekenis van het leven en het vinden van antwoorden in spiritualiteit. Met name vrijwilligers in de zorg kunnen hierin steun vinden.

Inleider: Ren Lantman oud-geestelijk verzorger van o.a. Atrium Ziekenhuis en nu betrokken bij mensen in de derde levensfase.

7 november Johanneskerk Sittard 19.30 – 21.30 u

Ben Alexander bespreekt als neurochirurg in zijn boek “na dit leven” zijn reis tijdens een 7 daagse coma. Na een korte inleiding gaan we met elkaar in gesprek vanuit de overtuiging die ieder heeft over leven na dit leven.

Inleider: John Schreurs, theoloog en heeft velen begeleidt in de laatste fase.



Oecumenische Taizé viering in Pastoor Van Ars kerk: elke 1e vrijdag van de maand van 18.30- 17.15 uur van 2 september t/m 1 mei Filmavonden Kringenwerk 2019-2020 in Wijkcentrum Amusant, Wagenaarstraat 160 Geleen; 18-10, 15 -11, 20-12 2019; 17-01, 21-02, 20-03, 17-4, 15-05 2020.

Aanmelden: kringenwerkwm@gmail.com of 046-4432437

Voor het hele programma website:

www.kringenwerk.nl

John Schreurs, lid werkgroep Kringenwerk



Koster Wil Hornesch 'Het mooiste is het contact met de mensen'

Wil Hornesch is koster in de Augustinuskerk. Samen met echtgenote Annelies woont hij nog steeds in het huis waar hij ook is geboren. Ze hebben gezelschap van een kat en hond (Frenske). Het gezin is gezegend met 2 kinderen en 2 kleinkinderen: Stan en Lotte.

Wil is in zijn werkend leven metselaar geweest en inmiddels al zo'n 8 jaar koster van de Augustinuskerk. De taak van een koster is veelzijdig en dat vindt hij leuk. Hij gaat voor dag en dauw naar de kerk om de verwarming aan te zetten, zodat de kerk verwarmd is als de mis begint. Zo'n anderhalf uur voor de mis komt hij dan terug om de voorbereidingen voor de mis te treffen. Het klaar leggen van de juiste kazuifel, zorgen dat er voldoende hosties zijn om geconsecreerd te worden door pastoor of kapelaan. Aan alle details wordt gedacht; het evangelieboek op de juiste pagina open, geluid en licht gecontroleerd en op de bordjes de liedjes die de organist heeft uitgezocht. Na afloop van de mis wordt alles weer keurig opgeruimd en afgesloten.

'Dode' Vleermuis

Ook buiten de diensten om zorgt Wil voor de kerk. Samen met vrijwilligers wordt schoongemaakt en op donderdagmorgen is hij op het kerkhof te vinden waar hij samen met een groep vrijwilligers voor het onderhoud zorgt. Een keer werd hij attent gemaakt op een dode vleermuis in de kerk. "Als natuurliefhebber wilde ik mijn kleinzoon Stan het beestje van dichtbij laten zien en nam het, netjes 'opgebaard', in een doosje mee. Stan vond het heel interessant en zei: 'Opa, die vleermuis leeft!' Bleek dat het diertje door de warmte uit zijn winterslaap was gekomen, daarop hebben we hem in de tuin weer vrijgelaten."

Het mooiste van zijn werk vindt hij het contact met de mensen. Hij vertelt met gepaste trots over de bijzondere taak die hij kreeg toegewezen: bijzondere bedienaar. "Ik mag de communie brengen naar de zieken. Parochianen die niet meer zelf naar de kerk kunnen komen, krijgen zo toch de zegen van God. Zij zijn erg blij met de service en aandacht. Een moment van bezinning en echt contact. Mooie momenten voor hen, maar ook voor mij!" Speciaal is ook zijn rol bij uitvaarten. Dan heeft hij een regeltaak, iedereen inseinen die nodig is bij de uitvaart, zoals de acolieten en het koor, maar hij is zelf ook acoliet. Dat betekent dat hij samen met de andere acolieten nauw betrokken is bij de dienst. Een mooie manier om iemand de laatste eer te bewijzen.

Carnavalsmis

Al die jaren missen voorbereiden en begeleiden roept de vraag op wat hem het meest is bijgebleven. Dat is de carnavalsmis als opening van het carnavalsseizoen. Die heeft een speciaal plekje in het hart van Wil. Al 12 keer werkten de 5 carnavalsverenigingen samen en zijn er speciale voorbereidingen gehouden. "De begeleiding van de carnavalsprinsjes die het misdienaarswerk doen is erg leuk. In al die jaren heb ik het maar één keer heel kort moeten houden. Zes jaar geleden werd mijn kleindochter Lotte op de 11^e van de 11e geboren. Na de mis moest ik er direct vandoor om haar te gaan bewonderen!" Carnaval zit hem in het bloed en is ook de grondlegger van dit gezin. Hij heeft zijn vrouw Annelies namelijk met carnaval leren kennen.

En wat vindt Annelies van haar actieve man? Zij vindt het belangrijk dat je elkaar de ruimte geeft. Dan heb je elkaar ook genoeg te vertellen aan het einde van de dag. Zij weet dat Wil geniet van het werk voor de kerk en gunt het hem (en onze parochie) van harte!

Jonkheid Oud/Geleen Op zoek naar de ster!



Met Kerstmis wordt het licht! We vieren dit prachtige feest door elkaar te ontmoeten. Familie, vrienden en burens komen bij elkaar om terug te blikken op het afgelopen jaar. Ook als (geloofs)gemeenschap van Geleen willen we elkaar graag ontmoeten! Waar kan dat beter dan bij de kerststal en de kerstboom? Op vrijdag 6 december zal Jonkheid St. Isidorus Awt-Gelaen weer een kerst-den planten op de hoek Pieterstraat-Peschstraat. De Jonkheid draagt de (kerk)gemeenschap van Oud-Geleen een warm hart toe en hoopt mensen bewust te maken van de kerstgedachte. De kerst-den staat symbool hiervoor. De kerstgedachte is voor iedereen anders, maar komt neer op proberen onbaatzuchtig te zijn en goed te doen voor de mensen om ons heen.

De kerst-den wordt op zaterdag 21 december aangekleed met een levende kerststal: een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten! De Jonkheid zorgt hierbij ook voor iets warmes en iets lekkers. Hopelijk zoekt ook u de heldere ster en weten we elkaar te vinden bij de levende kerststal.

Bisschop Harrie Smeets op bezoek **Aangenaam kennismaken!**

Van vrijdag 23 augustus t/m zondag 25 augustus bezocht onze nieuwe bisschop Harrie Smeets het dekenaat Sittard. Omdat Geleen sinds 1 juni van dit jaar officieel deel uitmaakt van dit dekenaat, werd er ook tijd vrijgemaakt voor een bezoek aan Geleen. Op vrijdagmorgen viel ons die eer te beurt. Het werd een heel aangename kennismaking.

De pastorie in Lindenheuvel was versierd met de parochiewensen van tientallen parochianen. Dat was direct een feestelijke binnenkomer voor monseigneur Smeets. Daarna baden we samen het Gebed voor de toekomst, zoals dat ook in het pastoraal beleidsplan staat. Vervolgens lieten we in vogelvlucht zien, waar we in onze Geleense parochies mee bezig zijn. Een aansprekend filmpje over het jongerenwerk, een inkijkje in nieuwe diaconale initiatieven, met het tweewekelijks ontbijt in Oud-Geleen en de zomerpelgrimages, het tentje op de Markt op Goede Vrijdag en de Kerkproeverij. Daarna was het tijd voor een uitgebreide koffiepauze om ook informeel kennis te maken.



Brieven uit de toekomst

Intussen kwamen ook de brieven schrijvers aan de bisschop binnen. We hadden 20 parochianen uitgenodigd een brief te schrijven vanuit het jaar 2030 naar 2019. Hoe zou onze geloofsgemeenschap er dan uit zien en wat zou de boodschap en vooral ook de bemoediging kunnen zijn voor de parochianen die nu moeten voorsorteren op de toekomst. Mooie persoonlijke brieven leverde dat op, allemaal heel verschillend. Vanuit die brieven gingen we in gesprek met de bisschop. We

deelden onze zorgen, maar ook onze wensen voor de toekomst. Natuurlijk ging het over gebouwen en dat het moeilijk is om die los te laten, maar het ging toch vooral over aandacht voor elkaar en hoe we die in onze geloofsgemeenschap bij elkaar kunnen brengen. Rick Keulers las zijn brief voor, waarin hij mensen uitnodigt voor een bedevaart naar het jaar 2030. Hij spreekt er o.a. zijn hoop voor 2030 in uit:

“Ik hoop dat in 2030 een betekenisvolle catechese, gericht op het vormgeven van een persoonlijk geloofsleven, haar vruchten af mag werpen. Wanneer we immers persoonlijk kunnen getuigen van wat Jezus in ons leven van alledag betekent, houden we onze geloofsgemeenschap vitaal! Hij leeft, ook in 2030!”

Rick bood de bisschop een boekje aan met daarin alle 20 brieven.

Inmiddels was het bijna 12 uur en tijd voor de bisschop om te vertrekken naar Sittard voor een warme maaltijd bij Inloophuis biezefke.

Ter afsluiting zongen we samen het Katharina Kasper lied, als eerbetoon aan deze nieuwe, toch ook deels Geleense, Heilige.

Ter inspiratie voor de toekomst publiceren we de brief van Paul Offermans, o.a. actief binnen de Vincentiusvereniging Geleen, in dit parochieblad. In deze brief veel aanknopingspunten om direct ter hand te nemen! Alle brieverschrijvers nogmaals hartelijk dank voor de mooie en inspirerende brieven voor onze bisschop.

Beste broeders en zusters, liefdevolle christen mensen,

Jullie leven in een tijd met veel onzekerheid, met verwardheid, met teruglopende parochiegemeenschappen. Een tijd van gemakzucht met relatief grote “welvaart” met een goede gezondheidszorg. De omgang met de vooruitschrijdende moderne media lijkt elkaar te vervreemden. Wij worden regelmatig op de proef gesteld om met de dagelijkse waan mee te gaan en vergeten daarbij soms de moed om op een christelijke wijze tegendraads te zijn....



Daarbij kunnen we ons de vraag stellen:

Hoe kunnen wij op een aanstekelijke wijze tegendraads zijn?

Door te laten zien dat Christus ons inspireert. God de Vader met Christus Jezus hebben de liefde getoond voor de wereld met al haar verschillende mensen. Jullie parochianen zijn de ambassadeurs om de christelijke liefde te verspreiden, de een is goed in woorden, de ander met daden, de ander met luisteren etc. . Iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten, ben er trots op.

Schaam je niet om je christen zijn te uiten, alleen om dit voor jezelf te houden, maar bidt en dank God ook buitenshuis zichtbaar vóór en na het eten. Laat zien

ook in het herkennen van je zwakheden dat je een christen mens bent én dat de echte liefde hét instrument is om je eigen multimedia te zijn. Blijf geloven en hopen, volhard in gebed.

Maak ook met de pastoor, de kapelaan of iemand die door het kerkbestuur hiervoor is aangewezen een afspraak om ideeën voor te leggen om je medemens te gunnen het geloof in haar volheid tot zich te nemen. Weet ook dat wetenschap en geloof niet met elkaar hoeven te botsen maar elkaar kunnen versterken.

Wat zouden jullie kunnen doen om de geloofsgemeenschap levendig te houden: Regelmatig in de wijken een bijeenkomst te houden om de bijbelse inhoud te vertalen naar het hedendaagse. Doel is hierbij om de gemeenschapszin te bevorderen, de bijbelkennis te vergroten en om een lage drempel te creëren voor potentiële nieuwe parochianen. Tevens geldt voor jullie dat ook blijven prikkelen en dat jullie blijven groeien in geloof.

De bijeenkomsten gelden ook voor ouders van jonge gezinnen, misschien hiervoor eens een aparte bijeenkomst, bijvoorbeeld eenmaal in de 3 maanden. Ook problemen met opvoeding kunnen openlijk worden besproken evenals de succesverhalen maar dat alles ook in christelijk perspectief. Uiteraard zijn voor het leiden van de groepen geschikte leken nodig ter ondersteuning van de pastoor en kapelaan.

Lees iedere 3 maanden Korintiërs 1-13.

De kerk blijft een levendige geloofsgemeenschap, niet alleen de pastoor en of de kapelaan hebben hun verantwoordelijk hiervoor maar zeker ook ieder van jullie. Moge Gods zegen over jullie worden gegeven om deze moeilijke maar eigenlijk ook gemakkelijke taak ieder op zijn of haar wijze te volbrengen.

Paul Offermans

Advent Vieringen in Pastoor van Arskerk

Elk jaar weer zal voor velen van ons Kerstmis een bijzonder moment zijn in het jaar. *Wat vieren wij? Waarbij staan we stil?*

Hoe bijzonder is Kerstmis? Ook anno 2019 mogen we

stilstaan bij deze vragen. Daarom houden we een drietal Advent Vieringen in de Pastoor van Ars kerk op de dinsdagen 3, 10 en 17 december a.s. om 19.00 uur.

De rode draad tijdens deze drie vieringen hebben we de volgende titel meegegeven: **Uw voorbode!** Graag willen wij u uitnodigen voor deze Advent Vieringen, die zullen worden opgeluisterd door diverse koren en zal er ook samen gezongen worden.



De Liturgiegroep

Vrijwilliger zijn in onze parochies Alles wat je doet is goed!

In Geleen zijn we met vreugde en vertrouwen onderweg met Christus naar één RK Geloofsgemeenschap. Niet zomaar een verzameling van mensen, maar echt een gemeenschap die samen met elkaar het geloof in Jezus Christus wil delen en uitdragen. Dat hebben we ook zo beschreven in ons Pastoraal Beleidsplan. Voor ieder is een actieve rol weggelegd, ieder naar eigen kunnen. Dat is de 'Wet van Louis'. Dit is het waargebeurde verhaal achter deze 'wet'.

Er was eens....

Een actieve vrijwilliger die zich graag wilde inzetten en van betekenis wilde zijn voor een ander, met name ook voor de kwetsbaren. De vrijwilliger vond een organisatie die aansloot bij die idealen. Daar was veel werk aan de winkel, dus ging de vrijwilliger voortvarend aan de slag. Dat was mooi, maar toch ook niet makkelijk met een gezin, een baan, een familie etc. De gemotiveerde vrijwilliger liep vast en zag er geen gat meer in. Dus met lood in de schoenen naar de voorzitter om te zeggen dat het niet langer ging en dat stoppen de enige optie was. Wat zou die voorzitter teleurgesteld zijn, dacht de vrijwilliger. Maar dat was niet zo. Er werd welwillend geluisterd en toen het hele verhaal verteld was, nam Louis, de echtgenoot van de voorzitter, het woord. Hij zei: "lieve vrijwilliger, je hebt het helemaal verkeerd begrepen. Het gaat er namelijk helemaal niet om wat je niet doet, het gaat er om wat je wel doet en alles wat je doet is goed. Je bent gewoon altijd welkom in onze organisatie, ook als je naar jouw gevoel te weinig doet. Want te weinig bestaat niet." De vrijwilliger was totaal verrast en ging ontroerd naar huis.

In onze geloofsgemeenschap omarmen wij deze 'Wet van Louis'.

De een schenkt een kopje koffie in, een ander brengt parochieblaadjes rond, dat kunnen er 100 zijn, maar ook 10. Je kunt lector zijn, acoliet, collectant of (hulp)koster. Een luisterend oor bieden aan een medeparochiaan, lid zijn van een werkgroep of een wijkteam. Misdienaar zijn, meedenken over vernieuwing of over het parochieblad. Helpen met de website, of met facebook, of de kerk mee poetsen. En nog veel meer! Doe ook mee, kijk wat je kunt, wat je graag wilt doen en onthoud: alles wat je doet is goed!

Volop mogelijkheden om mee te doen!

Momenteel zijn er binnen onze geloofsgemeenschap een aantal vacatures:

Secretaris Kerkbestuur

Deze vrouw of man is de spil van het kerkbestuur. Het is beslist geen administratieve functie maar een stevige beleidsmatige rol met veel uitdaging en mogelijkheden. Er is veel ruimte voor eigen invulling. We zijn een organisatie in verandering en dat betekent dat er ruimte is voor vernieuwing. Echt iets om serieus over na te denken. Het kost wel de nodige tijd, dat mag ook duidelijk zijn,

maar zal beslist ook veel voldoening geven. Interesse? Praat er eens vrijblijvend over met pastoor Quaedvlieg en/of een aantal mensen van het Kerkbestuur.
pastoorquaedvlieg@kpnmail.nl

Kerkmeester Liturgie

Binnen het kerkbestuur is ook de functie van kerkmeester liturgie vacant. Van deze man of vrouw wordt verwacht om met name **achter de schermen** mee te werken aan en mee te denken over een betekenisvolle invulling van de liturgie. Een rol waarin je echt van betekenis bent voor de gemeenschap en waarbij ook het nodige moet worden georganiseerd. Echt een boeiende uitdaging. Misschien een rol die bij jou past? Neem dan contact op met pastoor Quaedvlieg of kapelaan Martinez. Dat kan via het parochiekantoor 4743420 of via de mail pastoorquaedvlieg@kpnmail.nl of carlosivan0221@gmail.com

(Kerkelijke) Kunstkenner

Als kerken een andere bestemming krijgen, moeten en willen we heel zorgvuldig omgaan met alle kunstschaten die in onze kerken aanwezig zijn. Daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. We zijn op zoek naar iemand die mee wil denken over mogelijke bestemmingen van kunst. Kennis van kerkelijke kunst is daarbij echt een voorwaarde. Een boeiende rol binnen een kerk in verandering. Wil je daarin meedenken? Neem dan contact op met kerkmeester gebouwen en beheer Willem Janssen info@wija-architectuur.nl

Lid Parochiële Kerngroep Lindenheuvel

In Lindenheuvel zijn we op zoek naar versterking van de parochiële kerngroep. Deze groep zorgt voor de dagelijkse gang van zaken in en om de kerk en de parochie in Lindenheuvel. Er wordt een keer of vijf per jaar vergaderd en daarnaast zijn er de nodige uitvoerende taken. Een dankbare functie dichtbij de mensen in de wijk. Ook meedenken over de toekomstige rol van de kerk in de wijk is hierbij een aandachtspunt. Iets voor jou? Neem dan contact op met coördinator John Buskens buske118@gmail.com

Gastvrouw, gastheer parochiecatechese

Voor de ontvangst van ouders en kinderen bij de parochiecatechese zoeken wij nog enkele gastvrouwen, gastheren. Eén keer per twee weken op maandag- of dinsdagmiddag van half 4 tot 5 u ontvang je hen in het parochiehuis aan de Leursstraat 3 in Oud Geleen. Van half 4 tot 4 uur is inloop met iets te drinken voor de kinderen. Van 4 tot 5 uur krijgen de kinderen catechese in de bovenzaal, enkele ouders wachten dan beneden en drinken daar samen koffie of thee. Interesse? Bel of mail met Lien Hoofs 06 223 13 499 pmahoofs@hetnet.nl

Weet u of weet jij misschien iemand voor een van deze functies?

Geef dat dan gerust door. Dat kan via het parochiekantoor 4743420 of via de mail pastoorquaedvlieg@kpnmail.nl of carlosivan0221@gmail.com

Wees welkom, wees actief op jouw manier en voel je thuis in onze RK Geloofsgemeenschap Geleen!

Allerzielenlof

In onze parochiekerken wordt op zondag 3 november tijdens het Allerzielenlof speciaal stilgestaan bij onze overledenen van het afgelopen jaar.

St. Augustinus 14.00 uur

Pierre Smeets, 91 jaar; Elly van Oppen, 89 jaar; Piet Heijnen, 74 jaar; Frank Reneerkens, 21 jaar; Rosalien Huntjens, 59 jaar; Tilla Ubachs-Moors, 96 jaar; Clémaos Kitzen-Dohmen, 96 jaar; Miep Schoenmaeckers-Offermans, 93 jaar; Wil Jacobs, 92 jaar; Jo Lemmens, 89 jaar; Jo Devens, 69 jaar; Jessy Stevens, 90 jaar; Gerda Crombag-Pepels, 89 jaar.

OLAB 15.00 uur

Irma Dekker-Ostwald, 76 jaar; Annie Bekker, 74 jaar; May Greven-Storcken, 94 jaar; Lambert Krause, 87 jaar; Mientje Eggengoor-van de Kolk, 87 jaar; Huub Spee, 73 jaar; May Schmitz-Römers, 98 jaar; Alice Aerts-Seegers, 82 jaar; Marie Scholte-Hartsink, 95 jaar; Wil Soons, 88 jaar; Mien Scheijen, 89 jaar; Leentje Offermanns-van Meer, 90 jaar.



HH. Marcellinus en Petrus 15.00 uur

Truus Rijnders-Willems, 85 jaar; Ger Dohmen, 86 jaar; Marie Mober-Proosten, 99 jaar; Thei Rijs, 82 jaar; Bert Wijler, 90 jaar; Lenie van der Burgt-van Boxtel, 94 jaar; Lei Moreau, 82 jaar; Maria Heunen-Bemelmans, 96 jaar; Jeanne Janssen-Schrijnemakers, 99 jaar; Marcel Houben, 83 jaar; Hans Adams, 71 jaar; Hein van Oppen, 78 jaar; Wop de Ree, 94 jaar; Mien Jansen-van Es, 82 jaar; Harrie Heunen, 69 jaar; Truus Janssen-Kortooms, 87 jaar; Wil Daemen, 79 jaar; Tilla Dieters-Arets, 93 jaar; Riet Drissen-Raven, 87 jaar; Corrie Wauben-Den Dekker, 75 jaar; Hein Keijbets, 85 jaar; Frans Engelen, 66 jaar; Jessie Keijbets-Bosman, 78 jaar; Louis Muermans, 86 jaar; Bert Geurts, 65 jaar; Truus Bosch-Jacobs, 91 jaar; Wilma Haex-Kusters, 88 jaar; Jean Ebersson, 94 jaar.

Christus Koning/Pastoor van Ars (gezamenlijk in Christus Koningkerk) 15.00 uur

Harry Pilon, 84 jaar; Hay Huveneers, 73 jaar; Mia Szafranski- In 't Ven, 97 jaar; Jan Heutmekers, 75 jaar; Paula Corten-van de Ven, 86 jaar; Jan Verbeet, 87 jaar; Piet Heijkens, 84 jaar; Huub Pittie, 87 jaar; Ellie Bosch-Cruts, 77 jaar; Marieke Cabo-Pasmans, 96 jaar; Betty Dahmen-Siang, 86 jaar; Jean Claessens, 84 jaar; Pit Vroemen, 94 jaar; Frans Krabben, 89 jaar; Hillie Machils-Dusseljee, 87 jaar; Bart van Kan, 92 jaar.

Te zijn, bij wie er niet meer zijn,
heel diep in je gedachten,
en niet met woorden lang en luid,
kan af en toe een stille pijn
verzachten,
er gaat een wonderlijke rust van uit.
Toon Hermans



Als de dood nadert...

Parochie en priesters willen graag nabij zijn

Als we op weg gaan naar Allerzielen, denken we aan onze dierbaren die zijn overleden en praten daar ook vaak over met elkaar. Vaak ook over hoe iemand is overleden en hoe het afscheid is verlopen. Een boeiend en belangrijk onderwerp.

Ook voor onze geloofsgemeenschap. Wij willen elkaar immers graag nabij zijn als het einde nadert. Dat geldt beslist ook voor onze priesters. Het komt echter nogal eens voor dat een priester pas in een heel laat stadium wordt gebeld om nog 'even' een ziekenzalving te komen doen. Dat is eigenlijk heel erg jammer. Voor een priester is het dan vaak niet mogelijk om in alle rust dit belangrijke sacrament toe te dienen, laat staan hierover nog in gesprek te gaan met de stervende en de naasten.

Probeer daarom als het even kan om tijdig een priester in te schakelen in het proces van de laatste levensfase. Een van de belangrijkste taken van de priesters is juist om zowel stervenden als diens naasten bij te staan. Pastoor Quaedvlieg en kapelaan Martinez maken er graag tijd voor vrij. Door gesprekken, ontmoetingen, eventueel ziekenzalving kunnen zij een stuk begeleiding bieden bij dit bijzondere moment in het leven van een mens. Laatste levensfase en dood zijn immers niet alleen een medisch verhaal, maar bij uitstek ook spiritueel. Ziekenzalving kan dan enorm troostend zijn, maar ook een simpel gesprek, een gebed of ziekencommunie. Mensen voelen zich daardoor vaak gesterkt.

Samen in gesprek

Vanuit de kerk gezien is de laatste levensfase essentieel. Voor een christen markeert deze fase de overgang naar de eeuwigheid. Een fase waarin je je helemaal overgeeft aan God en je leven aan Hem toevertrouwt. Het geeft betekenis aan het leven, aan het geloof, maar misschien is er soms ook twijfel of moet er nog iets uitgesproken worden. Daarover gaan pastoor en kapelaan graag in gesprek. Belangrijk daarbij is dat ieder kan zeggen wat hem of haar bezig houdt. Het kan ook dat het onderwerp euthanasie ter sprake komt. Ook al is dat een gevoelig onderwerp in de kerk en zal het standpunt ongeveer wel bekend zijn, is het toch goed om daarover te spreken. Er zal zeker naar worden geluisterd. Het is ook goed om te weten dat er vanuit de kerk geen enkel bezwaar is tegen palliatieve sedatie, het proces van pijnbestrijding om onnodig lijden te voorkomen.

Ziekenhuis

Als iemand in het ziekenhuis ligt en de verwachting is dat naar huis gaan er niet meer in zit, schakel dan ook tijdig pastoor of kapelaan in als een ziekenzalving gewenst is. Alleen priesters mogen dit sacrament toedienen. Onze priesters zijn altijd bereid om hiervoor naar het ziekenhuis te komen. Ze zijn echter niet 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar. Neem daarom tijdig contact op.

Uitvaart

Een uitvaart is altijd maatwerk. Ook de kerk biedt daartoe verschillende mogelijkheden. Maar... de kerk is een gebedshuis en geen 'zaal'. Dat is een belangrijk verschil. Maar ook in de kerk zijn keuzes mogelijk. Uiteraard een klassieke Requiemmis, maar ook een gebedsdienst. Beide kunnen ook in een kleinere ruimte als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld bij een afscheid in besloten kring. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden als het om de muziek gaat. Er is echter wel een voorkeur voor echte muziek. Zang is immers een belangrijk onderdeel van de liturgie. Binnen onze parochies kan de Gregoriaanse Schola de uitvaart verzorgen. Ook kan men binnenkort een beroep doen op een begrafenischorus dat een Nederlandstalig repertoire kan zingen. Er wordt momenteel gewerkt aan de oprichting daarvan. Desgewenst kan een priester ook een eenvoudige dienst verzorgen in het crematorium. Ook rondom de uitvaart is het prettig als er tijdig wordt gesproken over de wensen en gedachten die er zijn rondom het laatste afscheid. Dan is er tijd om na te denken en er in een ontspannen sfeer over te praten.

In de laatste levensfase en rondom overlijden en uitvaart wil de kerk graag nabij en van betekenis zijn. Het is een periode waarin samen gesproken en nagedacht kan worden over het naderend afscheid. Een gesprek daarover is vrijblijvend, het verplicht tot niets. Het is vooral een manier om van gedachten te wisselen en te kijken hoe de kerk van betekenis kan zijn. Maak er gerust gebruik van. Meer weten? Bel voor een afspraak met het parochiekantoor 4743420

Zingen in een uitvaartdienst

Wanneer is het kerkkoor op zijn best? Wanneer zet iedereen zijn of haar beste beentje voor? Het klinkt niet (kerk)zangers misschien vreemd in de oren, maar dat is niet bij de kerkelijke hoogfeesten van Pasen en Kerstmis, maar juist bij het afscheid van een dierbare medeparochiaan. Dan doen koorleden extra hun best om met hun liederen troost en steun te bieden aan de nabestaanden.

Wie regelmatig in de kerk komt, zal het repertoire van onze koren wel kennen. Wat is er mooier als bij een uitvaart het 'Ave Maria' klinkt waar pap of mam zo vaak naar heeft geluisterd en troost bij vond. En wat te denken van de eeuwenoude Gregoriaanse gezangen die horen bij de rituelen rond het afscheid, die kunnen je zo raken en troost bieden. Een uitvaartdienst heeft een aparte sfeer. Naast de kerkklokken die nog een laatste maal luiden voor de overledene, het licht dat door glas-in-loodramen schijnt, de geur van wierook en kaarsen, de woorden van de priester en vaak ook de naasten, is ook de muziek een essentieel onderdeel van die dierbare laatste herinnering aan het leven van de overledene.

Jeannet Janssen (al meer dan 35 jaar kerkkoorlid)

Begrafeniskoor zoekt zangers en zangeressen

Om de mogelijkheden rondom de muzikale invulling van een uitvaart te verbreden, wordt er op dit moment gewerkt aan de oprichting van een speciaal begrafeniskoor met een grotendeels Nederlandstalig repertoire. Voor dit koor zijn we op zoek naar zangers en zangeressen die het de moeite waard vinden om op een mooie muzikale manier bij te dragen aan een waardevol afscheid. Bij de start zal een aantal keren worden gerepeteerd om een repertoire op te bouwen. Daarna alleen als het nodig is. Hoe vaak het koor wordt ingeschakeld, is moeilijk te zeggen. We schatten in ongeveer 2 tot 3 keer per maand. Als er genoeg koorzangers zijn, is het ook niet erg als iemand een keer niet kan meezingen. Belangstelling? Neem contact op met Wilma Bos wilma@intellimouse.nl of met het parochiekantoor 4743420 parochiekantoorgeleen@gmail.com





**St. Augustinus Lutterade
Prins de Lignestraat**

WZC Olympiastaete elke dinsdag 15.30u H. Mis of Viering

Zondag 20 oktober 9.30u Hoogmis met Ceciliakoor

T.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes. *Collecte Missiezondag*

Maandag 21 oktober 9.00u H. Mis

Overledenen van fam. Weijenberg en fam. Görtzen.

Woensdag 23 oktober 19.00u H. Mis

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucy Diedereren; Maria Hennekens.

Vrijdag 25 oktober 9.00u H. Mis Uit dankbaarheid.

Zondag 27 oktober 9.30u Hoogmis met Volkszang Zwd. Jessy Stevens.

Maandag 28 oktober 9.00u H. Mis

Woensdag 30 oktober 19.00u H. Mis

Vrijdag 1 november ALLERHEILIGEN 19.00u H. Mis voor alle parochies.

Zondag 3 november 9.30u Hoogmis met Volkszang Jrd. Maria Hennekens; jrd.

Hubert en Hubertina Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren; Trees Baggen; fam. van Halbeek-in 't Panhuis; Zef en Paula Simon-van de Weijer; Stan Hazen.

Ritselcollecte voor onze parochie.

Na de H. Mis kunt U koffiedrinken in de pastorie, Prins de Lignestraat 31.

14.00u Allerzielenlof met gebedsviering en aansluitend zegening van de graven op het parochiekerkhof.

Maandag 4 november 9.00u H. Mis

Woensdag 6 november 19.00u H. Mis T.e.v. H. Bernadette.

Vrijdag 8 november 9.00u H. Mis

Zondag 10 november 9.30u Hoogmis met Gregoriaans koor

Jan Stelten; Frank Reneerkens.

Maandag 11 november 9.00u Geen H. Mis

19.00u H. Mis Met medewerking van de Flaarisse i.v.m. de opening van het Carnavalsseizoen. Ouders Kusters-Schreurs en zoon Huub.

Woensdag 13 november 19.00u H. Mis Uit dankbaarheid.

Vrijdag 15 november 9.00u H. Mis T.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes.

Zondag 17 november 9.30u Hoogmis met Ceciliakoor Jrd. Dominique de Groot; jrd. echtp. Kleefman-Keulers; Piet Heijnen; Wim Kehrens;

t.e.v. St Cornelius. *Nationale Jongerencollecte*

Maandag 18 november 9.00u H. Mis Ouders Baggen-Delahaye, Trees Baggen.

Woensdag 20 november 19.00u H. Mis

Vrijdag 22 november 9.00u H. Mis

Zondag 24 november 9.30u Hoogmis met Volkszang Jrd. Eduard en Nellie Knops-Jongen; jrd. Fons Lardinois; Wil Jacobs (par.).

Maandag 25 november 9.00u H. Mis

Woensdag 27 november 19.00u H. Mis

ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren. Huub van Dijck (uit dankbaarheid 25 jaar diaken); *Na de H. Mis kunt U diaken van Dijck feliciteren.*

Vrijdag 29 november 9.00u H. Mis

Zondag 1 december 9.30u Hoogmis met Volkszang

Trees Baggen; Clemaos Kitzen-Dohmen.

Na de H. Mis kunt U koffiedrinken in de pastorie, Prins de Lignestraat 31.

Maandag 2 december 9.00u H. Mis T.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes.

Woensdag 4 december 19.00u H. Mis T.e.v. H. Barbara.

Vrijdag 6 december 9.00u H. Mis T.e.v. H. Hart van Jezus.

Zondag 8 december 9.30u Hoogmis met Gregoriaans koor

Ouders Baggen-Delahaye, Trees Baggen.

Maandag 9 december 9.00u H. Mis Te.v. Maria Onbevlekt Ontvangen.

Woensdag 11 december 19.00u H. Mis

Vrijdag 13 december 9.00u H. Mis

Dankzij onze Kerkenwacht is de kerk geopend op maandag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Elke vrijdag vanaf 8.30 uur uitstelling van het Allerheiligste.



Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bloemenmarkt Lindenheuvel

Zaterdag 19 oktober 19.00u H. Mis met Volkszang Jrd. Tilly Houben-Raven; Annie Grootens-Rietbergen (jrd) en Monique Grootens. *Collecte Missiezondag*

Maandag 21 oktober 19.00u H. Mis *met Marianoveen*

Zaterdag 26 oktober 19.00u H. Mis met Volkszang Zwd. Leentje Offermanns-van Meer; jrd. Nellie Lemmens-Dohmen; jrd. Betsie Rooijackers-Steins; ouders Steenbakkers-Paantjens.

Maandag 28 oktober 19.00u H. Mis *met Marianoveen*

Vrijdag 1 november ALLERHEILIGEN

19.00u H. Mis in H. Augustinuskerk voor alle parochies.

Zaterdag 2 november ALLERZIELEN 19.00u H. Mis met Ceciliako Ouders Krause-Kortooms (vrj mdr); Hub en May Greven-Storcken (uit dankbaarheid);

Annie Bekker (Allerheiligen); Ton en Paula Jacobs-Baggen; Huub Spee (nd); ouders Cornelissens-Coolsen en Frits den Hartog.

Ritselcollecte voor onze parochie.

Zondag 3 november 15.00u Allerzielenlof met gebedsviering en aansluitend zegening van de graven op het parochiekerkhof.

Maandag 4 november 19.00u H. Mis met Marianoveen

Zaterdag 9 november 19.00u H. Mis met Volkszang

Jrd. Annie Ruipers- Dikmans.

Maandag 11 november 19.00u Géén H. Mis in deze kerk, wel in de St. Augustinuskerk

Zaterdag 16 november 19.00u H. Mis met Volkszang Jrd. echtpaar Dols-Cox.

Nationale Jongerencollecte

Maandag 18 november 19.00u H. Mis met Marianoveen

Zaterdag 23 november 19.00u H. Mis met Volkszang

Maandag 25 november 19.00u H. Mis met Marianoveen

Zaterdag 30 november 19.00u H. Mis met koor

Kitty Geraets; ouders Huisman-Cörvers (jrd moeder); ouders Hermans en kinderen en jrd. kleinzoon John Schetters.

Zondag 1 december 11.00u H. Mis Barbaraviering

Voor overleden mijnwerkers en leden van het Barbaracomité.

Maandag 2 december 19.00u H. Mis met Marianoveen

Zaterdag 7 december 19.00u H. Mis met Volkszang Hub en May Greven-Storcken (uit dankbaarheid); Ton en Paula Jacobs-Baggen.

Maandag 9 december 19.00u H. Mis

T.e.v. Maria Onbevlekt Ontvangen *met Marianoveen*



H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen Leursstraat

WZC Oud-Geleen elke dinsdag 14.30u H. Mis of Viering

Zondag 20 oktober 9.30u Hoogmis met gemengd koor Sainte Cécile 1e jrd.

Truus en Rene Rijnders-Willems; jrd. Mia Kallen-Lemans. *Collecte Missiezondag Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het parochiehuys.*

Woensdag 23 oktober 9.00u H. Mis

Frits v. Cruchten en Fien Ramaekers; voor de gezinnen.

Vrijdag 25 oktober 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 27 oktober 9.30u Hoogmis met Volkszang Zwd. Wilma Haex-Kusters;

jrd. Frits v. Cruchten en Fien Ramaekers; jrd. ouders Heunen-Frenken en overleden familie; Wil Daemen; overleden ouders Rijnders-Willems.

Woensdag 30 oktober 9.00u H. Mis Voor onze parochiekerk.

Vrijdag 1 november ALLERHEILIGEN

19.00u H. Mis i.v.m. Allerheiligen in H. Augustinuskerk voor alle parochies.

Zondag 3 november 9.30u Hoogmis met Gregoriaans koor

Hub Mommers en Mia Zelis en v. Petrus Mommers, Maria Linken en Maria Mommers; families Daemen-Römkens en Brouwers; Hans Adams; Wob de Ree; Maria Heunen-Bemelmans; ouders Hellenbrand-Godschalk; Piet Leenen en zoon Peter; ouders Dobbelseijjn-Essers en overleden kinderen; Ber Kuiper; familie Feron-Nelissen; overleden en levende leden kaartclub St. Hubertus; ouders Rijnders-Willems. *Ritselcollecte voor onze parochie.*

Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het parochiehuis.

15.00u Allerzielenlof met gebedsviering en aansluitend zegening van de graven op het parochiekerkhof.

Woensdag 6 november 9.00u H. Mis

Jac en Jeanne Solberg-Nelissen; ouders Schols-Nass.

Vrijdag 8 november 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 10 november 9.30u Hoogmis met Ceciliakoor Riet Drissen-Raven; Martin Driessen (verj.) Louis Muermans.

Woensdag 13 november 9.00u H. Mis Frits v. Cruchten en Fien Ramaekers.

Vrijdag 15 november 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 17 november 9.30u Hoogmis met Volkszang

Jrd. Nol Queis; ouders van der Venne-Puts en Jose Biesmans-van der Venne; ouders Pepels-Curvers; ouders Meijs-Haagmans en de zonen Wim en Jos, alsook Hein en Huub v. Oppen; *Nationale Jongerencollecte*

Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het parochiehuis.

Woensdag 20 november 9.00u H. Mis

Voor een goede samenwerking binnen onze parochies.

Vrijdag 22 november 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 24 november 9.30u Hoogmis met Volkszang

Jrd. Piet Leenen; jrd. Willy Dohmen en ouders; Jessie Keybets-Bosman; ouders Waelpoel-Janssen.

Woensdag 27 november 9.00u H. Mis Voor de slachtoffers van geweld.

Vrijdag 29 november 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 1 december 9.30u Hoogmis met Volkszang

Ouders Raven-Schreurs; Vinans v.d. Wege (verj.).

Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het parochiehuis.

Woensdag 4 december 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen.

Vrijdag 6 december 18.30u Rozenkransgebed

Zondag 8 december 9.30u Hoogmis met Volkszang

Jrd. ouders Lahaye-Meex; ouders Biesmans-Bemong en Leon en Jose Biesmans-van der Venne; Hein v. Oppen; Marcel Houben, Ria Serpenti en overledenen van de fam. Houben-Wanten; Riet Drissen-Raven; Louis Muermans.

Woensdag 11 december 9.00u H. Mis Frits v. Cruchten en Fien Ramaekers.

Vrijdag 13 december 18.30u Rozenkransgebed



Christus Koning Kluis

Zondag 20 oktober 11.00u H. Mis met Volkszang 1^e jrd. Harry Pilon; 1^e jrd. Hay Huveneers; jrd. en verj. Leen Penders; *Collecte Missiezondag*

Donderdag 24 oktober 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 27 oktober 11.00u H. Mis met Gregoriaans koor

Jrd. Annie Salden-Meulenberg; Grada Kicken-van Velzen (verj), tevens voor Mathieu Kicken; Pit Vroemen. *Na de H. Mis koffie drinken.*

Donderdag 31 oktober 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 1 november ALLERHEILIGEN

19.00u H. Mis i.v.m. Allerheiligen H. Augustinuskerk voor alle parochies.

Zondag 3 november 11.00u H. Mis met Volkszang Zwd. Bart Van Kan; Dinnes Frijters; Seph Montforts; Jo Janssen en overledenen v.d. fam. Vleugels-Houben; ouders Van Kan-Luyten. *Ritselcollecte voor onze parochie.*

12.30u Paarden- en huisdierenzegening bij Manege 'Ten Eysden'

15.00u Allerzielenlof voor de overledenen van de parochies Christus Koning en Pastoor van Ars met aansluitend gezamenlijk koffie drinken.

Donderdag 7 november 9.00u Géén H. Mis wel in de Pastoor van Arskerk

Zondag 10 november 11.00u H. Mis met Volkszang

Jrd. en verj. Em. Pastoor Jan Kortooms.

Donderdag 14 november 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 17 november 11.00u H. Mis met Harmonie St. Cecilia 1866 en

Geleens Mannenkoor Mignon Grada en Mathieu Kicken-van Velzen; Harrie Heunen (verj.); voor de levenden en overleden leden van Harmonie St. Cecilia 1866 Oud Geleen. *Nationale Jongerencollecte*

Donderdag 21 november 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 24 november 11.00u H. Mis met gemengd koor Sainte Cécile

Jrd. Jacques Krook, zoon Frans en fam. Clemens. *Na de H. Mis koffie drinken.*

Donderdag 28 november 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 1 december 11.00u H. Mis met Volkszang

Uit dankbaarheid en liefde voor 12,5 jaar huwelijk Annemarie en Selco en alle overledenen v.d. fam. Driessen-Wauters; Max Clerkx en overledenen v.d. fam. Krol, Clerkx en Baltus.

Donderdag 5 december 9.00u Géén H. Mis wel in de Pastoor van Arskerk

Zondag 8 december 11.00u H. Mis met Volkszang Jrd. Mathieu Kicken, tevens voor Grada Kicken-van Velzen; overledenen v.d. fam. Penders en grootouders Penders-Detische. *Na de H. Mis koffie drinken.*

Donderdag 12 december 9.00u H. Mis Voor de overledenen van onze parochie.



H. Pastoor van Ars Lienaertsstraat

WZC Bunderhof elke dinsdag 15.30u H. Mis of Viering

Zaterdag 19 oktober 17.30u H. Mis met Volkszang

Rika en Pierre Leunissen. *Collecte Missiezondag*

Zaterdag 26 oktober 17.30u H. Mis met Volkszang Ouders Penders-Schreurs.

Vrijdag 1 november ALLERHEILIGEN 18.30u Taizéviering

19.00u H. Mis i.v.m. Allerheiligen in H. Augustinuskerk voor alle parochies.

Zaterdag 2 november ALLERZIELEN 17.30u H. Mis met Volkszang

Ritselcollecte voor onze parochie.

Zondag 3 november 15.00u Allerzielenlof in de Christus Koningkerk voor de overledenen van de parochies Christus Koning en Pastoor van Ars.

Donderdag 7 november 9.00u H. Mis Guus en Pierre Tans.

Zaterdag 9 november 17.30u H. Mis met Volkszang

Zaterdag 16 november 17.30u H. Mis met Volkszang *Nat. Jongerencollecte*

Zaterdag 23 november 17.30u H. Mis met Volkszang

Zaterdag 30 november 17.30u H. Mis met Volkszang Jrd. Stien Wermeling.

Dinsdag 3 december 19.00u Advent Viering

Donderdag 5 december 9.00u H. Mis Guus en Pierre Tans.

Vrijdag 6 december 18.30u Taizéviering

Zaterdag 7 december 17.30u H. Mis met Cantare

Dinsdag 10 december 19.00u Advent Viering

Elke zaterdagavond na afloop van de H. Mis kunt u bij een kopje koffie uw medeparochianen ontmoeten.

Opgeven misintenties en aanleveren kopij

Misintenties voor in het volgende parochieblad, periode 14 december tot en met 31 januari 2020, kunt u tot en met 29 november a.s. opgeven bij uw parochiehuis.

Misintenties voor een doordeweekse H. Mis kosten € 12,50 misintenties voor een

H. Mis in het weekend kosten € 27,50. Voor de overige stipendia verwijzen wij naar de website van de parochies www.rkparochiesgeleen.nl

Heeft u kopij of wilt u reageren op artikelen geef dat dan vóór 29 november door via uw parochiehuis of parochiekantoor@geleen@gmail.com

In verband met plaatsgebrek ontbreken dit keer de adresgegevens.

